



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

**Πανδημία COVID-19 και επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης
από τα ΜΜΕ.**

Τάσιου Νίκη Α.Μ. 1164

Επόπτρια: Δόμνα Μιχαήλ

ΚΟΖΑΝΗ, Μάρτιος, 2023

Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά την επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης του COVID-19 και την κάλυψη της πανδημίας από τα ελληνικά έντυπα και συγκεκριμένα από τις εφημερίδες «Καθημερινή» και «Εφημερίδα των Συντακτών». Αρχικά, στο θεωρητικό μέρος διακρίνουμε διάφορους ορισμούς των υγειονομικών κρίσεων, τις συνέπειες των καταστροφών και των έκτακτων καταστάσεων που μπορεί να προκληθούν στο σύστημα υγείας αλλά και ορισμένα χαρακτηριστικά του SARS και της ανταπόκρισης. Ακόμη, στο κεφάλαιο των υγειονομικών κρίσεων περιλαμβάνονται και τα υποκεφάλαια «Μια υγειονομική κρίση από την οπτική γωνία των MME» και «Οι διατομεακές επιπτώσεις μιας υγειονομικής κρίσης». Στη συνέχεια, το δεύτερο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους εστιάζει στην πολιτική επικοινωνία και την επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας. Στο σημείο αυτό αναλύεται η μέθοδος που χρησιμοποιεί η πολιτική επικοινωνία, η οποία ονομάζεται «πλαισίωση». Κατόπιν, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι εκδηλώσεις ομιλίας, τα γεγονότα λόγου, τα επικοινωνιακά επεισόδια (media events) και διάφορες προπαγανδιστικές τεχνικές νομιμοποίησης που χρησιμοποιούν τα MME στον πολιτικό λόγο. Το κεφάλαιο εξετάζει και μια άλλη έρευνα η οποία αφορά τις δημόσιες ομιλίες του πρωθυπουργού την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται σύγκριση με τη δική μας έρευνα, προκειμένου να εντοπιστούν κοινά σημεία και συμπεράσματα. Τέλος, διακρίνουμε το υποκεφάλαιο «Η νόσος COVID-19 και η επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας από τα MME». Όσον αφορά το ερευνητικό μέρος της εργασίας εξετάστηκε και μελετήθηκε η κάλυψη της πανδημίας COVID-19 από τα δύο ελληνικά έντυπα, δηλαδή από τις εφημερίδες «Καθημερινή» και «Εφημερίδα των Συντακτών». Αναλυτικότερα, εφαρμόστηκε η μέθοδος της πλαισίωσης για την απόδοση νοήματος των δύο άρθρων των εφημερίδων και έγινε καταγραφή πλαισίων και σχολίων ξεχωριστά από κάθε παράγραφο και από κάθε τίτλο και υπότιτλο των συγκεκριμένων εφημερίδων. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν ορισμένα γραφήματα για να γίνει ακριβής παρουσίαση και σύγκριση της συχνότητας εμφάνισης του κάθε χαρακτηριστικού των δεδομένων για την κάλυψη της πανδημίας COVID-19 από τις δύο αντίθετες εφημερίδες, με σκοπό να εξαχθούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας.

Λέξεις-κλειδιά: Υγειονομικές κρίσεις, πανδημία COVID-19, πολιτική επικοινωνία, media events, επικοινωνιακή διαχείριση κρίσης, δημόσιες ομιλίες (Καθημερινή, Εφημερίδα των Συντακτών).

Abstract

This dissertation investigates the communication management of the COVID-19 crisis and the coverage of the pandemic by the Greek press, specifically by the newspapers "Kathimerini" and "Efsyn". Initially, in the theoretical part we distinguish various definitions of health crises, the consequences of disasters and emergencies that can be caused to the health system and also some characteristics of SARS and the response. Furthermore, the chapter on health crises includes the sub-chapters "A health crisis from the perspective of the media" and "The cross-sectoral effects of a health crisis".

Then, the second chapter of the theoretical part focuses on political communication and the communication management of the pandemic. First, we distinguish the definition of political communication, and secondly, we follow a method that political communication uses, which is called 'framing'. Thirdly, in the second chapter, speech events, discourse events, communication events (media events) and various propagandistic legitimizing techniques used by the mass media in political discourse are mentioned. This chapter then examines another piece of research, which concerns the prime minister's public speeches during the COVID-19 pandemic. In this way, a comparison is made with our own research in order to identify common points and conclusions. As far as the research part of the study is concerned, the coverage of the COVID-19 pandemic by the Greek publications, that are the newspapers "Kathimerini" and "Efsyn" was examined and studied. In more detail, the framing method was applied to give meaning to the two newspaper articles, and frames and comments were recorded separately from each paragraph and from each title and subtitle of the specific newspapers. Finally, some graphs were used to accurately present and compare the occurrence times of each characteristic of the data for the coverage of the COVID-19 pandemic by the two opposite newspapers, in order to draw the results and conclusions of the present research.

Key-words: Health crises, COVID-19 pandemic, political communication, media events, communication crisis management, public speeches (Kathimerini, Efsyn).

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας. Οι πρώτοι που θα ήθελα να ευχαριστήσω είναι η επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, η κ. Δόμνα Μιχαήλ και ο υποψ. διδάκτοράς της κ. Βασίλης Τζώτζης για τη στήριξη και καθοδήγηση που μου παρείχαν αλλά και την πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία μας. Επίσης, οι γνώσεις τους και ο απαιτούμενος χρόνος που χρειάστηκε να διαθέσουν με βοήθησαν να ολοκληρώσω τη συγκεκριμένη εργασία. Θα ήθελα, ακόμη, να ευχαριστήσω για τις κατευθυντήριες γραμμές που μου έδωσαν με την προϋπόθεση να βελτιώσω τον λόγο μου και να διευρύνω τους ορίζοντές μου. Τέλος, θα ήθελα να δώσω ένα μεγάλο και ξεχωριστό ευχαριστώ στους γονείς μου που με στηρίζουν πάντα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου.

Περιεχόμενα

Περίληψη.....	2
Abstract.....	3
Ευχαριστίες.....	4
Εισαγωγή.....	7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

1.1 Ορισμοί.....	8
1.2 Συνέπειες καταστροφών και έκτακτων καταστάσεων στο σύστημα υγείας....	10
1.3 Τα χαρακτηριστικά του SARS και η ανταπόκριση.....	10
1.4 Η υγειονομική κρίση από την οπτική γωνία των ΜΜΕ.....	11
1.5 Διατομεακές επιπτώσεις μιας υγειονομικής κρίσης.....	12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ

2.1 Ορισμός της πολιτικής επικοινωνίας.....	13
2.2 Η πλαισίωση (framing).....	15
2.3 Εκδηλώσεις ΜΜΕ, εκδηλώσεις ομιλίας και προπαγανδιστικές τεχνικές νομιμοποίησης (Media events).....	17
2.4 Έρευνα για τις δημόσιες ομιλίες του κ. Μητσοτάκη την περίοδο της πανδημίας.....	20
2.5 Η νόσος COVID-19 και η επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας.....	23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1 Σκοπός-Στόχοι της έρευνας.....	25
3.2 Μεθοδολογία Έρευνας.....	26
3.3 Επιλογή του δείγματος.....	27
3.4 Τεχνικές Επεξεργασίας Έρευνας.....	28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ.....	29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	
5.1 Συμπεράσματα.....	36
5.2 Περιορισμοί έρευνας.....	37
5.3 Προτάσεις Μελλοντικής Διερεύνησης.....	38
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	39
Βιβλιογραφία.....	90

Εισαγωγή

Η καθημερινή και συστηματική κάλυψη της πανδημίας COVID-19 από τα ελληνικά Μέσα άρχισε τον Φεβρουάριο του 2020 και συγκεκριμένα από την ώρα που ο ιός εμφανίστηκε με τον πιο τραγικό τρόπο στη γειτονική Ιταλία. Από τον Ιανουάριο του 2020 σταδιακά έβλεπαν το φως της δημοσιότητας ειδήσεις από το διεθνές ρεπορτάζ με κύρια πηγή τα διεθνή Μέσα και τα πρακτορεία ειδήσεων. Στο επίκεντρο βρισκόταν η πόλη Γουχάν της Κίνας και τα πρώτα στοιχεία έκαναν λόγο για έναν ιό που μεταδόθηκε στους ανθρώπους από τα ζώα. Μετά την Κίνα, η χώρα που τράβηξε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν η Ιταλία αλλά και στη συνέχεια η Ισπανία, η Βρετανία και άλλες χώρες της Ευρώπης. (Κωσταρέλλα, 2020).

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας και έρευνας είναι να αποτυπώσει τη δημοσιογραφική κάλυψη στην Ελλάδα από τα έντυπα μέσα και συγκεκριμένα από την εφημερίδα «Καθημερινή» και την «Εφημερίδα των Συντακτών». Μέσα από την μελέτη και την εξέταση οκτώ άρθρων για τα διαγγέλματα του πρωθυπουργού για την πανδημία εντοπίζονται διάφορα χαρακτηριστικά όπως σχήματα λόγου, πλαίσια, συναισθήματα, τρόποι πειθούς και πράξεις ομιλίας της κάθε εφημερίδας. Ο σκοπός είναι να διαπιστωθούν οι φορές εμφάνισης του κάθε χαρακτηριστικού, έτσι ώστε να αποδοθεί νοηματικά τι προσπαθεί να μεταδώσει στο αναγνωστικό κοινό η κάθε εφημερίδα και κατά πόσο αυτό το κοινό επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά για την εκάστοτε κυβέρνηση και την εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώνει ο πρωθυπουργός. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, λοιπόν, εστιάζει στον βαθμό εμφάνισης που εντοπίζονται αυτά τα χαρακτηριστικά και στη σύγκριση των δύο εφημερίδων, με αποτέλεσμα την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Τέλος, όπως αποτυπώθηκε στα ευρήματά μας, οι εφημερίδες αντιμετώπισαν την κρίση «με το βλέμμα στραμμένο στον κόσμο», δίνοντας έμφαση στην κάλυψη και στους ειδικούς επιστήμονες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

1.1 Ορισμοί

Σύμφωνα με την Ε.Ε, ως κρίση υγείας μπορεί να χαρακτηριστεί μια ταχέως εξελισσόμενη απειλή της δημόσιας υγείας, δηλαδή ένα γεγονός (περιστατικό), κατάσταση ή παράγοντας, ο οποίος δύναται με την παρουσία του να βλάψει τάχιστα, άμεσα ή έμμεσα, έναν εκτεθειμένο πληθυσμό επαρκώς, ώστε να οδηγήσει σε κρίση. Επίσης, υγειονομική κρίση μπορεί να θεωρηθεί μια ακολουθία γεγονότων μετά από μια απειλή της δημόσιας υγείας κατά την οποία ο περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος λήψης αποφάσεων και ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας οδηγεί σε υπερβολικές απαιτήσεις από την συνηθισμένη ικανότητα ανταπόκρισης και σε υπονόμηση της εξουσίας.

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ, οι κίνδυνοι και οι απειλές για την υγεία συνεπάγονται συναισθηματικούς συνειρμούς και αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία και τα οικονομικά. Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν σε μια κρίση είναι είτε όταν διακυβεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού στους ιθύνοντες (επιδημία SARS στην Κίνα) ή όταν ο υγειονομικός κίνδυνος οδηγεί σε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον στον Τύπο και συνεπώς στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού (BSE UK). Έτσι, ως κρίση μπορεί να θεωρηθεί μια ασταθής κατάσταση ακραίου κινδύνου ή δυσκολίας. Για παράδειγμα, μια κρίση υποδεικνύει ένα σημείο καμπής και συνήθως την επιδείνωση μιας κατάστασης. Επιπλέον, η υγειονομική κρίση προκύπτει όταν τα εγχώρια συστήματα υγείας από τα οποία εξαρτώνται οι πολίτες είναι εξαιρετικά επιβαρυνμένα και δεν μπορούν ή δεν ανταποκρίνονται πλέον στις απαιτήσεις ή τις ανάγκες των ατόμων. Ακόμη, η κρίση είναι ένας ανακριβής όρος και μπορεί να σημαίνει ακόμη και αποτυχία στην επικοινωνία η οποία προκαλεί κρίσεις. Αναφορικά με την υγεία, η κρίση και η επικοινωνία είναι στενά συνδεδεμένες. Όλες οι κρίσεις υγείας είναι και επικοινωνιακές κρίσεις.

Οι όροι κρίση, έκτακτη ανάγκη και καταστροφή προσδιορίζουν κρίσιμες καταστάσεις με διαφορετικά και κοινά χαρακτηριστικά. Διαφορετικοί οικονομικοί και πολιτικοί πολιτισμοί χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους διαφορετικά. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η καταστροφή ή έκτακτη ανάγκη είναι ένα καταστροφικό γεγονός κατά το οποίο οι ανάγκες και οι διαθέσιμοι πόροι βρίσκονται σε ανισορροπία. Αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης,

υπάρχουν συχνά γεγονότα τα οποία έχουν πιο βέβαιη επιδημική δυνατότητα σε αντίθεση με τις κρίσεις, οι οποίες έχουν πολιτικούς συνειρμούς. Συχνά, η κρίση αφήνει μια αβεβαιότητα σχετικά με την επιδημική δυνατότητα ενός περιστατικού. Σε χώρες με υψηλό επίπεδο μόρφωσης, η κρίση συχνά συνοδεύεται από την επίρριψη ευθυνών στους ιθύνοντες από το καταρτισμένο σε θέματα υγείας κοινό. Επιπλέον, οι συναισθηματικοί συνειρμοί όπως ο φόβος και ο πανικός αποτελούν συχνά στοιχεία μιας κρίσης επειδή το κάθε άτομο δεν είναι σίγουρο για το πως μια κρίση μπορεί να επηρεάσει τη ζωή του. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνήθως πυροδοτούν αυτές τις δυναμικές. Τέλος, συμπεραίνουμε ότι οι επιδημίες μπορούν να εξελιχθούν χωρίς κρίση αλλά και η κρίση μπορεί να εξελιχθεί χωρίς επιδημία. (Patricia Santa Olalla Peralta, 2008).

Κατά τον Schipper and Pelling (2006), ως υγειονομική κρίση μπορεί να χαρακτηριστεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία καθορίζεται τόσο από την αιτία που την προκάλεσε όσο και από το μέγεθος των καταστροφών που προκαλεί στους διάφορους τομείς της κοινωνίας. Οι συνέπειες των καταστροφών στην υγεία των ανθρώπων ποικίλλουν και μπορεί να είναι είτε άμεσες στην φυσική τους κατάσταση και ζωή είτε έμμεσες στους μηχανισμούς κοινωνικής στήριξης και στην μακροοικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον Nelson (2007), στις υγειονομικές κρίσεις μια κατάσταση θεωρείται ως έκτακτης ανάγκης όταν ο συνηθισμένος τρόπος λειτουργίας του συστήματος υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες για την αντιμετώπισή της. Για αυτό το λόγο, η υγειονομική κρίση περιλαμβάνει τη διάσταση της έκτασης των καταστροφών και τις αναπάντεχες συνέπειες, οι οποίες ξεπερνούν τις συνηθισμένες δυνατότητες του υγειονομικού συστήματος.

Κατά τον Haffajee (2014), ορισμένοι φορείς επικεντρώνονται στο μέγεθος των καταστροφών που προξενεί η υγειονομική κρίση και άλλοι σε άλλα αίτια. Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις ο ορισμός είναι συνήθως γενικός και δεν περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο, με αποτέλεσμα να δίνει περισσότερη ώθηση στην πολιτική ηγεσία, προκειμένου να ορίσει μια κατάσταση ως έκτακτη.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) ορίζει την υγειονομική κρίση ως μία σοβαρή, απρόβλεπτη και πολλές φορές επικίνδυνη κατάσταση, όπου για να αντιμετωπιστεί είναι απαραίτητη η άμεση δράση. Τονίζεται

ότι η αιτία μπορεί να υπόκεινται σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεάσει ή να απειλήσει ζωές, υποδομές, βασικές κοινωνικές λειτουργίες αλλά και το περιβάλλον. (ECDC, 2018).

Ο WHO (2020), τόνισε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι το γεγονός ή η αναμενόμενη απειλή που έχει τη δυναμική να οδηγήσει σε ένα μεγάλο φάσμα συνεπειών στον τομέα της υγείας και χρειάζεται συνεργατική απάντηση. Η κοινότητα μπορεί να βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας και θνητότητας από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

1.2 Συνέπειες καταστροφών και έκτακτων καταστάσεων στο σύστημα υγείας

Ο WHO (2019), υπογράμμισε ότι περίπου 190 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο επηρεάζονται άμεσα από έκτακτες καταστάσεις που οφείλονται σε φυσικές ή τεχνολογικές απειλές με περισσότερους από 77.000 θανάτους. Επίσης, 172 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από πολέμους και συγκρούσεις. Το 2012 έως το 2017 πραγματοποιήθηκε καταγραφή του ΠΟΥ σε περισσότερες από 1200 εξάρσεις νέων ή γνωστών λοιμωδών ασθενειών σε 168 χώρες. Το 2018 έγινε καταγραφή σε άλλες επιπλέον 352 εξάρσεις λοιμωδών ασθενειών, στις οποίες περιλαμβάνονταν ο MERS-CoV και ο ιός του ΕΜΒΟΛΑ. Με όλες αυτές τις έκτακτες καταστάσεις δεν προκαλείται μόνο αύξηση στη νοσηρότητα και θνητότητα αλλά προκαλείται και σοβαρή διαταραχή της ομαλής λειτουργίας του συστήματος υγείας. Η δυσλειτουργία του συστήματος υγείας προκαλείται από την καταστροφή των υποδομών του συστήματος υγείας, τη μείωση του υγειονομικού προσωπικού και από την παρεμπόδιση παροχής υπηρεσιών εξαιτίας του τερματισμού των προγραμμάτων. Έτσι, ένα και μόνο συμβάν είναι ικανό να οδηγήσει το υγειονομικό σύστημα σε σημαντική οπισθοδρόμηση.

1.3 Τα χαρακτηριστικά του SARS και η ανταπόκριση

Ορισμένα χαρακτηριστικά της κρίσης SARS- CoV-2 είναι η μεταδιδόμενη από τα ΜΜΕ επιδημία ανησυχίας για την προσωπική ασφάλεια. Επίσης, η αντίληψη του κινδύνου έγινε καθήκον κάλυψης των ΜΜΕ και ο έγκαιρος περιορισμός ήταν το κύριο διαθέσιμο μέτρο αντιμετώπισης. Ακόμη, αυξήθηκαν τα lobby δηλαδή οι φαρμακευτικές και διαγνωστικές εταιρίες. Τέλος, άλλα χαρακτηριστικά είναι η

ικανότητα των κοινωνικών διαταραχών και η διατομεακή προσέγγιση. Όσον αφορά την ανταπόκριση της κρίσης του COVID-19 είναι ότι υπήρξε ταχεία διεθνής αντίδραση σε σύγκριση με άλλες ασθένειες ως συνέπεια να προκληθεί ο φόβος και η αβεβαιότητα δηλαδή η γρήγορη γεωγραφική εξάπλωση της νόσου δημιούργησε μια αίσθηση κατεπείγουσας ανάγκης αντίδρασης. Ακόμη, υπήρχε ισχυρότερη ηγεσία όπου ο Π.Ο.Υ έλαβε ενεργό ρόλο στην κήρυξη του συναγερμού και στην κινητοποίηση της παγκόσμιας αντίδρασης, καθώς και επιστημονικές εξελίξεις οι οποίες παρείχαν καινούρια εργαλεία και τεχνικές αλλά και καλύτερη πιο βελτιωμένη έρευνα. Τέλος, υπήρχε ετοιμότητα για βιολογικές απειλές (βιοτρομοκρατία). Για παράδειγμα, η ανησυχία για την απειλή των βιολογικών όπλων, ενίσχυσε την ικανότητα και την ταχύτητα πολλών χωρών να αναγνωρίζουν νέες, μεταδοτικές ασθένειες αλλά και η ανησυχία μήπως διαφύγει της προσοχής ένα ακόμα «AIDS».

Αξιόπιστες πηγές που εμπνέουν εμπιστοσύνη είναι οι γιατροί σε φημισμένα πανεπιστήμια, ο επικεφαλής υγειονομικών υπηρεσιών, οι γιατροί του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης ασθενειών και του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας. Τέλος, άτομα στα οποία υπάρχει εμπιστοσύνη είναι οι γιατροί στα τοπικά τμήματα υγείας, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, η φαρμακοβιομηχανία και οι πολιτικοί. Τα ερωτήματα που τέθηκαν στους πολιτικούς ήταν ποικίλα όσον αφορά τη συγκεκριμένη υγειονομική κρίση. Κάποια από αυτά ήταν για το πως θα βοηθηθούν οι ασθενείς, αν ελέγχεται η κατάσταση, τι μπορούμε να περιμένουμε, γιατί συνέβη αυτό, γιατί δεν υπήρξε πρόληψη, καθώς και τι άλλο θα μπορούσε να πάει στραβά. Ακόμη, άλλα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν γενικά για το πότε ειδοποιηθήκατε για αυτό, τι σημαίνουν αυτές οι πληροφορίες/αποτελέσματα αλλά και ποια άσχημα πράγματα μας κρύβετε. (Patricia Santa Olalla Peralta, 2008).

1.4 Η υγειονομική κρίση από την οπτική γωνία των MME

Σε μια υγειονομική κρίση όσον αφορά την ακολουθία των ειδήσεων, η κρίση γίνεται δημόσια εξαιτίας της προφανούς βλάβης ή από αναφορές προσβεβλημένων πολιτών. Επίσης, σε πρώτη φάση αρχίζουν και δημοσιοποιούνται εικασίες αναφορικά με την προέλευση και τις πιθανές επιπτώσεις στην κοινωνία και την υγεία, αναγνωρίζεται ο αιτιολογικός παράγοντας και επεξηγούνται τα μέτρα ελέγχου. Στη συνέχεια, γίνονται αξιώσεις για τιμωρίες και αποζημιώσεις, αναλύονται και εκτιμώνται τα αποτελέσματα και οι συνέπειες καθώς ακόμη και η συνέχιση των υιοθετημένων

μέτρων. Σε τελικό στάδιο, αιτιολογείται ο τερματισμός των μέτρων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν το ρίσκο να δοθεί λάθος η ανακριβής πληροφόρηση από τα ΜΜΕ, διευκολύνοντας έτσι μια αδικαιολόγητη ανησυχία. (Patricia Santa Olalla Peralta, 2008).

Από την αρχή της πανδημίας COVID-19, οι εφημερίδες (τοπικές, εθνικές, διεθνείς) και οι πύλες ειδήσεων παίζουν σπουδαίο ρόλο, πραγματοποιώντας συχνές ενημερώσεις για την πανδημία, διάφορες παρεμβάσεις με σκοπό την πρόληψη της πανδημίας, την ποιότητα των δομών υγειονομικής περίθαλψης αλλά και πολλές απόψεις ειδικών για την πανδημία. (Zafri, Afroj, Nafi & Hasan, 2021). Τα μέσα ενημέρωσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του κοινού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χρησιμοποίησε την ορολογία «infodemic» για να αναπαραστήσει τη μεγάλη γκάμα πληροφοριών που επιφέρει η πανδημία αλλά και να προειδοποιήσει τους πολίτες για την πρόκληση κινδύνων που μπορεί να υπάρξουν από την υπερβολική πληροφόρηση, η οποία περιλαμβάνει συχνά ψευδείς ή μη ελεγμένες πληροφορίες.

1.5 Διατομεακές επιπτώσεις μιας υγειονομικής κρίσης

Στην εφημερίδα «Καθημερινή» ο Δημήτρης Ασημακόπουλος σε άρθρο του στις 12/11/2020 επισημαίνει ότι η επιστημονική κοινότητα έχει αναπτύξει ορισμένα ειδικά ερωτηματολόγια, με σκοπό να εκτιμηθούν οι επιδράσεις που έχουν η πανδημία και τα επιβαλλόμενα προφυλακτικά μέτρα στη ζωή μας. Για παράδειγμα, τέτοια ερωτηματολόγια έχουν ως αποτέλεσμα την εκτίμηση των επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες της πανδημίας όπως είναι η εφαρμογή της καραντίνας, η κοινωνική αποστασιοποίηση (ακύρωση κοινωνικών εκδηλώσεων και συναθροίσεων) και ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων που αναγκάζει ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά να αλλάξουν τους τρόπους συνήθειας και επαφής τους με τα άλλα παιδιά, κάτι το οποίο δεν γίνεται εύκολα κατανοητό.

Άλλες επιδράσεις της πανδημίας στη ζωή μας είναι οι σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία από την παρατεταμένη ανασφάλεια για το μέλλον δηλαδή την δικαιολογημένη αγωνία που δημιουργεί η πιθανότητα μόλυνσης και τα ποσοστά θανάτου από τον ιό, οι σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία από τις οικονομικές

επιπτώσεις που οδηγούν σε κλείσιμο καταστημάτων, επιχειρήσεων και σε μεγάλη ανεργία. Τέλος, η δημοσιονομική επιβάρυνση η οποία επηρεάζεται και από τις αυξημένες υγειονομικές δαπάνες, που χρειάζονται για τη νοσηλεία των ασθενών από κορωνοϊό και η εξάντληση του υγειονομικού προσωπικού από την πολύωρη και ψυχοφθόρο εργασία. Σοβαρές επιπτώσεις αναφέρονται στην προσωπική ζωή, στα χόμπι και στη σχολική εκπαίδευση λόγω άγχους και φόβου. «Σε μία μεγάλη έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα (2020) στο εγκυρότερο ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine και που αφορούσε τις επιπτώσεις των μεγάλων καταστροφών στην ψυχική υγεία των ατόμων, έδειξε ότι η συναισθηματική δυσφορία είναι πανταχού παρούσα στους πληγέντες πληθυσμούς και εκδηλώνεται με κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις» (Καθημερινή, 12/03/2020).

Οι γενικοί αντικειμενικοί στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν είναι η μείωση του αντίκτυπου της πανδημίας στον πληθυσμό και η ελαχιστοποίηση της κοινωνικής διαταραχής. Επίσης, είναι σημαντικό να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μειωθεί η μετάδοση του ιού και να προστατευθεί ο πληθυσμός αλλά και η εξασφάλιση ότι τα μέτρα αντίδρασης και ελέγχου είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε και του Π.Ο.Υ. (Patricia Santa Olalla Peralta, 2008).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ

2.1 Ορισμός της πολιτικής επικοινωνίας

Σύμφωνα με τον Πουλακιδάκο (2022), η πολιτική επικοινωνία αποτελεί έναν διεπιστημονικό κλάδο, ο οποίος βρίσκεται ερευνητικά ανάμεσα στην επικοινωνία και την πολιτική επιστήμη. Στη σύγχρονη μελέτη των πολιτικών συστημάτων, διακρίνουμε μια ταύτιση με τη συγκεκριμένη διαπίστωση, διότι η επικοινωνιακή διάσταση αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο, στη μελέτη των αλλαγών που υπάρχουν στη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, της πολιτικής κοινωνικοποίησης, κουλτούρας και συμπεριφοράς. Η πολιτική επικοινωνία, λοιπόν, συγκροτεί έναν ιδιαίτερα περίπλοκο όρο, λόγω της ποικιλίας των θεμάτων που εξετάζει. Σύμφωνα με τον Δεμερτζή, (2002) ως πολιτική επικοινωνία ορίζεται: «...η ηθελημένη και αθέλητη μεταβίβαση και παραγωγή μηνυμάτων, λεκτικής και εξωλεκτικής φύσης που αναφέρονται στην

άσκηση της πολιτικής εξουσίας από, μεταξύ και εντός των θεσμών του πολιτικού συστήματος, τα οποία επηρεάζουν τις ατομικές πολιτικές γνώμες, στάσεις και συμπεριφορές σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα». Κατά τους Denton και Woodward (στο McNair, 2002), η πολιτική επικοινωνία ορίζεται ως: «δημόσια συζήτηση για τη διάθεση των δημοσίων πόρων (εισοδημάτων), την επίσημη εξουσία (σε ποιόν δίνεται η ισχύς για να λάβει νομικές, νομιμοποιητικές και εκτελεστικές αποφάσεις) και τις επίσημες κυρώσεις (τι ανταμείβει ή τιμωρεί το κράτος)». Επομένως, η πολιτική επικοινωνία ανεξαρτήτως της επιλογής ορισμών, σκοπεύει να επηρεάσει τη γνώμη των πολιτών σχετικά με πολιτικά ζητήματα, χρησιμοποιώντας διάφορα επικοινωνιακά εργαλεία και τεχνικές δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τον Mc Nair (2002), η σύγχρονη πολιτική επικοινωνία βασίζεται σε τρία στοιχεία από τα οποία καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε την πολιτική πράξη. Αυτά είναι τα εξής: α) οι πολιτικές οργανώσεις, β) τα ΜΜΕ και γ) οι πολίτες. Στις συγκεκριμένες παραμέτρους εντοπίζονται διάφορες ερμηνείες, όπως για παράδειγμα, πως οι πολιτικές οργανώσεις μπορούν να επηρεάσουν τους πολίτες μέσα από τα ΜΜΕ αλλά και αντίστροφα, πως οι ίδιοι οι πολίτες επηρεάζουν τις πολιτικές οργανώσεις με τον δικό τους τρόπο.

Συνοψίζοντας, η πολιτική επικοινωνία κατά τον Craig (2004) δεν περιλαμβάνει μόνο ενέργειες και δράσεις που εφαρμόζονται από τις πολιτικές ελίτ αλλά και ενέργειες δημοσιότητας, οι οποίες πραγματοποιούνται από το προσωπικό των ΜΜΕ και από πολίτες, όπου στοχεύουν κυρίως στις πολιτικές ελίτ και στην επιρροή του δημόσιου διαλόγου.

Κατά τους Meyer και Hinchman, (2008) τα μαζικά μέσα έχουν επιφέρει πολλές αλλαγές στη δημόσια σφαίρα και την πολιτική, οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν σε τρεις βασικές παραμέτρους. Αρχικά, είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει μεταμορφωθεί η δημόσια σφαίρα από τις αλλαγές που έχουν γίνει στη μαζική επικοινωνία. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τις εφημερίδες, την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Στο δεύτερο στάδιο, είναι η σχέση μεταξύ ΜΜΕ και πολιτικής πραγματικότητας, όπου τα ΜΜΕ δεν απεικονίζουν μόνο την πολιτική ζωή αλλά παράγουν και μια πολιτική πραγματικότητα. Στο τρίτο στάδιο, οι έρευνες που εξετάζουν τις επιδράσεις των Μέσων, έχουν εστιάσει την προσοχή τους στον τρόπο

με τον οποίο έχουν επηρεαστεί οι πολιτικοί προσανατολισμοί του κοινού από τις κατασκευασμένες εικόνες της πραγματικότητας.

2.2 Η πλαισίωση (framing)

Κατά τον Πουλακιδάκο (2022), η έννοια «πλαισίωση» αποτελεί λέξη-κλειδί για να διερευνηθεί η σχέση ΜΜΕ-κοινωνία. Η έννοια «πλαισίωση», σύμφωνα με τους Carrella & Jamieson, (1997) συναντάται κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο και προσπαθεί να περιγράψει διαφορετικές απόψεις και ιδέες ανάλογα με το θέμα, με σκοπό να οδηγήσει σε διαφορετικά επιστημονικά και ερευνητικά αποτελέσματα. Ο όρος του πλαισίου λειτουργεί ως ένα μεταφορικό σχήμα για να εξηγήσει το ρόλο που έχουν τα Μέσα για να παράγουν να προβάλλουν και να ενημερώσουν αλλά χρησιμοποιείται και για να αναδείξει τι συμβολίζει αυτή η διεργασία για το κοινό (Carragee & Roefs, 2004: 214). Με άλλα λόγια, το πλαίσιο ως μεταφορά είναι όπως το κάδρο μιας φωτογραφίας, διότι προσπαθεί να απομονώσει ένα τμήμα ή μέρος της πληροφορίας του κομματιού και να το αποδώσει νοηματικά. Άλλη προσέγγιση της έννοιας «πλαισίωση», κατά τον Goffman (1981) είναι ότι αποτελεί επεξηγηματικά σχήματα για την κατανόηση της πληροφορίας και παρέχει τη δυνατότητα στα άτομα να εντοπίσουν άπειρα μεμονωμένα περιστατικά.

Οι Semetko και Valkenburg (2000) μελέτησαν άλλους ερευνητές για να δημιουργήσουν τη δική τους τυπολογία, η οποία περιλαμβάνει πέντε βασικά πλαίσια, τα οποία τέσσερα από αυτά θα συναντήσουμε κι εμείς στην παρακάτω έρευνα. Αυτά είναι τα εξής: Αρχικά, το συγκρουσιακό πλαίσιο (conflict frame), είναι αυτό το οποίο εστιάζει στη σύγκρουση μεταξύ δύο ατόμων, ομάδων, κομμάτων ή θεσμών. Το συγκεκριμένο πλαίσιο, το συναντάμε στην έρευνα μας κυρίως στα άρθρα της «Εφημερίδας των Συντακτών», η οποία τίθεται συνεχώς κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα συγκρουσιακού πλαισίου αποτελούν και οι τίτλοι των άρθρων της εφημερίδας όπως: «Συνεχίζει την τακτική του ράβε-ξήλωνε η κυβέρνηση» και «Διάγγελμα πανικού από τον κ. Μητσοτάκη». Επίσης, το συγκρουσιακό πλαίσιο το συναντάμε στην παρακάτω έρευνα και σε πολλές παραγράφους των άρθρων. Για παράδειγμα, στο άρθρο με τίτλο: «Μεταθέτει την υπαιτιότητα στους πολίτες», διακρίνουμε έντονα το συγκρουσιακό πλαίσιο στο κομμάτι «Οι αντιδράσεις» όπου τα υπόλοιπα κόμματα κατηγορούν τον πρωθυπουργό για ψεύτικες ελπίδες και υποσχέσεις. Επίσης, άλλο πλαίσιο, κατά τον Πουλακιδάκο

(2022) είναι το πλαίσιο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος (human interest frame), το οποίο προσδίδει μια συναισθηματική χροιά στην είδηση μέσα από την δραματοποίηση και την προσωποποίηση. Το συγκεκριμένο πλαίσιο διακρίνουμε ότι συναντάται στην έρευνά μας περισσότερο στην εφημερίδα «Καθημερινή» και πιο ιδιαίτερα στις παραγράφους που αναφέρονται στην ενίσχυση των νοσοκομείων με κλίνες, στην πρόσληψη νέων γιατρών και νοσηλευτών και στη στήριξη των επιχειρήσεων και των καταστηματαρχών από την επιβολή του lockdown. Ακόμη, υπάρχει το πλαίσιο των οικονομικών συνεπειών (economic consequences frame) το οποίο εστιάζει κυρίως στην οικονομική διάσταση του προβλήματος, τις οικονομικές δυσχέρειες και γενικά τις συνέπειες που θα επιφέρει μια κρίση στους πολίτες. Στην έρευνά μας διακρίνουμε αυτό το πλαίσιο στον ίδιο βαθμό και στις δύο εφημερίδες. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι υπάρχει στα κομμάτια που αναφέρονται στις συνέπειες που θα επιφέρει το lockdown στις επιχειρήσεις και τους καταστηματάρχες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παράγραφος: «Ο κ. Μητσοτάκης εκτός από αναποτελεσματικός {...} των υπουργών του» στην «Εφημερίδα των Συντακτών» στις 22/04/2021. Τέλος, από τη βιβλιογραφία προκύπτει ακόμη ένα πλαίσιο το οποίο το συναντάμε σε μεγάλο βαθμό και στις δύο εφημερίδες, το οποίο είναι το πλαίσιο ευθύνης (responsibility). Αυτό το πλαίσιο εστιάζει στην υπαιτιότητα, δηλαδή ποιος είναι υπεύθυνος για την επίλυση του προβλήματος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο τίτλος του άρθρου της «Εφημερίδας των Συντακτών»: «Μεταθέτει την υπαιτιότητα στους πολίτες», ο οποίος θέλει να προσδώσει ότι η ευθύνη είναι αποκλειστικά του πρωθυπουργού αλλά και ο τίτλος της εφημερίδας «Καθημερινή»: «Κανένας εφησυχασμός για τον ιό», ο οποίος μεταθέτει την ευθύνη στους πολίτες και όχι στην κυβέρνηση.

2.3 Εκδηλώσεις MME, εκδηλώσεις ομιλίας και προπαγανδιστικές τεχνικές νομιμοποίησης (Media events).

Η πανδημία SARS-CoV-2 ξέσπασε ως «ολιστικό γεγονός», επηρεάζοντας όλα τα κοινωνικοοικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά ιδρύματα σχεδόν σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής ενός ντόπιου, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Οι εκδηλώσεις των μέσων ενημέρωσης, οι εκδηλώσεις ομιλίας και η προπαγάνδα σκοπεύουν στην κατανόηση και πρωτίστως στη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης-γεγονότων. Αυτό που είναι χρήσιμο να θυμόμαστε είναι ότι η πραγματικότητα είναι δύσκολο να προσεγγιστεί στο σύνολό της από ιδιώτες. Ως εκ τούτου, μια θεμελιώδης μορφή

εξουσίας είναι η δύναμη να ορίζει και να αναπαριστά αυτή την πραγματικότητα, και αυτή η μεγάλη «εξουσία» βρίσκεται στα χέρια των ΜΜΕ (Πουλακιδάκος, 2014). Η πρακτική εκδήλωση αυτής της «δύναμης» των Μέσων περιγράφεται με τον όρο «διαμεσολάβηση», που δηλώνει τη «σωρευτική» επίδραση των Μέσων Ενημέρωσης στην κοινωνική ζωή. (Thompson, 1999, Silverstone, 2002). Ο όρος, λοιπόν, διαμεσολάβηση νοείται ως ο τρόπος με τον οποίο τα Μέσα – τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή – έχουν «εισβάλει» στη ζωή μας, παρέχοντάς μας εικόνες και σύμβολα (Debord, 1994; Couldry, 2008), ειδικά για διαδικασίες και γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μέσα στην κοινωνία και εμείς ως άτομα δεν μπορούμε να είμαστε μάρτυρες. Επιπλέον, αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν ότι η αρχική περιγραφή «των γεγονότων των μέσων ενημέρωσης» σκιαγραφεί μια σαφή συσχέτιση μεταξύ ΜΜΕ και δημόσιων χειροκροτημάτων, αγνοώντας την ιδεολογική δομή των κοινωνικών τάξεων αλλά και τις πιθανές προκλήσεις. Αν επιχειρήσουμε να συνοψίσουμε τις διαφορετικές εκτιμήσεις γύρω από τη θεωρία των γεγονότων των μέσων ενημέρωσης σε έναν ορισμό, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι «Τα γεγονότα των μέσων ενημέρωσης είναι συγκεκριμένα, γεμάτα συμβολισμούς και αναπαραστάσεις της διαμεσολαβημένης επικοινωνίας, που έχουν συγκεκριμένο θεματικό πυρήνα. Αυτά μπορούν να βρεθούν στο περιεχόμενο διαφορετικών Μέσων και «φτάνουν» σε ένα ευρύ φάσμα κοινού και συμμετεχόντων. Εν ολίγοις, οι εκδηλώσεις πολυμέσων περιλαμβάνουν μια σειρά από χαρακτηριστικά: πρώτον, τη ζωντανή μετάδοση και τον οργανισμό που εστιάζει στην κάλυψη των μέσων ενημέρωσης, αφού είναι προσχεδιασμένα και διαφημισμένα. Έτσι, τα γεγονότα των μέσων ενημέρωσης είναι μη αυθόρμητα γεγονότα, καθώς συνήθως προετοιμάζονται προσεκτικά, ανακοινώνονται εκ των προτέρων, και αναμένονται έντονα, αφού είναι κάτι που προβάλλεται έξω από τη συνήθη ρουτίνα των Μέσων. Ταυτόχρονα, τα γεγονότα των μέσων ενημέρωσης χαρακτηρίζονται από εστίαση στην προσωπικότητα: Κάθε εκδήλωση μέσων προβάλλει έναν «ήρωα»/πρωταγωνιστή στο πρόσωπο ενός ατόμου ή ατόμων. Υπό αυτό το πρίσμα, οι δημόσιες ομιλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εμπίπτουν – διαρθρωτικά στην κατηγορία των ΜΜΕ, καθώς πρόκειται για προαναγγελθείσες τηλεοπτικές εκδηλώσεις, οι οποίες διακόπτουν την «κανονική» ροή του περιεχομένου των μέσων, μεταδίδονται ζωντανά, σκηνοθετούνται, απευθύνονται και προβάλλονται από μεγάλο κοινό, όπως φαίνεται από το σχετικό μέτρο τηλεθέασης. Επίσης, οι συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκδηλώσεις χαρακτηρίζονται από την εστίαση στην προσωπικότητα του Έλληνα πρωθυπουργού,

ο οποίος ενεργεί ως «ήρωας». Εκτός από τις εκδηλώσεις των ΜΜΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνεται στο κοινό, χρησιμοποιώντας τα επικοινωνιακά επεισόδια, τα οποία αποτελούν επίσης «γεγονότα λόγου» (Mey, 2001). Δημοσίως, ο αρθρωμένος πολιτικός λόγος είναι προσχεδιασμένος, αφού οι πολιτικοί παράγοντες συνήθως σχεδιάζουν προσεκτικά τις ομιλίες τους, προκειμένου να δικαιολογήσουν/νομιμοποιήσουν μια δράση ή καμία δράση ή ιδεολογική θέση σε ένα συγκεκριμένο θέμα. «Αυτή η «νομιμοποίηση» αξίζει ιδιαίτερης προσοχής στην πολιτική συζήτηση φυσικά, αφού μέσα από τις δημόσιες ομιλίες τους οι πολιτικοί αρχηγοί επιδιώκουν να δικαιολογήσουν την πολιτική τους ατζέντα και να διατηρήσουν ή να τροποποιήσουν την κατεύθυνση ενός ολόκληρου έθνους». (Reyes, 2011, σελ. 783). Πολιτικοί αξιοποίησαν τη δύναμή τους, από το καθεστώς και τη θέση τους, για να εξηγήσουν ή να δικαιολογήσουν πράξεις με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε να προσελκύσουν την υποστήριξη των ανθρώπων. Σε αυτήν τη διαπίστωση, ο πολιτικός λόγος αποτελεί παράδειγμα πειστικού λόγου. Ο λόγος που οργανώθηκε και σχεδιάστηκε είναι για να νομιμοποιήσει πολιτικούς στόχους.

Στη συνέχεια, «η προπαγάνδα συνιστά μια σκόπιμη, στρατηγικά σχεδιασμένη, κυρίως πολιτική επικοινωνιακή πρακτική, η οποία ασκείται μέσω της διάδοσης προπαγανδιστικού λόγου των ΜΜΕ (Πουλακιδάκος, 2014, σελ. 53), εξ ου και ο λόγος ότι επιδιώκει να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του προπαγανδιστή». Ο σκόπιμος χαρακτήρας της προπαγάνδας, το γεγονός δηλαδή ότι απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό και εξυπηρετεί ιδεολογικούς σκοπούς που ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα του προπαγανδιστή (Shabo, 2008· Auerbach και Castronovo, 2013) είναι συνεπής με τις θεμελιώδεις παραμέτρους των εκδηλώσεων των μέσων ενημέρωσης και ομιλίας. Ακολουθώντας το ίδιο νήμα σκέψης, τα γεγονότα των μέσων ενημέρωσης και του λόγου είναι φορείς προπαγανδιστικού λόγου. Ο προπαγανδιστικός λόγος επιδιώκει να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα απευθυνόμενος τόσο στο συναίσθημα όσο και στη λογική του κοινού, όπως ακριβώς διαπιστώνουμε και στην παρακάτω έρευνα με τις συγκεκριμένες εφημερίδες. Ο σκοπός είναι να προκαλέσει τη συμπάθειά τους υπέρ του προπαγανδιστή. Για παράδειγμα, η επίκληση σε συναισθήματα μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικές που στοχεύουν στην ενεργοποίηση είτε θετικών συναισθημάτων (ελπίδα για το μέλλον, πατριωτισμός, ειλικρίνεια, αποφασιστικότητα, αλτρουισμός, κολακεία) είτε τεχνικές που στοχεύουν στην πρόκληση αρνητικών συναισθημάτων (φόβος, αβεβαιότητα, αδιέξοδο, νεκροί-τέλος, ψευδές δίλημμα). (Πουλακιδάκος, 2014). Τέτοιου είδους παραδείγματα θα συναντήσουμε και στην

έρευνα που ακολουθεί, μετρώντας ποσοτικά τους τρόπους πειθούς που χρησιμοποιεί η κάθε εφημερίδα και τι είδους συναισθήματα προσπαθεί να μεταδώσει η καθεμία είτε θετικά είτε αρνητικά. «Η προπαγανδιστική μέθοδος της επίκλησης στα συναισθήματα μοιάζει με τη «νομιμοποίηση μέσω των συναισθημάτων», στην οποία η έμφαση στα συναισθήματα επιτρέπει τους δημοσιογράφους να παραμορφώνουν τη γνώμη των συνομιλητών ή του κοινού τους σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα» (Reyes, 2011, σελ. 785). Στην περίπτωση της επίκλησης στα συναισθήματα, παρόλο που ο λόγος μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα, δεν υπάρχουν νέες πληροφορίες για το κοινό. Αντίθετα, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να προκαλέσουν μια συναισθηματική – είτε θετική είτε αρνητική – «απάντηση» εκ μέρους του κοινού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα άρθρα των εφημερίδων: «Καθημερινή» και «Εφημερίδα των Συντακτών», τα οποία διαφαίνονται στην παρουσίαση της παρακάτω έρευνας. Σε αυτά τα άρθρα, παρατηρούμε ότι η εφημερίδα «Καθημερινή» χρησιμοποιεί περισσότερο την επίκληση σε θετικά συναισθήματα (ελπίδα) για την κυβέρνηση ενώ η «Εφημερίδα των Συντακτών» την επίκληση σε αρνητικά συναισθήματα (φόβος) για τον πρωθυπουργό αλλά και σε μεγάλο βαθμό και έναν άλλο τρόπο πειθούς που είναι η επίθεση στον αντίπαλο. Πέρα από την προσπάθεια επίκλησης του συναισθήματος, ο προπαγανδιστικός λόγος μπορεί να απευθυνθεί και στη λογική, μέσω της παροχής νέων πληροφοριών που αποτελούνται είτε από ελλιπή δεδομένα είτε από δεδομένα που παρουσιάζονται με επιλεκτικό τρόπο (Πουλακιδάκος, 2014). Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρακάτω έρευνας, σχετικά με αυτή τη διαπίστωση, τον συγκεκριμένο τρόπο πειθούς τον συναντάμε λίγο περισσότερο στα άρθρα της εφημερίδας «Καθημερινή», η οποία χρησιμοποιεί πραγματικά και σαφή στοιχεία των διαγγεμάτων του πρωθυπουργού για να περιγράψει την κατάσταση και την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα.

2.4 Έρευνα για τις δημόσιες ομιλίες του κ. Μητσοτάκη την περίοδο της πανδημίας

Για το εύρος της συγκεκριμένης έρευνας και δεδομένου ότι στόχος είναι η εστίαση τόσο σε λεκτικά-γλωσσικά όσο και σε οπτικά στοιχεία των δημόσιων προσφωνήσεων του Κ. Μητσοτάκη, υλοποιήθηκε η πολυτροπική ανάλυση (Πουλακιδάκος, 2014). Οι Kress και Van Leeuwen (1996) χρησιμοποιούν τον όρο πολυτροπικότητα για να εκφράσουν το γεγονός ότι ο τρόπος που επικοινωνούμε πολύ σπάνια περιλαμβάνει μια ενιαία μορφή επικοινωνίας και πραγματοποιείται ταυτόχρονα μέσω ενός αριθμού

τρόπων. Ο συνδυασμός αυτών των διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας διαμορφώνει την πολυτροπικότητα, δηλαδή συνδυασμούς οπτικής, γλώσσας, ήχου κ.λ.π, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία επικοινωνίας. Η μελέτη μιας τέτοιας πολυτροπικής διαδικασίας της επικοινωνίας, η πολυτροπική ανάλυση, συνδυάζει σε ένα κοινό επίπεδο λεπτομέρειας όλους τους τρόπους επικοινωνίας ως σημειωτικά συστήματα, των οποίων οι πιθανές επιλογές, τα σχήματα και οι γραμματικές μπορούν να διερευνηθούν και να καταγραφούν.

Στη συγκεκριμένη έρευνα, εξετάζονται τόσο οπτικά όσο και λεκτικά-γλωσσικά χαρακτηριστικά των δημόσιων ομιλιών του Κ. Μητσοτάκη για την πανδημία υπό το σκεπτικό των θεωριών των προπαγανδιστικών γεγονότων των ΜΜΕ και γεγονότων λόγου, σε αντίθεση με την παρακάτω έρευνα, η οποία εξετάζει τις δημόσιες ομιλίες του πρωθυπουργού μέσα από τα άρθρα των δύο εφημερίδων «Καθημερινή» και «Εφημερίδα των Συντακτών». Σύμφωνα με τον Πουλακιδάκο (2014), μετά την απότομη αύξηση των κρουσμάτων στις αρχές Αυγούστου 2020, οι δημόσιες ομιλίες φαίνεται να έχουν γίνει πιο σπάνιες, αφήνοντας σε αρκετές περιπτώσεις ένα επικοινωνιακό κενό που πρέπει να καλυφθεί από άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Σε αυτήν την έρευνα το πρώτο στοιχείο που μπορεί να εμφανιστεί είναι η ύπαρξη συμβόλων στο φόντο των βίντεο που ενισχύουν τη λογική της συμφιλίωσης και της κοινωνικής ένταξης με εθνικιστικούς όρους. Αυτά τα σύμβολα είναι η ελληνική σημαία και η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχουν στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, που είναι το φόντο πίσω από τη φιγούρα του Κ. Μητσοτάκη σε όλες σχεδόν τις δημόσιες προσφωνήσεις. Το συγκεκριμένο στοιχείο το συναντάμε και σε ορισμένες εικόνες του πρωθυπουργού που προβάλλουν οι υπό εξέταση εφημερίδες της έρευνάς μας.

Σε ορισμένα από τα διαγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο του πρωθυπουργού αλλά και στις εικόνες που προβάλλουν οι δημοσιογράφοι των εφημερίδων, οι θεατές ή οι αναγνώστες μπορούν να διακρίνουν μια εικόνα της Παναγίας να κρατά τον Ιησού Χριστό ως παιδί, η οποία είναι τοποθετημένη σε κεντρική θέση πίσω από το γραφείο του Κ. Μητσοτάκη. Αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα ισχυρό σύμβολο της χριστιανικής ορθόδοξης θρησκείας που θυμίζει τον κεντρικό ρόλο του χριστιανικού ορθόδοξου δόγματος, έτσι ώστε να διαμορφωθεί η σύγχρονη «ελληνική ταυτότητα». Επομένως, θα λέγαμε ότι έχουμε και μια εξωγλωσσική επικοινωνία. Τα σύμβολα που προβάλλονται συστηματικά στο φόντο του πρωθυπουργού κατά τις εκπομπές, στοχεύουν στην εδραίωση ενός πλαισίου

εθνοκεντρικής αίσθησης «ανήκειν», πρωτίστως στο ελληνικό έθνος-κράτος και δευτερευόντως στην ΕΕ, τα οποία συμπληρώνονται από τη θρησκευτική διάσταση που παρέχει η εικόνα, αναδεικνύοντας τον ρόλο που παρέχει η εικόνα και τον ρόλο της χριστιανικής ορθόδοξης θρησκείας στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική οργάνωση της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό, αντικατοπτρίζεται στις αναφορές του πρωθυπουργού στη χριστιανική ορθόδοξη πίστη και εκκλησία: «Σήμερα, δεν δοκιμάζονται τα «πιστεύω» μας, αλλά η πίστη μας στην ανθρώπινη υγεία. Η αγάπη για τον «πλησίον» στην οποία αναφέρεται η ίδια η Ορθοδοξία. Γι' αυτό και τα θρησκευτικά καθήκοντα πρέπει να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα. Η Εκκλησία των πιστών άλλωστε είναι μεγάλη» (11/03/2020).

Σε λεκτικό επίπεδο, η ενωτική, εθνοκεντρική λογική είναι διάχυτη σε όλα τα υπό διερεύνηση διαγγέλματα. Καταρχάς, κύριο χαρακτηριστικό της ομιλίας του Κ. Μητσοτάκη είναι η έναρξη των ομιλιών του σε 11 από τις 12 προσφωνήσεις με τη φράση «συμπολίτες μου». Αυτή η έκκληση συμβάλλει στη δημιουργία ενός ενοποιητικού πλαισίου, ενός συνόλου στο οποίο «ανήκουμε όλοι μαζί», συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού. Τέλος, σε αυτή την έρευνα, κατά τον Πουλακιδάκο (2014), παρατηρούμε ότι χρησιμοποιεί την επίκληση σε αρνητικά (φόβος) και θετικά (ελπίδα) συναισθήματα στα υπό ανάλυση κηρύγματα, όπως ακριβώς παρατηρούμε και στη δική μας έρευνα τα οποία είναι διάχυτα μέσα στα άρθρα των εφημερίδων. Άρα, λοιπόν, αξίζει να σημειωθεί ότι η εκφορά σημασιών που στοχεύουν στην επίκληση είτε θετικών είτε αρνητικών συναισθημάτων, επηρεάζουν το κοινό προς όφελος του προπαγανδιστή.

Σε ό,τι αφορά τα αρνητικά συναισθήματα, ο Πρωθυπουργός άρθρωσε εκφράσεις που προσπαθούν να καταστήσουν τους πολίτες υπεύθυνους για την αντιμετώπιση της πανδημίας επικαλούμενος την αβεβαιότητα. Αυτό το συναίσθημα, διαπιστώνεται σε πολλά σημεία της παρακάτω έρευνας και ιδιαίτερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών», η οποία τίθεται κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της έρευνας αποτελεί η φράση της ομιλίας του: «Όπως είπα, το δεύτερο κύμα είναι πιο σκληρό. Πλέον επηρεάζει όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως τους νέους. Και διαποτίζει περιοχές, πόλεις, ακόμη και γειτονιές» (22/10/2020). Ο Μητσοτάκης χρησιμοποίησε επίσης την επίκληση του αισθήματος του φόβου, δηλώνοντας ότι «στην Ιταλία δεν έχουν φέρετρα για να θάψουν τους νεκρούς τους» (19/03/2020) και «...καταλάβαμε πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστούμε το δεύτερο κύμα του COVID-19, όπως παντού ο εφιάλτης επέστρεψε

πιο οξύς» (31/10/2020). Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίκληση του φόβου εμφανίζεται αρχικά στις πρώτες ομιλίες, τον Μάρτιο, όταν εμφανίστηκε το πρώτο κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα και επιβλήθηκε γενικό lockdown από τα μέσα του μήνα και μετά. Στη συνέχεια, ένα παρόμοιο σκεπτικό εμφανίζεται ξανά στα τέλη Οκτωβρίου, λίγο πριν από την επιβολή δεύτερου lockdown στις αρχές Νοεμβρίου 2020. Έτσι, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται —μεταξύ άλλων— για να ανοίξει ο δρόμος για την εφαρμογή των πιο περιοριστικών μέτρων (lockdown και απαγόρευση κυκλοφορίας).

Συστηματικό μοτίβο στα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι το κλείσιμό τους με φράσεις που παραπέμπουν σε ένα ελπιδοφόρο και αισιόδοξο μέλλον: «Είναι στο χέρι μας να φέρουμε πιο κοντά μας το μέλλον που επιθυμούμε. Και προσέχοντας σήμερα, για να κάνουμε το αύριο ακόμα πιο φωτεινό και αισιόδοξο. Μπορούμε και θα το κάνουμε!». (13/04/2020). Εκμεταλλευόμενος το Πάσχα, τη σημαντικότερη θρησκευτική γιορτή των Ορθοδόξων Χριστιανών, αναφέρει ότι «Το Πάσχα το γιορτάζουμε στο σπίτι. Αλλά με μια ματιά στην επερχόμενη Αναγέννηση!». (18/04/2020), ενώ στα τέλη Μαΐου με αφορμή το επικείμενο «άνοιγμα» των συνόρων στον τουρισμό αναφέρει ότι «σας ζητώ να κάνουμε αυτό το καλοκαίρι έναν επίλογο της κρίσης και έναν πρόλογο στην αναγέννηση» (20/05/2020).

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι εκφράσεις θετικών συναισθημάτων (κυρίως με τη μορφή ενός ελπιδοφόρου και αισιόδοξου μέλλοντος) είναι κατά μέσο όρο περισσότερες από το διπλάσιο από εκείνες των αρνητικών συναισθημάτων (κυρίως με τη μορφή φόβου), δηλώνοντας τη θετική συναισθηματική προσέγγιση του Έλληνα πρωθυπουργού. Ωστόσο, η έκκληση στα αρνητικά συναισθήματα φαίνεται να έχει μια συγκεκριμένη λογική ως προίμιο για την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων (Πουλακιδάκος, 2014). Αυτή η διαπίστωση, διαφαίνεται και στην έρευνά μας μέσα από τα άρθρα των δύο εφημερίδων. Για παράδειγμα, η εφημερίδα «Καθημερινή» στοχεύει να διαδώσει στο αναγνωστικό κοινό περισσότερο μηνύματα ενός ελπιδοφόρου και αισιόδοξου μέλλοντος (θετικά συναισθήματα) ενώ αντίθετα η «Εφημερίδα των Συντακτών» στοχεύει να διαδώσει κυρίως αισθήματα φόβου και απειλής για την κυβέρνηση.

2.6 Η νόσος COVID-19 και η επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας

Η επικοινωνιακή διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και κρίσεων, ιδιαίτερα της δημόσιας υγείας, έχει προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ως σημαίνουσα διάσταση

της επιχειρησιακής ετοιμότητας δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Οι ψυχοκοινωνικές επιδράσεις των επικοινωνιακών χειρισμών σε καταστάσεις κρίσης οδήγησαν διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), να εκδώσει πολυάριθμες συστάσεις και συμβουλές για την αποτελεσματικότερη επικοινωνιακή διαχείριση της πρόσφατης πανδημίας COVID-19. Η νόσος COVID-19 έκανε την εμφάνισή της στην περιοχή Wuhan της Κίνας τον Δεκέμβριο του 2019 και χαρακτηρίστηκε άμεσα υπέρ μεταδοτική, λόγω του υψηλού ρυθμού μετάδοσής της, συνδυαστικά με την απουσία ανοσίας στον πληθυσμό. Στην Ευρώπη, ο ρυθμός μετάδοσης στην αρχική φάση εξάπλωσης του ιού εκτιμήθηκε σε 3,87, έτσι ώστε ο χρονοεξαρτώμενος ρυθμός μετάδοσης να μειώνεται μετά την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της περαιτέρω διασποράς του ιού. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα φαίνεται να νοσούν σε πιο συχνό βαθμό και πιο βαριά. Τα μεγαλύτερα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας παρατηρούνται συνήθως σε μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας και γηροκομεία, με τους θανάτους αυτούς να αποτελούν το μισό σύνολο του πληθυσμού της COVID-19 στην Ευρώπη.

Αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση κάθε κατάστασης που απειλεί την δημόσια υγεία αποτελεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η έννοια αυτή για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχει σχέση με την τεχνογνωσία και τα οργανωσιακά συστήματα, χάρη στα οποία φορείς, κράτη και κοινότητες έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν κατάλληλα, να απαντήσουν και να ανακάμψουν μετά από καταστροφικά φαινόμενα, επείγουσες καταστάσεις και κρίσεις. Στην επικοινωνιακή διαχείριση του πρώτου κύματος της πανδημίας COVID-19 η ολοκληρωμένη στρατηγική αποτέλεσε εξειδίκευση στις προβλέψεις του σχεδίου «Άρτεμις», το οποίο επικαιροποιήθηκε κατάλληλα στα τέλη Ιανουαρίου του 2020. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και ο ορισμός εκπροσώπων Τύπου στις πρώτες διαχειριστικές δράσεις συγκαταλέγει την προετοιμασία πολυσχιδούς ενημερωτικού υλικού. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ιστοχώρο, ο ΕΟΔΥ αναρτά σαφείς και στοχευμένες οδηγίες προς τους πολίτες, τους επαγγελματίες υγείας αλλά και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το επίκεντρο των επικοινωνιακών χειρισμών ήταν η καθημερινή ενημέρωση του κοινού μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Συγκεκριμένα, η ενημέρωση των συντακτών Τύπου από τους εκπροσώπους Τύπου μεταδιδόταν ξανά από το σύνολο των τηλεοπτικών σταθμών

εθνικής εμβέλειας. Ακόμη, στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ αναρτάται τόσο το ακριβές περιεχόμενο όσο και τα ημερήσια δελτία Τύπου. Στις σχετικές ενημερώσεις, υπήρχε τακτική ενημέρωση των πολιτών για επιδημιολογικά στοιχεία, διαχειριστικές ενέργειες καθώς και δράσεις επιχειρήσεων. Η διαδικασία αυτή έγινε ενεργή από τις 26/02/2020, διότι ανακοινώθηκε η ανίχνευση του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος στην Ελλάδα, ενώ πραγματοποιήθηκε συνοδεία από τη θέση σε λειτουργία ενημερωτικού διαδικτυακού κόμβου. Από τις 25/02/2020 η εκστρατεία με τίτλο «Μένουμε ασφαλείς» προήγαγε τις ιδέες «Μένουμε σπίτι» και «Μένουμε υγιείς» σε ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τα συγκεκριμένα μηνύματα, ορισμένα δημοφιλή πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας, εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας, καλλιτέχνες και απλοί πολίτες μοιράστηκαν από κοινού χρήσιμες πληροφορίες για τον ιό COVID-19. Τα διαφημιστικά αυτά μηνύματα, από την υγιεινή των χεριών και τα συμπτώματα της νέας νόσου έως τη σημασία της παραμονής σε συνθήκες απομόνωσης και καραντίνας, ενθάρρυναν ενεργά τη συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση της κρίσης. Έτσι, για να ικανοποιηθούν οι βαθύτερες πληροφοριακές ανάγκες των διαφόρων κοινωνικών ομάδων έγινε έγκαιρη διαμόρφωση και επικαιροποίηση πληροφοριακού υλικού. Οι ομάδες – στόχοι που απευθύνονταν εκτός από τον γενικό πληθυσμό και τους επαγγελματίες υγείας, ήταν οι δημόσιοι λειτουργοί, οι επαγγελματίες κλάδων υγειονομικού ενδιαφέροντος και μη, αλλά και το προσωπικό ασφαλείας κρατικών και μη δομών. Ακόμη, άτομα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης του ιού λόγω απασχόλησης σε χώρους με μεγάλο συγχρωτισμό, δεχόταν σαφή πληροφόρηση σε όλη τη διάρκεια του πρώτου πανδημικού κύματος. Περισσότερη βαρύτητα δόθηκε στις προβλέψεις του επιχειρησιακού σχεδίου οι οποίες αφορούσαν στο να διατηρηθεί η ψυχοκοινωνική ευεξία των πολιτών. Για αυτόν το σκοπό έγινε άμεση διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε δομές ψυχικής υγείας. Έτσι, στις αρχές Μαρτίου συστάθηκαν τηλεφωνικά κέντρα, έτσι ώστε να υπάρχει υποστήριξη στους επαγγελματίες υγείας και στους πολίτες. Στη συνέχεια, έναν μήνα αργότερα λειτούργησε τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακόμη, φαίνεται από ορισμένα πρωτογενή στοιχεία της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας ΕΚΔΥ ότι το διάστημα 4/4/2020 – 4/9/2020 η γραμμή δέχθηκε 80.151 κλήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε 1.201.631 λεπτά απαντημένων κλήσεων. Επιπλέον, μέσα από το σύνολο των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας δόθηκε κατάλληλη καθοδήγηση

στους πολίτες, ως ιδιαίτερη εφαρμογή συστάσεων του ΠΟΥ, με διάφορες παρεμβάσεις και υποδείξεις, προκειμένου να διατηρηθεί η ψυχοσωματική τους ευεξία σε καταστάσεις απομόνωσης και καραντίνας. Τέλος, ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν η κατάρτιση εγχειριδίων μεσογειακής διατροφής και άσκησης, καθώς ακόμη και ο οδηγός υποστήριξης γονέων στη φροντίδα παιδιών και εφήβων. (Μ.Ε. Ψωμιάδη, Χ. Πλατής, Κ. Γκοσκόσης, Γ. Ίντας, Π. Πρεζεράκος, 2021).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1 Σκοπός-Στόχοι της έρευνας

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αποτυπώσει τον τρόπο που έγινε η κάλυψη της πανδημίας από τον ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα από τις εφημερίδες «Καθημερινή» και «Εφημερίδα των Συντακτών». Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε με την ανάλυση και τον σχολιασμό οχτώ άρθρων από κάθε εφημερίδα, όπου αναφέρονται στα διαγγέλματα που πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός από την αρχή μέχρι και το τέλος της πανδημίας COVID-19 (2020-2021). Οι επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας είναι οι εξής:

-Να διερευνήσει αν διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση στην κάλυψη μεταξύ της εφημερίδας «Καθημερινή» και της «Εφημερίδας των Συντακτών».

-Να διαπιστώσει αν οι δύο εφημερίδες χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα (τρόποι πειθούς, πλαίσια, συναισθήματα) για να αποδώσουν την κρίσιμη κατάσταση αυτής της μεγάλης υγειονομικής κρίσης.

-Να διερευνήσει αν η ενημέρωση του κοινού από τις εφημερίδες γίνεται για έναν κοινό σκοπό.

-Να διαπιστώσει τον βαθμό των συναισθημάτων που αποδίδει κάθε άρθρο των εφημερίδων (δηλ. πόσες φορές συναντάμε ένα συγκεκριμένο συναίσθημα/πλαίσιο είτε θετικό είτε αρνητικό και γιατί).

-Να διερευνήσει τον σκοπό που είχαν τα επικοινωνιακά επεισόδια (διαγγέλματα) και πως τα έβλεπε ο Τύπος.

3.2 Μεθοδολογία έρευνας

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι η κριτική ανάλυση λόγου και πιο συγκεκριμένα η μέθοδος της πλαισίωσης και ο σχολιασμός κάθε παραγράφου, των τίτλων και υπότιτλων των 8 άρθρων των εφημερίδων, με σκοπό την απόδοση νοήματος. Το συγκεκριμένο εργαλείο έρευνας παρουσιάζεται μέσα από τα παραρτήματα που παρατίθενται παρακάτω, στα οποία παρατηρούμε τα πλαίσια, τα συναισθήματα (θετικά ή αρνητικά) και τους τρόπους πειθούς. Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει καταμέτρηση των φορών που συναντάμε αυτά τα μέσα αλλά και σύγκριση της εφημερίδας «Καθημερινή» (συμπολιτευτική) με την «Εφημερίδα των Συντακτών» (αντιπολιτευτική), έτσι ώστε να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Τέλος, παρατηρούνται ορισμένα σχήματα λόγου (αντιθέσεις, επαναλήψεις, μεταφορές, ειρωνείες) που χρησιμοποιούν οι εφημερίδες, με σκοπό να αποδώσουν ένα συγκεκριμένο νόημα σε κάθε περίπτωση των διαγγελμάτων του πρωθυπουργού.

Για τη συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε καταγραφή οκτώ άρθρων από δύο γνωστές εφημερίδες: την εφημερίδα «Καθημερινή» και την «Εφημερίδα των Συντακτών». Μονάδα ανάλυσης αποτέλεσαν τα δημοσιεύματα οκτώ άρθρων των υπό εξέταση εφημερίδων με τα διαγγέλματα του πρωθυπουργού από την αρχή μέχρι το τέλος της πανδημίας (2020-2021). Η ανάλυση αυτών των άρθρων έγινε με την μέθοδο της πλαισίωσης και τον σχολιασμό κάθε παραγράφου των άρθρων για την απόδοση ενός νοήματος. Ακόμη, η καταγραφή σε πλαίσια έγινε με τη χρήση του προγράμματος word. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν γραφήματα για τα δημοσιεύματα των εφημερίδων και έγινε σχολιασμός των εικόνων που πρόβαλλαν οι εξεταζόμενες εφημερίδες δίπλα από τα άρθρα.

Στην παρούσα έρευνα η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η κριτική ανάλυση λόγου, όπου αποσκοπούσε να αναδειχθούν τα μοτίβα της κάλυψης μέσω της ποσοτικής ανάλυσης με την μέθοδο της πλαισίωσης. Κατά τον Van Dijk, η κριτική ανάλυση λόγου διακρίνεται σε δύο επιμέρους τομείς: τη δομική ανάλυση του κειμένου και την ανάλυση των συμφραζομένων. Στην παρούσα έρευνα, παρατηρείται συνδυασμός των δύο τομέων. Η δομική ανάλυση του κειμένου περιλαμβάνει επιφανειακές δομές (συντακτικό λεξιλογικές επιλογές κ.α.) αλλά και υποκείμενα νοήματα των φράσεων, των παραγράφων ή ακόμη και ολόκληρων των κειμένων. Ο συνδυασμός των παραπάνω σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές καταστάσεις οδηγεί να

τελούνται ορισμένες κοινωνικές πράξεις, οι οποίες εκφέρονται ως «πράξεις ομιλίας» όπως απειλές, ισχυρισμοί, κατηγορίες κ.α. Όσον αφορά την ανάλυση των συμφραζομένων πρόκειται για μια διαδικασία αποκωδικοποίησης των πληροφοριών και αναζήτησης της πρότερης γνώσης και στάσης του αναγνώστη που θα του επιτρέψουν την κατανόησή τους. Αντικείμενο ανάλυσης αποτέλεσε το υλικό που μας παρείχε η έντυπη δημοσιογραφία αναφορικά με τα διαγγέλματα του πρωθυπουργού την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Επιγραμματικά, τα σημεία στα οποία δόθηκε έμφαση κατά την ανάγνωση των άρθρων είναι η επιλογή των τίτλων και υπότιτλων, η επιλογή της οπτικής γωνίας παρουσίασης ενός θέματος, οι λεξιλογικές επιλογές, τα υπονοούμενα συμπεράσματα και τα σημασιολογικά τεχνάσματα.

3.3 Επιλογή του δείγματος

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνά μας περιέχει περιεχόμενο το οποίο προέρχεται από οκτώ άρθρα δύο γνωστών εφημερίδων «Καθημερινή» (φιλοκυβερνητική) και «Εφημερίδα των Συντακτών» (αντικυβερνητική), στα οποία αναφέρονται τα διαγγέλματα που πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός την περίοδο της πανδημίας. Στη συνέχεια, η ανάλυση του συνόλου των δημοσιευμάτων τους είχε ως κύριο θέμα την πανδημία του κορωνοϊού. Η λέξη κλειδί για να επιλεγθεί η μονάδα ανάλυσης ήταν η λέξη «κορωνοϊός» και «διαγγέλματα του πρωθυπουργού». Ο κανόνας επιλογής που εφαρμόστηκε ήταν η κωδικοποίηση οκτώ άρθρων και των δύο εφημερίδων με θέμα τα διαγγέλματα του πρωθυπουργού την περίοδο της πανδημίας (2020-2021).

Εξώφυλλα των εφημερίδων



3.4 Τεχνικές Επεξεργασίας Έρευνας

Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της πλαισίωσης κάθε παραγράφου των άρθρων των εφημερίδων. Επίσης, αναλύθηκαν κριτικά τα δεδομένα, δηλαδή με την δομική ανάλυση κειμένου (γλωσσικές πράξεις) και την ανάλυση των συμφραζομένων (πλαίσια). Ακόμη, έγινε και ένας λεπτομερής σχολιασμός της κάθε παραγράφου των άρθρων αλλά και των τίτλων και υπότιτλων. Έπειτα, έγινε αναφορά και στις εικόνες του πρωθυπουργού που χρησιμοποιήθηκαν από τις εφημερίδες, με σκοπό να μεταδώσουν την εξωγλωσσική επικοινωνία. Η παρουσίαση των απαντήσεων έγινε με τη μορφή γραφημάτων αλλά και με την προβολή και ερμηνεία εικόνων που εντοπίστηκαν δίπλα από τα άρθρα των εφημερίδων, με αποτέλεσμα να αποδοθούν νοηματικά τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν με το πρόσωπο και τη στάση του πρωθυπουργού σε κάθε περίπτωση. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ποσοτικά υπολογισμός των φορών εμφάνισης των δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο παρακάτω γράφημα (1) παρατηρούμε τα πλαίσια που έχουν εντοπιστεί στις δύο υπό εξέταση εφημερίδες. Για παράδειγμα, στην εφημερίδα «Καθημερινή» παρατηρούμε ότι το πλαίσιο ευθύνης εμφανίζεται τις περισσότερες φορές και συγκεκριμένα 9 φορές. Αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω εφημερίδα έχει ως κύριο στόχο να μεταδώσει στους αναγνώστες την ευθύνη που έχουν οι πολίτες απέναντι στην πανδημία και την τήρηση των μέτρων του πρωθυπουργού. Τα σημεία που διακρίνεται το πλαίσιο ευθύνης είναι πολλά όπως οι τίτλοι: «Κανένας εφησυχασμός για τον ιό» και «Προσκλητήριο ευθύνης απέναντι στην πανδημία». Στη συνέχεια, τη δεύτερη θέση στην εφημερίδα «Καθημερινή» κατέχει το πλαίσιο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος με βαθμό εμφάνισης 6 φορές. Με αυτό το πλαίσιο, η εφημερίδα προσπαθεί να δείξει ότι ο πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για τους πολίτες και θέλει να στηρίξει οικονομικά όλους τους πληττόμενους κλάδους από την πανδημία με αναφορές στα άρθρα για οικονομική ενίσχυση των γιατρών και νοσηλευτών, ενίσχυση των νοσοκομείων με κλίνες κ.α. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το πλαίσιο των οικονομικών συνεπειών με συχνότητα εμφάνισης 3 φορές. Σε ελάχιστο βαθμό, παρατηρούμε ότι η εφημερίδα «Καθημερινή» θέλει να μεταδώσει τις οικονομικές συνέπειες που θα επιφέρουν τα νέα μέτρα και το lockdown με παραδείγματα στις επιχειρήσεις και τους καταστηματάρχες. Τέλος, στην τελευταία θέση είναι το συγκρουσιακό πλαίσιο το οποίο δεν παρατηρείται καμία φορά στα υπό εξέταση άρθρα της εφημερίδας «Καθημερινή».

Αντίθετα, στην Εφημερίδα των Συντακτών παρατηρούμε ότι την πρώτη θέση κατέχει το συγκρουσιακό πλαίσιο με βαθμό εμφάνισης 13 φορές, όπου παρατηρούμε σε πολλά άρθρα να υπάρχει μια σύγκρουση από άλλα κόμματα και συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση. Αυτό το πλαίσιο διακρίνεται έντονα σε όλα τα άρθρα που αναφέρονται τα διαγγέλματα του πρωθυπουργού για την πανδημία, καθώς και από τους τίτλους και υπότιτλους διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κατηγορίες και αντιδράσεις των άλλων κομμάτων προς την πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Επίσης, στη δεύτερη θέση διακρίνουμε ότι βρίσκεται το πλαίσιο ευθύνης με βαθμό εμφάνισης 8 φορές, με το οποίο η Εφημερίδα των Συντακτών θέλει να μεταδώσει στο αναγνωστικό κοινό την ευθύνη που έχει η κυβέρνηση για τα μέτρα και την πανδημία

και όχι οι πολίτες. Έπειτα, την τρίτη θέση κατέχει το πλαίσιο των οικονομικών συνεπειών με συχνότητα εμφάνισης 3 φορές συνολικά. Σε αυτό το σημείο, παρατηρούμε ότι και οι δύο εφημερίδες μεταδίδουν στον ίδιο βαθμό το πλαίσιο των οικονομικών συνεπειών που θα επιφέρει το lockdown στις επιχειρήσεις και τους καταστηματάρχες. Τέλος, στην τελευταία θέση της Εφημερίδας των Συντακτών βρίσκεται το πλαίσιο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος με βαθμό εμφάνισης 2 φορές, όπου διαπιστώνουμε αμέσως ότι την συγκεκριμένη εφημερίδα την ενδιαφέρει ελάχιστα να μεταδώσει το ανθρώπινο ενδιαφέρον, διότι τίθεται κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού (αντιπολίτευση).

Με λίγα λόγια, η εφημερίδα «Καθημερινή» επιδιώκει να αποδείξει ότι ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση είναι κατάλληλοι και ικανοί για το έργο τους και την χώρα μας. Για αυτόν τον λόγο, οι πολίτες πρέπει να τηρήσουν τα μέτρα που έχουν επιβληθεί και να εμπιστευθούν απόλυτα τις ενέργειες της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, η «Εφημερίδα των Συντακτών» επιδιώκει να αποδείξει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ότι η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι αναποτελεσματικοί και ακατάλληλοι στο έργο που επιτελούν και αυτό διαπιστώνεται από τις διάφορες μεταφορικές εκφράσεις που χρησιμοποιούν αλλά και τα σχήματα λόγου.



Στα γραφήματα (2) και (3) εντοπίζουμε στα άρθρα των δύο εφημερίδων την πρόκληση τριών συναισθημάτων αλλά συνάμα και πράξεις ομιλίας: α) τον φόβο, β) την ελπίδα και γ) την απειλή. Αρχικά, στην εφημερίδα «Καθημερινή» την πρώτη και με διαφορά θέση κατέχει η ελπίδα με βαθμό εμφάνισης 13 φορές. Για παράδειγμα, σε πολλά σημεία των παραγράφων των άρθρων διακρίνουμε το αίσθημα της ελπίδας από την κυβέρνηση προς τους πολίτες, δίνοντας τους θάρρος και κουράγιο με τους τίτλους «*Θα χτίσουμε ξανά, όσα ερείπια κι αν υπάρξουν*» και «*Αξιοποίηση ΜΕΘ ιδιωτικών κλινικών*». Ακόμη, στη δεύτερη θέση με βαθμό εμφάνισης 8 φορές βρίσκεται ο φόβος, όπου με την πρόκληση αυτού του συναισθήματος η συγκεκριμένη εφημερίδα προσπαθεί να προσδώσει την κρισιμότητα και τη σοβαρότητα της κατάστασης αλλά και την αποτυχία της κυβέρνησης. Τέλος, στην τελευταία θέση παρατηρούμε ότι βρίσκεται η απειλή με συχνότητα εμφάνισης 1 φορά. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι η εφημερίδα «Καθημερινή» στοχεύει κυρίως να μεταδώσει θετικά συναισθήματα στους αναγνώστες, έτσι ώστε να νιώθουν ασφάλεια και βεβαιότητα για την κυβέρνηση και τις αποφάσεις της.

Αντίθετα, η «Εφημερίδα των Συντακτών» το κύριο συναίσθημα που προσπαθεί να μεταδώσει μέσα από τα άρθρα στο αναγνωστικό κοινό είναι ο φόβος με βαθμό εμφάνισης 12 φορές. Το συναίσθημα του φόβου υπερिशύει των υπολοίπων, διότι η συγκεκριμένη εφημερίδα στοχεύει να δημιουργήσει την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στο αναγνωστικό κοινό για την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εμπιστοσύνη και υποστήριξη στον πρωθυπουργό. Επίσης, στη δεύτερη θέση διακρίνουμε ότι βρίσκεται η απειλή η οποία εμφανίζεται 3 φορές συνολικά. Συγκεκριμένα, εντοπίζουμε μέσα στα άρθρα και την επανάληψη της λέξης «απειλή», με αποτέλεσμα η Εφημερίδα των Συντακτών να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να στοχοποιήσει την κυβέρνηση για να αποδείξει ότι είναι αναποτελεσματική και ακατάλληλη. Τέλος, στην τελευταία θέση βρίσκεται η ελπίδα, όπου όπως παρατηρούμε από το γράφημα 2 δεν εμφανίζεται καμία φορά, διότι η συγκεκριμένη εφημερίδα τίθεται συνεχώς κατά της κυβέρνησης. Επομένως, τα συναισθήματα που μεταδίδει είναι κυρίως αρνητικά. Από τα ευρήματα, λοιπόν, των παρακάτω γραφημάτων διακρίνουμε τα μέσα (συναισθήματα, επικοινωνιακά τεχνάσματα) που

προσπαθούν να αναδείξουν οι εν λόγω εφημερίδες για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού.





Στο γράφημα (4) παρατηρούμε ότι οι δύο εφημερίδες χρησιμοποιούν τρεις τρόπους πειθούς για να επηρεάσουν το αναγνωστικό τους κοινό. Αυτοί είναι η επίκληση στη λογική, η επίκληση στο συναίσθημα και η επίθεση στον αντίπαλο. Από το γράφημα, διαπιστώνουμε ότι η εφημερίδα «Καθημερινή» χρησιμοποιεί τις περισσότερες φορές την επίκληση στο συναίσθημα και συγκεκριμένα 18 φορές σε όλα τα άρθρα. Αυτό το καταλαβαίνουμε από τις διάφορες συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις, οι οποίες μεταδίδουν κυρίως τον φόβο και την ελπίδα στους πολίτες. Επίσης, πολλές λέξεις μεταδίδουν τη βεβαιότητα, την ασφάλεια και την αισιοδοξία για το μέλλον με την πανδημία. Έπειτα, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η επίκληση στη λογική με βαθμό εμφάνισης 5 φορές. Τέτοια παραδείγματα διαπιστώνουμε σε σημεία των άρθρων όπου οι συντάκτες επικαλούνται τη λογική για να μεταδώσουν στους αναγνώστες το μέγεθος της κρισιμότητας της κατάστασης με πραγματικά γεγονότα όπως ο αριθμός κρουσμάτων, διασωληνωμένων και θανάτων. Στην τελευταία θέση, βρίσκεται η επίθεση στον αντίπαλο, η οποία δεν εμφανίζεται καμία φορά σε όλα τα άρθρα.

Από την άλλη πλευρά, η Εφημερίδα των Συντακτών χρησιμοποιεί και αυτή τις περισσότερες φορές και συγκεκριμένα 20 φορές την επίκληση στο συναίσθημα. Οι

λέξεις και φράσεις που εντοπίζουμε στα άρθρα είναι κυρίως αρνητικά συναισθηματικά φορτισμένες, διότι θέλει να μεταδώσει στους πολίτες κυρίως τον φόβο, την απειλή και την ανασφάλεια για την κυβέρνηση, έτσι ώστε να κλονιστεί η εμπιστοσύνη τους. Στη δεύτερη θέση, δηλαδή με πολύ μικρή διαφορά βρίσκεται η επίθεση στον αντίπαλο με συχνότητα εμφάνισης 19 φορές. Τον συγκεκριμένο τρόπο πειθούς τον διακρίνουμε σε πολλά σημεία των παραγράφων και των τίτλων των άρθρων με τους ειρωνικούς σχολιασμούς και το ριζισμό της ευθύνης στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, όχι στους πολίτες. Το αποτέλεσμα είναι ότι η «Εφημερίδα των Συντακτών» με αυτόν τον τρόπο πειθούς σκοπεύει να μεταδώσει αρνητικά συναισθήματα για την κυβέρνηση για να την θεωρήσουν οι πολίτες αποτυχημένη και αναποτελεσματική. Τέλος, παρατηρούμε ότι στην τελευταία θέση βρίσκεται η επίκληση στη λογική με βαθμό εμφάνισης 4 φορές. Έτσι, από τα ευρήματα διαπιστώνουμε ότι η συγκεκριμένη εφημερίδα δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να επικαλεστεί τη λογική, αναφέροντας πραγματικά στοιχεία και γεγονότα αλλά περισσότερο να κάνει κριτική και να ρίξει κατηγορίες στην κυβέρνηση για τις αποφάσεις των μέτρων.

Άλλα στοιχεία που παρατηρούνται από τα ευρήματα της έρευνας είναι ότι η «Εφημερίδα των Συντακτών» χρησιμοποιεί στον λόγο περισσότερα σχήματα λόγου από την εφημερίδα «Καθημερινή». Για παράδειγμα, διακρίνουμε αρκετές μεταφορές όπως ο υπότιτλος «Πολιτική του «ακορντεόν»» αλλά και αντιθετικά σχήματα όπως «ράβε-ξήλωνε». Ακόμη, ένα άλλο σχήμα λόγου που είναι ιδιαίτερα έντονο είναι η ειρωνεία, η οποία είναι διάχυτη σχεδόν σε κάθε παράγραφο και τίτλο του άρθρου.



Τέλος, παρατηρούμε ότι στις δύο εφημερίδες «Καθημερινή» και Εφημερίδα των Συντακτών» υπάρχει στην αρχή του άρθρων ή στο πλάι και μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία είτε προσπαθεί να μεταδώσει την ασφάλεια και τη βεβαιότητα στους πολίτες είτε λειτουργεί ειρωνικά για να μεταδώσει την αβεβαιότητα στο αναγνωστικό κοινό ανάλογα κάθε φορά με το περιεχόμενο των άρθρων. Από αυτήν τη διαπίστωση, καταλαβαίνουμε ότι και οι δύο εφημερίδες χρησιμοποιούν και την εξωγλωσσική επικοινωνία για να περάσουν τα μηνύματα που επιδιώκουν στο αναγνωστικό κοινό. Για παράδειγμα, στις παρακάτω εικόνες του Πρωθυπουργού παρατηρούμε το σταύρωμα των χεριών το οποίο μέσα από τις εικόνες επιδιώκει να προσδώσει την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και την βεβαιότητα στους πολίτες. Επίσης, η Ελληνική σημαία, η οποία διακρίνεται δίπλα από τον πρωθυπουργό προσδίδει το αίσθημα του πατριωτισμού, του «ανήκειν», δηλαδή θεωρείται σύμβολο ενοποίησης του έθνους. Τέλος, η εικόνα της Παναγίας που κρατά στην αγκαλιά της τον Ιησού Χριστό προσδίδει το αίσθημα της Ορθοδοξίας και της θρησκευτικής πίστης στο αναγνωστικό κοινό αλλά και το ελαφρύ χαμόγελο του πρωθυπουργού εμπνέει αισιοδοξία και ενθάρρυνση στους πολίτες.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

5.1 Συμπεράσματα

Από τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας προκύπτει ότι η κάλυψη της πανδημίας COVID-19 από τις δύο εφημερίδες «Καθημερινή» και «Εφημερίδα των Συντακτών» έγινε κυρίως για ενημέρωση του κοινού για τα μέτρα και την πανδημία. Αρχικά, συμπεραίνουμε ότι υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση στην κάλυψη των δύο εφημερίδων. Για παράδειγμα, η εφημερίδα «Καθημερινή» είναι φιλοκυβερνητική, διότι σε όλα τα άρθρα της υποστηρίζει τον πρωθυπουργό και τις αποφάσεις του για τα νέα μέτρα. Αντίθετα, όμως, η «Εφημερίδα των Συντακτών» είναι αντικυβερνητική και σε όλα τα άρθρα της αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό με ειρωνικούς σχολιασμούς. Επίσης, από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι και οι δύο εφημερίδες χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα, δηλαδή τρόπους πειθούς, συναισθήματα και πλαίσια άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό, με σκοπό να αποδώσουν τη σημασία της υγειονομικής κρίσης που έπληξε όλο τον πλανήτη. Ακόμη, συμπεραίνουμε ότι οι συγκεκριμένες εφημερίδες έχουν έναν κοινό σκοπό, ο οποίος είναι η ενημέρωση του κοινού για τα διαγγέλματα του πρωθυπουργού και την εξέλιξη της πανδημίας. Έπειτα, οι δύο υπό εξέταση εφημερίδες εξακριβώνουν μέσα από τα άρθρα τους τον βαθμό εμφάνισης ενός συναισθήματος ή πλαισίου ή τρόπου πειθούς. Για παράδειγμα, από τα στοιχεία της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η εφημερίδα «Καθημερινή» διαδίδει μέσα από τα άρθρα της περισσότερο την ελπίδα στους πολίτες, έτσι ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και να ακολουθούν τις αποφάσεις των νέων μέτρων προσεκτικά και συνειδητά.

Από την άλλη πλευρά, όμως, η «Εφημερίδα των Συντακτών» τίθεται κατά της κυβέρνησης και των διαγγεμάτων του πρωθυπουργού. Με άλλα λόγια, στοχεύει να διαδώσει μέσα από τα άρθρα της περισσότερο τον φόβο στους πολίτες για να τους δημιουργήσει ανασφάλεια και αβεβαιότητα για τον πρωθυπουργό, με αποτέλεσμα να τους στρέψει εναντίον του για την μη τήρηση των μέτρων υγιεινής της πανδημίας. Τέλος, οι υπό ανάλυση εφημερίδες επιδιώκουν να μεταδώσουν ισχυρά μηνύματα και μέσα από τις εικόνες του πρωθυπουργού, όπου συγκεκριμένα η εφημερίδα «Καθημερινή» προσπαθεί να αναδείξει τον Πρωθυπουργό στο κέντρο της φωτογραφίας με την Ελληνική σημαία και την εικόνα της Παναγίας δίπλα του.

Επομένως, συμπεραίνουμε ότι με την κορύφωση της πανδημίας ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε περισσότερα διαγγέλματα ή αλλιώς «επικοινωνιακά επεισόδια» για να τονίσει την κατάσταση που επικρατούσε. Ο Τύπος σκόπευε να διαδώσει αυτά τα διαγγέλματα στο αναγνωστικό κοινό από την δική του οπτική γωνία. Για παράδειγμα, οι δύο υπό εξέταση εφημερίδες είχαν ως κοινό σκοπό να ενημερώσουν τους πολίτες για αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση και για τη λήψη κατάλληλων υγειονομικών μέτρων, η καθεμία φυσικά με τον δικό της τρόπο. Έτσι, διαπιστώνουμε ότι ο Τύπος και συγκεκριμένα οι υπό ανάλυση εφημερίδες επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τους πολίτες με τα επικοινωνιακά και σημασιολογικά τους τεχνάσματα, κατορθώνοντας τη συμμόρφωση των πολιτών ως προς την πανδημία αλλά και τη διαμόρφωση των συναισθημάτων τους άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι εξεταζόμενες εφημερίδες μέσα από τα σχόλια τους κατάφεραν σε μεγάλο ποσοστό να επηρεάσουν τις γνώμες των πολιτών και να πετύχουν το σκοπό τους.

5.2 Περιορισμοί Έρευνας

Η παρούσα έρευνα έχει όπως και κάθε έρευνα τους δικούς της περιορισμούς, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με την εξαγωγή συμπερασμάτων όπου θα μπορούσαν να αναδείξουν σχέσεις αιτιώδους συνάφειας. Επίσης, με άλλα λόγια το «γιατί» που βρίσκεται πίσω από τους συσχετισμούς που καταδεικνύουν τα ευρήματα.

Σχετικά με την κάλυψη που επιφύλαξαν τα έντυπα μέσα σε παγκόσμιο επίπεδο κατατίθεται στον δημόσιο διάλογο με στόχο να αποτελέσει κομμάτι συγκριτικής και διεπιστημονικής έρευνας. Ακόμη, δεν επαίρεται ότι έχει εξαντλήσει την ουσία του προβλήματος, διότι αυτό είναι πολύ πιο σύνθετο και έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την πρόσληψη του θέματος από το κοινό. Εκεί θεωρείται ότι πρέπει να πέσει περισσότερο φως. Τέλος, ένας σημαντικός περιορισμός της έρευνας ήταν ότι εξετάστηκαν τα διαγγέλματα του πρωθυπουργού μόνο αυτών των δύο συγκεκριμένων εφημερίδων για την υγειονομική κρίση του COVID-19, με αποτέλεσμα να μην έχουμε στοιχεία για το πως διαχειρίστηκαν τα διαγγέλματα για την πανδημία οι υπόλοιπες εφημερίδες αλλά και τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης.

5.3 Προτάσεις Μελλοντικής Διερεύνησης

Προτείνεται σε μελλοντικούς ερευνητές μια εκτενέστερη έρευνα συλλογής δεδομένων και από άλλες εφημερίδες, διαδικτυακά μέσα ή και από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ποικιλία στοιχείων και τρόπων διαχείρισης των διαγγελμάτων από το κάθε μέσο ενημέρωσης. Ακόμη, θα μπορούσε να διεξαχθεί μια έρευνα και με σχεδιασμό ερωτηματολογίου για να γίνει εξέταση και με έναν άλλο τρόπο σε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα ερωτώμενων. Τέλος προτείνεται μια έρευνα που θα αφορά τη δομική λειτουργία του κειμένου, έτσι ώστε να αναλυθούν οι γραμματικές, το συντακτικό και η επιλογή του λεξιλογίου από την κάθε εφημερίδα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ(Εφημερίδα «Καθημερινή»)

«Καθημερινή»

«Κανένας εφησυχασμός για τον ιό».

Υπότιτλος: «Διάγγελμα Μητσοτάκη, που υπογράμμισε ότι «τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας».

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

12/03/2020

<https://kathimerini.pressreader.com/kathimerini-digital/20200312> (Τελευταία προβολή: 28/02/2023)

«Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «τα θρησκευτικά καθήκοντα πρέπει κι αυτά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα».

Χρησιμοποιώντας προσωπικό τόνο και επαναλαμβάνοντας πολλές φορές τη φράση «συμπολίτες μου», ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά το χθεσινό διάγγελμά του για την απειλή του κορωνοϊού, επιχείρησε να ευαισθητοποιήσει το σύνολο των Ελλήνων πολιτών και να δημιουργήσει έναν «υγιή φόβο» ώστε να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα προστασίας. Ο κ. Μητσοτάκης, κατά την έναρξη του διαγγέλματος, έκανε λόγο για «μια πρωτοφανή κρίση δημόσιας υγείας», τονίζοντας πως «τα δυσκολότερα είναι ακόμα μπροστά μας», γι' αυτό τον λόγο «οποιοσδήποτε εφησυχασμός είναι ανεπίτρεπτος».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί έως τώρα, ενώ ανακοίνωσε πως με διαδικασίες-εξπρές «προσλαμβάνονται 2.000 νοσηλευτές και γιατροί με διεισδυτικές συμβάσεις», οι οποίοι θα είναι στις θέσεις τους «από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας». Ο στόχος, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, είναι «τα τυχόν σοβαρά κρούσματα να απλωθούν σε βάθος χρόνου, ώστε οι ασθενείς να είναι σε θέση να λάβουν τη φροντίδα που αξίζουν και δικαιούνται από τα νοσοκομεία μας». Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε πως η δημόσια υγεία θωρακίζεται με την προσθήκη κρεβατιών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και αξιοποιούνται οι εγκαταστάσεις ιδιωτικών κλινικών σε όλη τη χώρα. Όσον αφορά το κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών μονάδων για –τουλάχιστον– 14 ημέρες, ο κ. Μητσοτάκης το

χαρακτήρισε μια «δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση», η οποία «πάντως δεν θέτει σε κίνδυνο τη σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά». Προσέθεσε δε πως το υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να εφαρμόσει διαδικασίες τηλεμαθημάτων, αρχικά στην Γ΄ Λυκείου, και έχει επεξεργαστεί σενάρια για όλες τις βαθμίδες.

Εργασία εξ αποστάσεως

«Νωρίτερα, ο κ. Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είχε ανακοινώσει τη θεσμοθέτηση χορήγησης άδειας «ειδικού σκοπού» στους εργαζόμενους γονείς, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν παιδιά ηλικίας έως 15 ετών. Η άδεια θα συνοδεύεται από πλήρεις αποδοχές, έως τις 10 Απριλίου. Όσον αφορά το Δημόσιο και το σχέδιο με το οποίο θα λειτουργεί, ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά προανήγγειλε πως υπάρχει Plan B. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως το Δημόσιο θα συνεχίσει να δουλεύει κανονικά, δοκιμάζονται όμως και «νέα εργαλεία, όπως το ευέλικτο ωράριο, η τηλεδιάσκεψη και η εργασία εξ αποστάσεως». Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», είναι έτοιμο για λειτουργία το e-presence. Πρόκειται για ένα σχέδιο τηλεδιασκέψεων που θα μπορεί να λειτουργεί τόσο για εσωτερικές συσκέψεις της κυβέρνησης, όπως υπουργικά και διυπουργικά συμβούλια, όσο και για φορείς του Δημοσίου.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμα, όσον αφορά τα μέτρα, πως έχει ήδη ανασταλεί η πληρωμή του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν καθοριστικά, ενώ «σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα στήριξης κλάδων που πλήττονται» παρέχοντας «ρευστότητα κι αμβλύνοντας τις επιπτώσεις από τη μείωση του τζίρου». Όσον αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως έχει ζητήσει αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι έκτακτες δαπάνες. «Θεωρώ δεδομένο ότι αυτό θα γίνει και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει γρήγορα ό,τι χρειάζεται για να στηρίξει τα κράτη-μέλη της».

«Ο βαθμός ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού αποτυπώθηκε στη φράση του πρωθυπουργού πως «η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει στο εξής τον συντονισμό κυβέρνησης, Αυτοδιοίκησης, Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας». Πρόκειται, επιχειρησιακά, για μία κλιμάκωση.

Ο κ. Μητσοτάκης, στο κλείσιμο του διαγγέλματός του, αναφέρθηκε και στο θέμα της Θείας Κοινωνίας για το οποίο έχει γίνει μεγάλη δημόσια συζήτηση. Με τη χαρακτηριστική φράση «σήμερα δεν δοκιμάζονται τα πιστεύω μας, αλλά η πίστη μας στην υγεία του ανθρώπου», ο πρωθυπουργός είπε πως «τα θρησκευτικά καθήκοντα

πρέπει κι αυτά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα» και «να επιτελούνται, όσο είναι εφικτό, απ' το σπίτι, ώστε να περιορίζονται οι μεγάλες συναθροίσεις». Στο πλαίσιο αυτό δε, σημείωσε πως προσβλέπει στη «στήριξη της ηγεσίας της Εκκλησίας στον κοινό σκοπό».

<p>Τίτλος: Κανένας εφησυχασμός για τον ιό.</p> <p>Υπότιτλος: «Διάγγελμα Μητσοτάκη, που υπογράμμισε ότι «τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας».</p> <p>«Χρησιμοποιώντας προσωπικό τόνο [...] είναι ανεπίτρεπτος».</p> <p>«Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα προληπτικά μέτρα [...] σενάρια για όλες τις βαθμίδες».</p> <p>«Νωρίτερα ο κ. Πέτσας [...] για φορείς του Δημοσίου».</p> <p>«Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμα, [...] για μία κλιμάκωση».</p> <p>«Ο κ. Μητσοτάκης, στο κλείσιμο του διαγγέλματός του [...] κοινό σκοπό».</p> <p>Εικόνα</p>	<p>Σχόλια: Παραίνεση για υπευθυνότητα προς τους πολίτες. (πλαίσιο ευθύνης)</p> <p>Προετοιμασία και ετοιμότητα των πολιτών. Προειδοποίηση(φόβος)</p> <p>Ευαισθητοποίηση του κοινού από τον Πρωθυπουργό. Μήνυμα συμπαράστασης και υπευθυνότητας. Απειλή προς τον φόβο. (επίκληση στο συναίσθημα)</p> <p>Ενημέρωση των πολιτών για ενίσχυση νοσηλευτικού προσωπικού και έναρξης τηλεμαθημάτων στον εκπαιδευτικό χώρο. Ελπίδα (πλαίσιο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος)</p> <p>Χορήγηση άδειας στους εργαζόμενους γονείς και δυνατότητα τηλεδιασκέψεων. Ελπίδα (πλαίσιο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος)</p> <p>Ενημέρωση για στήριξη κλάδων των επιχειρήσεων από τον Πρωθυπουργό. Ελπίδα (πλαίσιο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος)</p> <p>Αίσθημα υπευθυνότητας και στις εκκλησίες. Προβολή του Πρωθυπουργού.</p> <p>Στάση ασφάλειας, καθησυχασμού, αισιοδοξίας (χαμόγελο). Ελπίδα</p>
---	---

«Καθημερινή»

«Προσκλητήριο ευθύνης απέναντι στην πανδημία».

Υπότιτλος: «Διάγγελμα Μητσοτάκη -2000 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού».

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

12/03/2020

<https://kathimerini.pressreader.com/kathimerini-digital/20200312> (Τελευταία προβολή: 28/02/2023)

«Υπευθυνότητας προς όλους απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με διάγγελμά του για τον κορωνοϊό, λίγη ώρα μετά την κήρυξη της υγειονομικής κρίσης σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού διαβεβαίωσε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και εξέφρασε την αισιοδοξία του πως το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί, υπογράμμισε ότι «τα δυσκολότερα είναι ακόμα μπροστά μας» και γι' αυτόν τον λόγο «οποιοσδήποτε εφησυχασμός είναι ανεπίτρεπτος». Αναφερόμενος στο θέμα της Θείας Κοινωνίας σημείωσε πως «ό,τι ισχύει για τις δημόσιες συναθροίσεις ισχύει και για τις εκκλησίες μας». Ζήτησε δε από όλους «να ακολουθήσουμε συντεταγμένα τις οδηγίες των γιατρών και των ειδικών, αναλογιζόμενοι πάντα ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τον εαυτό μας». Χθες επιβεβαιώθηκαν 10 νέα κρούσματα στην Ελλάδα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νοσούντων στους 99, ενώ ανακοινώθηκε η άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ με 2.000 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό».

<p>Τίτλος: «Προσκλητήριο ευθύνης απέναντι στην πανδημία».</p> <p>Υπότιτλος: «Διάγγελμα Μητσοτάκη -2000 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού».</p> <p>«Υπευθυνότητας προς όλους απήθυνε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με διάγγελμά του για τον κορωνοϊό, λίγη ώρα μετά την κήρυξη της υγειονομικής κρίσης σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού διαβεβαίωσε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και εξέφρασε την αισιοδοξία του πως το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί, υπογράμμισε ότι «τα δυσκολότερα είναι ακόμα μπροστά μας» και γι' αυτόν τον λόγο «οποιοσδήποτε εφησυχασμός είναι ανεπίτρεπτος». Αναφερόμενος στο θέμα της Θείας Κοινωνίας σημείωσε πως «ό,τι ισχύει για τις δημόσιες συναθροίσεις ισχύει και για τις εκκλησίες μας». Ζήτησε δε από όλους «να ακολουθήσουμε συντεταγμένα τις οδηγίες των γιατρών και των ειδικών, αναλογιζόμενοι πάντα ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τον εαυτό μας». Χθες επιβεβαιώθηκαν 10 νέα κρούσματα στην Ελλάδα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νοσούντων στους 99, ενώ ανακοινώθηκε η άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ με 2.000 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό».</p>	<p>Πλαίσιο απόδοσης ευθυνών στους πολίτες</p> <p>Αίσθημα ασφάλειας/ενθάρρυνσης προς τους πολίτες. Ελπίδα (πλαίσιο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος)</p> <p>Ενημέρωση/έκκληση Αίσθημα βεβαιότητας, ασφάλειας και αισιοδοξίας προς τους πολίτες. Ελπίδα (επίκληση θετικών συναισθημάτων για τον πρωθυπουργό)</p>
--	--

«Καθημερινή»

«Θα χτίσουμε ξανά, όσα ερείπια κι αν υπάρξουν».

Υπότιτλος: «Μήνυμα Πρωθυπουργού»

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

18/03/2020

<https://kathimerini.pressreader.com/kathimerini-digital/20200318>.(Τελευταία

προβολή: 28/02/2023)

«Σαφές μήνυμα ότι η μάχη κατά του κορωνοϊού θα είναι μακρά και επίπονη, με πολλαπλές συνέπειες για τη χώρα και την οικονομία, απέστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η επόμενη ημέρα θα είναι δύσκολη, ίσως και εφιαλτική», είτε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας όμως πως «όσα ερείπια και αν υπάρξουν, θέλει τους περισσότερους ανθρώπους υγιείς για να τα ξαναχτίσουν». Τέλος, ο πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε για «πόλεμο», έκανε ειδική αναφορά στους νέους σημειώνοντας πως «η ανεμελιά δεν είναι ψευδοαντίσταση, δεν είναι “μαγκιά” ή εξυπνάδα. Είναι απλά ανευθυνότητα».

Με ένα μήνυμα που περιείχε τις λέξεις «πόλεμος» και «αόρατος εχθρός» και το οποίο σε κανένα σημείο δεν ωραιοποιούσε την κατάσταση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα επιχείρησε και πάλι να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την πανδημία του κορωνοϊού, ζητώντας συστράτευση δυνάμεων από όλους για τους επόμενους δύο μήνες.

«Είμαστε σε πόλεμο. Με έναν εχθρό που είναι αόρατος αλλά δεν είναι ανίκητος. Γιατί αν πετύχουμε να περιορίσουμε τη διασπορά της μετάδοσης, θα δώσουμε χρόνο στο σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει τα επείγοντα περιστατικά», σημείωσε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας και πάλι την κρισιμότητα της κατάστασης.

Ο πρωθυπουργός αφού ανέφερε τους τρεις βασικούς στόχους, που είναι ο περιορισμός της νόσου, η στήριξη της οικονομίας και των εργαζομένων, έδωσε βάρος στο δεύτερο κομμάτι της ομιλίας του, στα όσα πρέπει να γίνουν από τους ίδιους τους πολίτες ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

Ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο των δύο εβδομάδων που έχει προσώρας τεθεί, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για ένα δίμηνο κατά το οποίο «ο κίνδυνος θα γιγαντώνεται» και «γι' αυτό και θα ακολουθήσουν νέοι περιορισμοί» στους οποίους «θα πρέπει όλοι να δείξουμε πειθαρχία». Πρόκειται ουσιαστικά για μία προαναγγελία νέων μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού, προειδοποιώντας μάλιστα πως «όσοι φέρονται αντικοινωνικά θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Γιατί θα έχουν εγκληματήσει διπλά: Κατά του νόμου και κατά της ζωής».

Σταδιακά μέτρα

«Στην κυβέρνηση πράγματι δεν αποκλείουν τίποτα όσον αφορά τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν στο μέλλον. Ακόμα και γενική καραντίνα, μία εισήγηση που υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Η μόνιμη απάντηση των κυβερνητικών αξιωματούχων στο ερώτημα αν θα υπάρξει γενικό lockdown είναι πως αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται κάτι τέτοιο, ωστόσο τα δεδομένα επανεξετάζονται διαρκώς σε καθημερινή βάση και αναπροσαρμόζεται η τακτική. Σε κάθε περίπτωση ισχύει αυτό που έχει πει ο πρωθυπουργός πως «θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές». Ενδεικτικό της τάσης που έχει η κυβέρνηση είναι πως ανακοινώνει σχεδόν σε καθημερινή βάση νέα μέτρα, κάτι που δείχνει πως βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και αναπροσαρμόζει διαρκώς την τακτική της. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά και στα δύο μοντέλα που φαίνεται πως υπάρχουν παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της κρίσης».

«Το ένα θέτει την οικονομία πιο πάνω από τον άνθρωπο. Το δεύτερο, το οποίο εφαρμόζει και η Ελλάδα, «θέτει ως προτεραιότητα την υγεία των κοινωνιών, ανεξάρτητα από το κόστος που θα απαιτηθεί». Ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως αυτή η τακτική θα έχει συνέπειες στην οικονομία και, όπως ανακοίνωσε, θα διατεθούν άμεσα δύο δισ. για την ενίσχυση παραγωγικών δραστηριοτήτων που έχουν πληγεί λόγω κορωνοϊού. «Η επόμενη ημέρα θα είναι δύσκολη, ίσως και εφιαλτική», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας όμως πως «όσα ερείπια και αν υπάρξουν, θέλει τους περισσότερους ανθρώπους υγιείς για να τα ξαναχτίσουν».

«Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μαξίμου, οι προσωπικές παρεμβάσεις του κ. Μητσοτάκη για την πανδημία του κορωνοϊού θα είναι τακτικές. Στόχος της κυβέρνησης είναι αυτή η κρίση να περάσει με όσο το δυνατόν πιο λίγες απώλειες σε ανθρώπους».

Τηλεδιασκέψεις

«Χθες ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε τις επαφές μέσω τηλεδιασκέψεων με τους πολιτικούς αρχηγούς, ενημερώνοντας τον κ. Κουτσούμπα από το ΚΚΕ και τον κ. Βαρουφάκη από το ΜΕΡΑ25.

Ο πρωθυπουργός δεν απέκλεισε πρόσθετα περιοριστικά μέτρα και ανακοίνωσε τη διάθεση δύο δισ. ευρώ για κλάδους που πλήττονται».

<p>Τίτλος: «Θα χτίσουμε ξανά, όσα ερείπια κι αν υπάρξουν».</p> <p>«Σαφές μήνυμα {...} ανευθυνότητα.</p> <p>«Με ένα μήνυμα {...} κρισιμότητα της κατάστασης».</p> <p>«Ο Πρωθυπουργός αφού ανέφερε {...} κατά της ζωής».</p> <p>Σταδιακά μέτρα: «Στην κυβέρνηση {...} απώλειες σε ανθρώπους.</p> <p>Τηλεδιασκέψεις: «Χθες ο κ. Μητσοτάκης {...} πλήττονται».</p>	<p>Σαφές μήνυμα για τις συνέπειες του ιού/ Εμπύχωση προς τους πολίτες. (ελπίδα)</p> <p>Αίσθημα σοβαρότητας της κατάστασης/προσοχής/ Πλαίσιο ευθύνης προς τους νέους.</p> <p>Επανάληψη της λέξης «πόλεμος» = κρισιμότητα της κατάστασης/ επίκληση στο συναίσθημα/φόβος.</p> <p>Ενημέρωση/ προειδοποίηση των πολιτών σε περίπτωση μη εφαρμογής των νόμων = παραδειγματική τιμωρία. Επίκληση στο συναίσθημα.(φόβος)</p> <p>Επανάληψη της φράσης του Πρωθυπουργού ««Η επόμενη ημέρα θα είναι δύσκολη, ίσως και εφιαλτική», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας όμως πως «όσα ερείπια και αν υπάρξουν, θέλει τους περισσότερους ανθρώπους υγιείς για να τα ξαναχτίσουν». = Κρισιμότητα της κατάστασης. (φόβος)</p> <p>Ενημέρωση και των άλλων πολιτικών αρχηγών/ Οικονομική ενίσχυση κλάδων. Ελπίδα (πλαίσιο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος)</p>
---	---

«Καθημερινή»

«Το επόμενο κύμα»

Του Νίκου Κωνσταντάρρα

25/09/2020

<https://kathimerini.pressreader.com/kathimerini-digital/20200925> (Τελευταία προβολή: 28/02/2023)

«Η νέα επέλαση του κορωνοϊού στη χώρα μας ήταν προβλέψιμη. Είναι στη φύση των πανδημιών να εξελίσσονται σε κύματα. Το 1918, η νέα γρίπη που καταγράφηκε για πρώτη φορά την άνοιξη στις ΗΠΑ, το καλοκαίρι φάνηκε να υποχωρεί. Επανήλθε, όμως, δριμύτερη το φθινόπωρο, με τον ιό –μεταλλαγμένο και φονικότερο– να θερίζει περισσότερους σε όλο τον πλανήτη. Ο νέος κορωνοϊός έφθασε στην Ελλάδα πριν από επτά μήνες, βρήκε τη χώρα ασυνήθιστα θωρακισμένη, με την κυβέρνηση οργανωμένη, τους πολίτες ταγμένους στον αγώνα εναντίον του.

Στη δεύτερη φάση, ο ιός χρησιμοποιεί ως Δούρειο Ίππο τα υποκείμενα νοσήματα της κοινωνίας μας: τον εφησυχασμό, την αμφισβήτηση, τη συνωμοσιολογία, την κομματοθρεμμένη απείθεια, την αδυναμία του κράτους να κινηθεί γρήγορα ώστε να εκμεταλλευθεί εγκαίρως δωρεές και να αξιοποιήσει την καλή διάθεση των πολιτών. Παρότι η αντιμετώπιση του κορωνοϊού στην Ελλάδα παραμένει πιο επιτυχημένη απ' ό,τι στις περισσότερες χώρες, είναι σαφές ότι μπήκαμε στον δεύτερο γύρο της μάχης με λιγότερη εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Αυτό είναι αποτέλεσμα και της αρχικής επιτυχίας, η οποία ενθαρρύνει πολλούς να αμφισβητούν τη σοβαρότητα του κινδύνου, αλλά και επειδή παράμετροι της δημόσιας συζήτησης παραμένουν η επιπόλαιη διχόνοια και η αμφισβήτηση της αυθεντίας. Εύλογη ήταν η χθεσινή έκκληση του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη για κοινό αγώνα κράτους, επιστημόνων και πολιτών. «Να βρεθούμε μπροστά από τον κορωνοϊό αντί να τον ακολουθούμε», είπε. Παρομοίως, η σημερινή ύφεση στο μέτωπο με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι δεν θα ακολουθήσουν νέα κύματα επιθετικότητας. Όπως και με τον κορωνοϊό, η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει αυτή την περίοδο για να θωρακιστεί στους τομείς της διπλωματίας, των ένοπλων δυνάμεων, της τεχνολογίας, της οικονομίας, της κοινωνίας. Για να βρεθούμε μπροστά από την Τουρκία, αντί να την ακολουθούμε, είναι ανάγκη ο πολιτικός κόσμος να συμφωνεί στους κύριους στόχους της εθνικής στρατηγικής, οι πολίτες να μην παρασύρονται από τα εφήμερα και τα επουσιώδη, να γνωρίζουν τι διακυβεύεται και τις αιτίες των

προβλημάτων. Να γνωρίζουν τι είναι εφικτό μέσα στο πλαίσιο του δικαίου. Η Ελλάδα σήμερα έχει την ευκαιρία να διαπραγματευθεί με παλιούς συμμάχους, να συνάψει νέες φιλίες. Ευθυγραμμίζοντας τα συμφέροντα των συμμάχων με τα δικά της, πολλαπλασιάζει τη δύναμη και την επιρροή της. Ο αντίπαλος είναι ισχυρός, επίμονος και μαθαίνει από τα λάθη του. Εμείς δεν έχουμε περιθώρια για κανένα λάθος».

<p>Τίτλος: «Το επόμενο κύμα».</p> <p>«Η νέα επέλαση {...} εναντίον του.</p> <p>«Στη δεύτερη φάση {...} για κανένα λάθος».</p>	<p>Σχόλια: Προετοιμασία για άλλο κύμα. Αίσθημα φόβου.</p> <p>Σνηθισμένο φαινόμενο για έναν ιό. Παράδειγμα γρίπης.</p> <p>Δεύτερος γύρος της μάχης με τον ιό. Αίσθημα πρόληψης της κατάστασης. (πλαίσιο ευθύνης)</p> <p>Επανάληψη της λέξης «κορωνοϊός» => 5 φορές</p>
---	---

«Καθημερινή»

«Αξιοποίηση ΜΕΘ ιδιωτικών κλινικών».

Υπότιτλος: «Μητσοτάκης: Τεράστιο το κόστος ενός δεύτερου lockdown».

ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΑΔΗ

25/09/2020

<https://kathimerini.pressreader.com/kathimerini-digital/20200925> (Τελευταία προβολή: 28/02/2023)

«Επιστρατεύονται» οι ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών και των στρατιωτικών νοσοκομείων, όπου θα μεταφερθούν τα μη COVID-19 περιστατικά, ώστε στις ΜΕΘ των νοσοκομείων αναφοράς να συνεχίσουν να νοσηλεύονται κρούσματα με κορωνοϊό. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητα την αποφυγή ενός lockdown, που όπως είπε σημαίνει κλειστές επιχειρήσεις, ανεργία, λιγότερα δημόσια έσοδα και μεγάλη ύφεση, ενώ πρόσθεσε πως «το δίλημμα είναι αυτοπροστασία ή καραντίνα».

Με 342 νέα κρούσματα κορωνοϊού έκλεισε το προηγούμενο 24ωρο, επιβεβαιώνοντας τους φόβους πολλών ότι η κατάσταση στη χώρα βαίνει επιδεινούμενη. Στις ΜΕΘ εξακολουθούν να είναι διασωληνωμένοι 68 συμπολίτες μας, ενώ εννέα ασθενείς απεβίωσαν, αυξάνοντας τον αριθμό των θυμάτων του νέου κορωνοϊού στην Ελλάδα σε 366.

Στο πλαίσιο αυτό, με κοινή απόφαση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, ενισχύονται οι δομές υγείας, προκειμένου να απορροφήσουν τις πιέσεις από την αύξηση των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων ασθενών με κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, «επιστρατεύονται» οι ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών και των στρατιωτικών νοσοκομείων, όπου θα μεταφερθούν τα μη COVID-19 περιστατικά, ώστε στις ΜΕΘ των νοσοκομείων αναφοράς να συνεχίσουν να νοσηλεύονται κρούσματα με κορωνοϊό. Η εν λόγω τακτική αναφερόταν σε προηγούμενη υπουργική απόφαση, όμως πρώτη φορά εντάσσεται σε ΚΥΑ. Σύμφωνα με ανθρώπους του χώρου, η σκέψη υπήρχε και την άνοιξη, ωστόσο χάρη στο lockdown οι νοσηλείες σε ΜΕΘ κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, οπότε δεν χρειάστηκε μια τέτοιου τύπου κινητοποίηση.

Εκ των 342 χθεσινών κρουσμάτων, τα 24 συνδέονται με γνωστές συρροές, 30 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας και 23 είναι υπό διερεύνηση. 2.726 (16,4%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 6.915 (41,6%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Η Αττική διατηρεί τα «πρωτεία» με 213 κρούσματα στην περιφέρειά της, ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με έντεκα, οι Σέρρες και τα Ιωάννινα με επτά, η Φθιώτιδα με έξι, η Σάμος με πέντε κρούσματα κ.ο.κ.

Διευκρινίζεται ότι η μέση ηλικία των θυμάτων στη χώρα μας είναι τα 78 και το 97% αυτών είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 ετών. Οι γυναίκες εκπροσωπούν το μικρότερο ποσοστό μεταξύ των θανόντων, μόλις 36,9%. Η μέση ηλικία των διασωληνωμένων είναι 68 ετών. Είκοσι μία (30,9%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 86,8% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Από την έναρξη της πανδημίας, 192 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Από την άλλη, τα 100 έφθασαν τα σχολεία με κρούσματα κορωνοϊού –χθες προστέθηκαν 6 νέα–, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία τμήματος ή τάξης ή όλου του σχολείου. Τα 71 στα 100 βρίσκονται στην Αττική.

Στο μεταξύ, στην τελευταία έκθεση κινδύνου για την πανδημία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων που δημοσιεύθηκε χθες, η Ελλάδα –με βάση τα δεδομένα έως τα μέσα Σεπτεμβρίου– συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με σταθερή τάση στην εξέλιξη της πανδημίας. Η Ελλάδα κατέγραψε στο 14ήμερο έως τις 13 Σεπτεμβρίου 28,5 κρούσματα ανά 100.000 άτομα – τη δέκατη καλύτερη επίδοση στην Ε.Ε. Ο δείκτης θνητότητας στην ίδια περίοδο, ωστόσο, ήταν ο ένατος χειρότερος μεταξύ των «27». Το ποσοστό των θετικών τεστ ήταν 1,7% (στα δέκα χαμηλότερα). Το Βέλγιο, οι Κύπρος, Γερμανία, Ισλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Πολωνία, Σουηδία και Ελλάδα είναι οι χώρες στις οποίες ο κίνδυνος για το σύνολο του πληθυσμού, σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού, χαρακτηρίζεται «μέτριος».

Για μεταφορά περιστατικών εκτός COVID-19 – Χθες ανακοινώθηκαν 342 κρούσματα και εννέα θάνατοι».

<p>Τίτλος: «Αξιοποίηση ΜΕΘ ιδιωτικών κλινικών».</p> <p>Υπότιτλος: «Μητσοτάκης: Τεράστιο το κόστος ενός δεύτερου lockdown».</p> <p>«Επιστρατεύονται» {...} καραντίνα.</p> <p>Με 342 νέα κρούσματα {...} 366.</p> <p>Στο πλαίσιο αυτό {...} από τις ΜΕΘ.</p>	<p>Σχόλια: Αίσθημα ενίσχυσης των δομών. Αίσθημα ελπίδας.</p> <p>Εστίαση στον Πρωθυπουργό. Αίσθημα φόβου με το επίθετο «τεράστιο». (πλαίσιο των οικονομικών συνεπειών)</p> <p>Προτεραιότητα η αποφυγή ενός lockdown.</p> <p>Ενημέρωση/ Επίκληση στο συναίσθημα.</p> <p>Ενημέρωση των πολιτών για τα κρούσματα και τους θανάτους. (φόβος)</p>
--	---

«Καθημερινή»

«Μητσοτάκης: Έχουμε δύσκολους μήνες μπροστά μας».

Υπότιτλος: «Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας, μάσκα παντού, μήνυμα στους νέους».

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

23/10/2020

<https://kathimerini.pressreader.com/kathimerini-digital/20201023> (Τελευταία προβολή: 28/02/2023)

«Στη λήψη των πρώτων μέτρων για την ανάσχεση του δεύτερου κύματος του κορωνοϊού προχώρησε η κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προειδοποιεί πως «οι επόμενοι μήνες προβλέπονται δύσκολοι». Με βάση τις κυβερνητικές αποφάσεις, επιβάλλεται απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας στα επίπεδα «3» και «4» –στις περιοχές με πορτοκαλί και κόκκινο στον χάρτη– από τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί, καθώς και χρήση μάσκας παντού. Στο χθεσινό του διάγγελμα, ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στους νέους, στους

οποίους πλέον καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα. «Στη συγκεκριμένη συγκυρία, εσείς οι νέοι θα ήταν καλό να μετατρέψετε την ορμή σας σε ευθύνη. Να φανείτε πρωτοπόροι στα δύσκολα. Και να γίνετε τελικά εσείς παραδείγματα πειθαρχίας για τους μεγαλύτερους», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Χθες σημειώθηκε ακόμη ένα ρεκόρ όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, καθώς ανακοινώθηκαν 882 νέοι ασθενείς. Τα περισσότερα κρούσματα, 290, καταγράφονται στην Αττική, που διατηρεί τα σκήπτρα, ενώ τριψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων, συνολικά 188, κατεγράφη και στη Θεσσαλονίκη. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απηύθυνε έκκληση προς όλους για αυστηρή τήρηση των μέτρων.

Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας στα επίπεδα 3 και 4 –πορτοκαλί και κόκκινο στον χάρτη– από τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί και χρήση μάσκας παντού, και σε ανοιχτούς χώρους, ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το έκτακτο διάγγελμά του, ώστε να αναχαιτιστεί η εκρηκτική άνοδος των κρουσμάτων κορωνοϊού των τελευταίων ημερών. Επίσης, η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική για τους μαθητές όχι μόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και στα διαλείμματα, όχι όμως στη γυμναστική.

Τα μέτρα, όπως είπε ο πρωθυπουργός, θα ισχύσουν από τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ από το νυχτερινό μίνι lockdown εξαιρούνται, βέβαια, όσοι εργάζονται τη νύχτα και τα περιστατικά εκτάκτου ανάγκης. Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, επέστησε την προσοχή στους επόμενους μήνες που, όπως είπε, θα είναι δύσκολοι, προκαταλαμβάνοντας όσους νομίζουν πως η υγειονομική περιπέτεια θα τελειώσει σύντομα. «Θέλω να είμαι σαφής: Οι επόμενοι μήνες προβλέπονται δύσκολοι. Και καθώς δεν αποτελεί επιλογή μου ένα γενικό lockdown, απαιτούνται άλλου είδους μέτρα. Πιο έξυπνα. Πιο στοχευμένα. Και, τελικά, πιο αποτελεσματικά», είπε ο πρωθυπουργός εξειδικεύοντας το σχέδιο της κυβέρνησης, που το χαρακτήρισε δυναμικό. Αυτό μεταφράζεται πως «προσαρμόζεται ανάλογα με τις εξάρσεις της πανδημίας και τις τοπικές ιδιαιτερότητες που αυτή παρουσιάζει».

Στόχος, οι συναθροίσεις

«Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός έχουν ως βασικό στόχο να μειωθούν οι βραδινές συναθροίσεις, που ευνοούν τη μετάδοση του ιού, καθώς, παρά τις προσπάθειες του προηγούμενου διαστήματος, δεν κατέστη εφικτό να σταματήσουν τα πάρτι και οι συγκεντρώσεις. Το σχετικό μήνυμα, άλλωστε, μετέδωσε και ο πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για «λιγότερη διασκέδαση, ίσως, για λίγο», αλλά «με περισσότερη υγεία για πολύ καιρό». Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης

ενίσχυση των ελέγχων για την τήρηση των υφιστάμενων μέτρων και αυστηρότερα πρόστιμα σε όσους δεν τα τηρούν: «Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν τα τηρούν, όπως και οι εργοδότες που δεν προστατεύουν τους εργαζομένους τους, θα τιμωρούνται. Και, ασφαλώς, η τηλεργασία θα επεκταθεί κι άλλο, όπου είναι εφικτό». Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει και στο ερώτημα «γιατί τώρα», δεδομένου ότι η Ελλάδα, παρά τη μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, εξακολουθεί να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από άλλες χώρες. «Θα μπορούσαμε να περιμένουμε; Ίσως, καθώς η κατάσταση εδώ παραμένει συγκριτικά καλύτερη από άλλες χώρες. Όμως, εξ αρχής αποφασίσαμε να κινούμαστε προληπτικά. Κι αυτό αποκτά πρόσθετη σημασία τώρα, ενόψει της περιόδου των Χριστουγέννων». Παράλληλα, ο πρωθυπουργός απηύθυνε έκκληση στους νέους, καθώς η εξάπλωση του ιού εντοπίζεται πλέον σε ηλικιακές ομάδες περίξ των 30, ακόμα και χαμηλότερα, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη. Ο κίνδυνος όμως δεν μένει εκεί, καθώς μεταφέρεται στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, απειλώντας δυσανάλογα τους μεγαλύτερους. Εξ ου και τα χθεσινά μέτρα έριξαν το κέντρο βάρους στα πάρτι και στις συνάξεις της νέας γενιάς. «Στη συγκεκριμένη συγκυρία, ωστόσο, εσείς οι νέοι θα ήταν καλό να μετατρέψετε την ορμή σας σε ευθύνη. Να φανείτε πρωτοπόροι στα δύσκολα. Κάνοντας τρόπο ζωής τη συνέπεια. Και να γίνετε τελικά εσείς παραδείγματα πειθαρχίας για τους μεγαλύτερους».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους 13 περιφερειάρχες της χώρας, ώστε να γίνει εκτίμηση της κατάστασης και να συντονιστούν οι δράσεις πανελλαδικά με τις τοπικές κοινωνίες.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε δύσκολους τους επόμενους μήνες και απηύθυνε ειδικό μήνυμα στους νέους, καλώντας τους «να φανούν πρωτοπόροι στα δύσκολα».

<p>Τίτλος: «Μητσοτάκης: Έχουμε δύσκολους μήνες μπροστά μας».</p> <p>Υπότιτλος: «Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας, μάσκα παντού, μήνυμα στους νέους».</p> <p>«Στη λήψη των πρώτων μέτρων {...} τήρηση των μέτρων».</p> <p>«Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας {...} γυμναστική».</p> <p>«Τα μέτρα {...} παρουσιάζει».</p> <p>«Στόχος οι συναθροίσεις {...} πρωτοπόροι στα δύσκολα».</p>	<p>Σχόλια: Προειδοποιητικό μήνυμα/ Επίκληση στη λογική.</p> <p>Μέτρα προστασίας/ Εστίαση στους νέους. (πλαίσιο ευθύνης)</p> <p>Προειδοποίηση/ Αίσθημα ευθύνης στους νέους για το κοινό καλό. Κοινός σκοπός.</p> <p>Ενημέρωση για τα νέα μέτρα, ωράριο κυκλοφορίας. Επίκληση στη λογική</p> <p>Εστίαση και προσοχή στους επόμενους μήνες. Προετοιμασία των πολιτών.</p> <p>Επίκληση στο συναίσθημα, ευαισθητοποίηση των νέων για την κρισιμότητα της κατάστασης. Αίσθημα ευθύνης.</p>
--	---

«Καθημερινή»

«Σε καραντίνα η χώρα, στην «εντατική» η οικονομία».

Υπότιτλος: «Το διάγγελμα Μητσοτάκη, τα νέα μέτρα».

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

1/11/2020

<https://kathimerini.pressreader.com/kathimerini-digital/20201101/page/1> (Τελευταία προβολή 28/02/2023)

«Σε νέα φάση περιοριστικών μέτρων, από τα ξημερώματα της Τρίτης, εισέρχεται η χώρα για ένα μήνα με στόχο την ανάσχεση του κορωνοϊού και με την ελπίδα η επιδημιολογική εικόνα να βελτιωθεί ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, όπως τόνισε χθες σε διάγγελμά του ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης. Η χώρα

χωρίζεται, αντί τεσσάρων, σε δύο ζώνες. Ενοποιούνται δηλαδή οι λιγότερο επιβαρυσμένες, η «πράσινη» και η «κίτρινη», και οι δύο με το μεγάλο ικό φορτίο, «πορτοκαλί» και «κόκκινη». Στις τελευταίες κλείνουν η εστίαση και οι κινηματογράφοι, τα θέατρα και οι συναυλιακοί χώροι. Στις δύο ζώνες επιβάλλεται υποχρεωτική χρήση της μάσκας παντού. Τα νέα μέτρα θα έχουν οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις που θα κατεβάσουν ρολά, όπως και για τους εργαζομένους τους. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ενισχύσεις προς τους πληττόμενους κλάδους διαθέτοντας ένα κονδύλι ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το κόστος ενός καθολικού lockdown στην οικονομία υπολογίζεται σε 150-180 εκατ. ευρώ την ημέρα, ενώ ένα τοπικό lockdown στο οποίο περιλαμβάνεται η Αττική εκτιμάται ότι θα συρρικνώσει το ΑΕΠ κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε έναν μόνο μήνα».

<p>Τίτλος: «Σε καραντίνα η χώρα, στην «εντατική» η οικονομία».</p> <p>Υπότιτλος: «Το διάγγελμα Μητσοτάκη, τα νέα μέτρα».</p> <p>«Σε νέα φάση περιοριστικών μέτρων {...} ο Κυρ. Μητσοτάκης».</p> <p>«Η χώρα, χωρίζεται {...} εργαζομένους τους».</p> <p>«Η κυβέρνηση {...} σε έναν μόνο μήνα».</p>	<p>Σχόλια: Κρισιμότητα της κατάστασης/Σοβαρότητα. Αίσθημα φόβου. (πλαίσιο των οικονομικών συνεπειών)</p> <p>Ενημέρωση/ Επίκληση στη λογική</p> <p>Ενημέρωση για τα νέα περιοριστικά μέτρα. Επίκληση στη λογική</p> <p>Σημασία και ενημέρωση των νέων μέτρων. (πλαίσιο των οικονομικών συνεπειών)</p> <p>Ενθάρρυνση των πολιτών/οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων κλάδων. Αίσθημα ελπίδας. Επίκληση στο συναίσθημα. (πλαίσιο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος)</p>
---	---

«Καθημερινή»

«Μητσοτάκης: Διανύουμε το τελευταίο μίλι».

Υπότιτλος: «Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε το lockdown».

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

10/02/2021

<https://kathimerini.pressreader.com/kathimerini-digital/20210210> (Τελευταία προβολή: 28/02/2023)

«Προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να ανακοινώσει την απόφαση για νέο ολικό lockdown στην Αττική, που θα ξεκινήσει από αύριο Πέμπτη στις 6 το πρωί έως και τις 28 Φεβρουαρίου. Ο πρωθυπουργός εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση ανέφερε δύο δεδομένα: αφενός, την αύξηση των νοσηλείων στην Αττική όπου σταδιακά γεμίζουν οι δομές υγείας και, αφετέρου, τις μεταλλάξεις του ιού που φαίνεται να επιταχύνουν τη μεταδοτικότητα του.

Ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας πως το επόμενο δίμηνο είναι κρίσιμο, θέλησε να δείξει το φως στο τούνελ, κάνοντας λόγο για «ύστατη επίθεση του ιού πριν από την οριστική νίκη του εμβολιασμού» και προσθέτοντας πως «από τον Απρίλιο θα είμαστε πολύ καλύτερα», όμως «τώρα πρέπει να προλάβουμε τον κίνδυνο».

«Σε άλλο εξάλλου σημείο της τοποθέτησής του, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «σήμερα είμαι περισσότερο παρά ποτέ πεπεισμένος ότι έχει αρχίσει να γράφεται ο επίλογος αυτής της πρωτοφανούς περιπέτειας». Ο πρωθυπουργός πάντως δεν ωραιοποίησε την κατάσταση, ούτε απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων μέτρων το επόμενο δίμηνο, που ούτως ή άλλως είναι και το πιο κρίσιμο. «Στο δίμηνο που ακολουθεί, η βεντάλια των περιορισμών ενδεχομένως θα ανοίγει και θα κλείνει ανάλογα με τα επίπεδα του συναγερμού», είπε, προσθέτοντας όμως και πάλι την αχτίδα αισιοδοξίας πως «είναι και το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία». Σε αυτό θα συμβάλει, όπως τόνισε, και το γεγονός πως μέχρι τα τέλη της άνοιξης οι πιο ευάλωτοι Έλληνες θα έχουν θωρακιστεί μέσω του εμβολιασμού».

«Στόχος είναι να συναντηθούμε με εκείνη τη στιγμή ακμαίοι και δυνατοί. Κι ένα μεγάλο βήμα σε αυτή τη διαδρομή της ελπίδας είναι να πετύχουν τα μέτρα που θα ισχύουν από μεθαύριο. Θα τα τηρήσουμε και θα νικήσουμε», κατέληξε».

Οι κρίσιμες παράμετροι

«Η απόφαση για ολικό lockdown δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα τα ποιοτικά στοιχεία της πανδημίας θύμιζαν «Νοέμβριο», καθώς δεν ήταν μόνο τα κρούσματα που είχαν πάρει ανηφορική οδό. Η πίεση στα νοσοκομεία είχε αρχίσει να ήταν πολύ μεγάλη, ενώ και οι αναλύσεις των λυμάτων έδειχναν απότομη αύξηση του ιικού φορτίου κατά 50%. Συνεπώς, η χθεσινή απόφαση ήταν παραπάνω από ορατή, όπως φάνηκε και στη μαραθώνια συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων την περασμένη Παρασκευή, όπου 13 από τους 33 ειδικούς ζήτησαν άμεσα ένα συνολικό «λουκέτο», ώστε να μην ξεφύγει η Αθήνα.

Παράλληλα, όμως, με τα δύο δεδομένα που ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο που οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση: η πίεση να ανοίξει κανονικά η χώρα από τον ερχόμενο Απρίλιο. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει το ΕΣΥ να αποσυμφορηθεί, έτσι ώστε να υπάρχει περιθώριο από τον Απρίλιο για όσο το δυνατόν πιο πλήρη οικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης σε ανοικτό χώρο, καθώς θα έχει πλέον καλοκαιριάσει. Η πίεση να ανοίξει η οικονομική δραστηριότητα επιβάλλεται από το γεγονός πως ήδη έχουν δαπανηθεί 5,9 δισ. από τα 7,5 δισ. που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό, συνεπώς δεν μπορεί να συνεχιστεί πέραν του Μαρτίου η στήριξη των επιχειρήσεων. Για «το τελευταίο μίλι

Τίτλος: «Μητσοτάκης: Διανύουμε το τελευταίο μίλι».	Σχόλια: Αισιόδοξο μήνυμα/ Ελπίδα.
Υπότιτλος: «Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε το lockdown».	Τελευταίο κρίσιμο στάδιο/ Επίκληση στη λογική
«Προσωπικά ο πρωθυπουργός {...} τη μεταδοτικότητά του».	Ενημέρωση για τα κρούσματα στην Αττική/ Ανακοίνωση lockdown. (φόβος)
«Ο κ. Μητσοτάκης {...} να προλάβουμε τον κίνδυνο».	Πρόληψη του κινδύνου από τον πρωθυπουργό με τη φράση «θέλησε να δείξει το φως στο τούνελ». Ελπίδα
«Σε άλλο εξάλλου σημείο {...} μέσω του εμβολιασμού».	Όχι αποκλεισμός ενδεχόμενων περιοριστικών μέτρων αλλά και μήνυμα αισιοδοξίας προς τους πολίτες. Ελπίδα.
«Στόχος είναι {...} κατέληξε».	Μήνυμα βεβαιότητας με τη φράση «Θα τα τηρήσουμε και θα νικήσουμε». Ελπίδα.

προς την ελευθερία» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός – Στόχος της κυβέρνησης να ανοίξει οριστικά η οικονομία από τον Απρίλιο».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ («Εφημερίδα των Συντακτών»)

«Εφημερίδα των Συντακτών»

«Να 'χαμε να λέγαμε...»

Γιάννης Μπασκάκης

18/11/2021

https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/319680_na-hame-na-legame (Τελευταία προβολή: 28/02/2023)

«Ακόμη, ένα τηλεοπτικό διάγγελμα, που καιρό είχε να κάνει, θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης για το μέτωπο της πανδημίας που επελαύνει στη χώρα με δεκάδες νεκρούς καθημερινά, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ανακοινώσεις για νέα βαριά περιοριστικά μέτρα • «Ως εδώ η κοροϊδία», η απάντηση Τσίπρα, που δήλωσε πως θα κάνει και ο ίδιος «δημόσια δήλωση σε όλα τα ΜΜΕ», μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού».

«Υπό μεγάλη πίεση βρίσκεται ο πρωθυπουργός λόγω των κυβερνητικών χειρισμών στο μέτωπο της πανδημίας, η οποία επελαύνει ανεξέλεγκτη, καταγράφοντας δραματικά επιδημιολογικά δεδομένα και προκαλώντας ασφυκτική πίεση στο ΕΣΥ, το οποίο η κυβέρνηση επέλεξε να μην ενισχύσει πραγματικά με προσλήψεις προσωπικού και άνοιγμα ΜΕΘ. Σε μια προσπάθεια να αμβλύνουν την πίεση υπό την οποία βρίσκεται η κυβέρνηση, στο μέγαρο Μαξίμου κατέληξαν να προχωρήσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική δήλωση προς τους πολίτες, θεωρώντας ότι έχει περάσει καιρός από την τελευταία φορά που το πραγματοποίησε».

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των επικοινωνιακών χειρισμών της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, να εστιάσει στην τηλεοπτική του δήλωση στα εξής: α) Να επιχειρήσει να δώσει μια συνολική εικόνα τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στο μέτωπο της πανδημίας. β)

Να μιλήσει σε σχέση με το πού βρισκόμαστε σήμερα και την τωρινή κατάσταση. γ)
Να αναφερθεί στο από εδώ και πέρα».

«Όσον αφορά το από εδώ και πέρα, σύμφωνα με όσα λένε αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, νέα βαριά περιοριστικά μέτρα -όπως π.χ. περαιτέρω αποκλεισμοί από χώρους για τους ανεμβολίαστους- δεν αναμένονται σε αυτή τη φάση. Άλλωστε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός δήλωσε σε συνέντευξή του στο Λονδίνο και το δίκτυο ITV ότι «δεν θα ακολουθήσουμε την τακτική της Αυστρίας, επιβάλλοντας ένα πλήρες lockdown στους ανεμβολίαστους». Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ως μόνο ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποια «σημειακά» μέτρα που να σχετίζονται λ.χ. με περιορισμούς του αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικά που προσέρχονται σε χώρους ή με κίνητρα και αντικίνητρα για την προώθηση του εμβολιασμού. Την ώρα που ως γνωστόν η κυβέρνηση έχει αποτύχει να πείσει τους διστακτικούς πολίτες για το πόσο σημαντικό είναι να εμβολιαστούν. Εν τω μεταξύ οι σχετικές κυβερνητικές διαρροές για την πρόθεση του πρωθυπουργού να προχωρήσει σήμερα σε τηλεοπτική δήλωση προκάλεσαν την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανέφερε ότι «μετά από τόσα διαγγέλματα αυτοθαυμασμού, με πανηγυρικούς για τη νίκη επί της πανδημίας και για το τελευταίο μίλι, αύριο (σ.σ. σήμερα) ακόμη μια παράσταση, με 17.000 νεκρούς και το ΕΣΥ διαλυμένο. Ως εδώ όμως η κοροϊδία», δηλώνοντας ότι αμέσως μετά θα κάνει και ο ίδιος «δημόσια δήλωση σε όλα τα ΜΜΕ». Απαντώντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι «βρίσκεται σε διαρκή αντιπολιτευτική παράκρουση. Από την αρχή της πανδημίας λέει «όχι σε όλα», εργαλειοποιεί τους νεκρούς και κλείνει διαρκώς το μάτι στους ανεμβολίαστους», ενώ του καταλόγισε ακόμα ότι «χωρίς να περιμένει καν να ακούσει τι θα ειπωθεί έχει ήδη έτοιμη την απάντηση». «Αν κάποιος βρίσκεται σε παράκρουση, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης, που παρά τους 17.000 νεκρούς παριστάνει ότι κυβερνά μια άλλη χώρα», ανταπάντησε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος, σημειώνοντας ότι «η χώρα χρειάζεται πρωθυπουργό και κυβέρνηση με συναίσθηση της πραγματικότητας και με πολιτική βούληση να δράσει για να σταματήσει η τραγωδία».

<p>Τίτλος: «Να'χαμε να λέγαμε...»</p> <p>«Ακόμη ένα τηλεοπτικό διάγγελμα {...} ανακοινώσεις του πρωθυπουργού».</p> <p>«Υπό μεγάλη πίεση {...} που το πραγματοποίησε».</p> <p>«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο {...} από εδώ και πέρα.</p> <p>«Όσον αφορά το από εδώ και πέρα {...} να εμβολιαστούν».</p> <p>«Εν τω μεταξύ {...} τραγωδία».</p>	<p>Σχόλια: Ειρωνεία/μεγάλα λόγια (μεταφορά).Επίκληση στο συναίσθημα.</p> <p>Ενημέρωση για διάγγελμα/ψεύτικες υποσχέσεις. Επίκληση στο συναίσθημα.</p> <p>Καθεστώς πολιτικής πίεσης/επίκληση αρνητικών συναισθημάτων (φόβος)</p> <p>Ενημέρωση για τα θέματα που θα εστιάσει ο πρωθυπουργός. Επίκληση στη λογική</p> <p>Ενημέρωση για τα υγειονομικά μέτρα/ευθύνη στην κυβέρνηση για τον εμβολιασμό.</p> <p>Ρίξιμο ευθύνης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση της πανδημίας (ναρκισσισμός της ιστορίας, υποτιθέμενο success story) συγκρουσιακό πλαίσιο/επίθεση στον αντίπαλο.</p>
--	--

«Εφημερίδα των Συντακτών»

«Μεταθέτει την υπαιτιότητα στους πολίτες»

Δημήτρης Κουκλουμπέρης

25/09/2020

https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/261433_metathetei-tin-ypaitiotita-stoys-polites (Τελευταία προβολή: 28/02/2023)

«Επενδύοντας περισσότερο στον φόβο, ο πρωθυπουργός μέσω του τηλεοπτικού του μηνύματος επέμεινε στο δόγμα της ατομικής ευθύνης, ενώ έδειξε να κλείνει τα μάτια στις δραματικές εκκλήσεις ουσιαστικής θωράκισης της κοινωνίας απέναντι στην πανδημία».

«Χαρακτήρα επαγρύπνησης και προειδοποίησης για την αυστηρή τήρηση των υφιστάμενων μέτρων, ώστε να μη χρειαστεί να ληφθούν αποφάσεις για ένα νέο λοκντάουν, έδωσε στο χθεσινό τηλεοπτικό μήνυμά του προς τους πολίτες ο πρωθυπουργός. Επενδύοντας περισσότερο στον φόβο, παρά στην υλοποίηση πολιτικών ουσιαστικής θωράκισης της κοινωνίας από τον κορονοϊό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα «αυτοπροστασία ή καραντίνα», επιμένοντας με τον τρόπο αυτό στο δόγμα της ατομικής ευθύνης για να αποφευχθούν τα χειρότερα στο θέμα αντιμετώπισης της πανδημίας».

«Υπό το ίδιο πρίσμα, έδειξε να μη συμμαρτίζεται τις αγωνιώδεις εκκλήσεις για επείγουσα ενίσχυση των νοσοκομείων και έκλεισε αυτιά και μάτια στα αιτήματα περί βελτίωσης των συνθηκών στα σχολεία, προκειμένου μαθητές και εκπαιδευτικοί να μην είναι εκτεθειμένοι. Αντ' αυτών, επέλεξε να εκφράσει την πλήρη ικανοποίησή του για την κατάσταση στο σύστημα δημόσιας υγείας, υποστηρίζοντας καθησυχαστικά ότι απέχει πολύ ακόμη από το να φτάσει στα όριά του».

«Σε αυτήν την κατεύθυνση τόνισε ότι από τις 557 κλίνες ΜΕΘ που υπήρχαν συνολικά διαθέσιμες πέρυσι, πλέον αγγίζουν σχεδόν τις 1.000 και προσελήφθησαν περίπου 6.200 νέοι νοσηλευτές και γιατροί, ενώ ανέφερε ότι αναμένεται η λειτουργία της νέας πτέρυγας Εντατικής στο νοσοκομείο «Σωτηρία» με 50 κρεβάτια και έχει

δρομολογηθεί η δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος, που θα προσθέσει στο ΕΣΥ άλλες 174 κλίνες».

Δείκτες θνησιμότητας

«Επιπλέον, για να ενισχύσει τη θέση του περί αποτελεσματικής διαχείρισης από την κυβέρνηση έφερε ως παράδειγμα τους αρκετά υψηλότερους δείκτες θνησιμότητας λόγω COVID-19 άλλων χωρών, όπως η Πορτογαλία και το Βέλγιο, σε σχέση με την Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να επικεντρώσει τις συστάσεις του προς τους πολίτες στη χρήση μάσκας, λέγοντας μάλιστα ότι «η μάσκα είναι το εμβόλιο μέχρι το εμβόλιο».

«Η μοναδική στιγμή του τηλεοπτικού μηνύματος, κατά την οποία ο πρωθυπουργός παρουσιάστηκε έμμεσα αυτοκριτικός για τους κυβερνητικούς χειρισμούς αφορούσε τους τομείς των δημόσιων συγκοινωνιών όπου καθημερινά διαπιστώνεται συνωστισμός επιβατών με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης της νόσου».

«Για το θέμα αυτό ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Πολιτεία δεν θα κρύψει ποτέ τους τομείς όπου μπορεί να γίνει καλύτερη και παραδέχτηκε ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερα λεωφορεία και δρομολόγια, παρά -όπως είπε- το γεγονός ότι από πέρυσι στην Αττική έχουν προστεθεί 250 λεωφορεία».

«Αυτά δεν φάνηκαν αρκετά για να αποφύγουμε φαινόμενα συνωστισμού», συμπλήρωσε, «γι' αυτό και θεσμοθετήσαμε τα κυλιόμενα ωράρια προσέλευσης στην εργασία. Χρειαζόμαστε, όμως, περισσότερα οχήματα και συχνότερα δρομολόγια. Οι έκτακτοι καιροί επιβάλλουν έκτακτα μέτρα. Έτσι, από τη μεθεπόμενη εβδομάδα 100 νέα λεωφορεία μπαίνουν σε κίνηση και άλλα 400 έως το τέλος του χρόνου», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός».

«Τέλος, «καθώς η απειλή για τη δημόσια υγεία ξαναφουντώνει», κάλεσε άπαντες σε εγρήγορση, κάνοντας λόγο για στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές που εμφανίζουν υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, όπως είναι η Αττική, με στόχο «οι μικρές ατομικές παραχωρήσεις να αποτρέψουν τη μία και μεγάλη υποχώρηση της υγείας και της οικονομίας».

Οι αντιδράσεις

«Σε σκληρή γλώσσα αντέδρασαν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης στο διάγγελμα του πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον για μετάθεση των ευθυνών του ίδιου και της κυβέρνησής του στους πολίτες».

«Τον Μάρτιο ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι μπαίνουμε σε πόλεμο για να αυτοθαυμάζεται ως στρατηλάτης. Εξι μήνες μετά, αφού έχει αφήσει τη χώρα, το ΕΣΥ και τους πολίτες ανοχύρωτους μπροστά στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, βγήκε σήμερα με θράσος να τους πει πως “εάν χάσουμε θα φταίτε εσείς”. Ντροπή δεν υπάρχει για να τη ζητήσουμε, τουλάχιστον ας προσπαθήσει για λίγη σοβαρότητα», σχολίασαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ».

«Σε δήλωσή της η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, απευθυνόμενη προσωπικά και με δηκτικό ύφος στον πρωθυπουργό, σημείωσε: «Κύριε Μητσοτάκη, η έκκληση για νέα εγρήγορση αφορά πρώτα και κύρια εσάς και τους υπουργούς σας. Δεν είστε ανεύθυνος άρχων να βάζετε διλήμματα και να μεταφέρετε αλλού τις ευθύνες». Και θυμίζοντας τις προτροπές του ΚΙΝ.ΑΛΛ. που έμειναν κενό γράμμα, πρόσθεσε: «Είχαμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για το ΕΣΥ, τον συνωστισμό στις συγκοινωνίες, τα σχολεία. Δεν κάνατε τίποτε και τώρα που το πρόβλημα φούντωσε, τρέχετε και δεν φτάνετε. Επιτέλους λιγότερα λόγια, κάντε αυτό που πρέπει».

«Το πρωί, ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρεμβαίνοντας στο θέμα της ενίσχυσης της δημόσιας υγείας είχε καλέσει την κυβέρνηση της Ν.Δ. «να αφήσει τα μπαλώματα και να προχωρήσει εδώ και τώρα σε δημιουργία ΜΕΘ, σε μαζικές προσλήψεις γιατρών - νοσηλευτών και επίταξη όλων των δομών και υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας».

<p>Τίτλος: «Μεταθέτει την υπαιτιότητα στους πολίτες».</p> <p>Υπότιτλος: «Επενδύοντας στον φόβο {...} απέναντι στην πανδημία».</p> <p>«Χαρακτήρα επαγρύπνησης {...} της πανδημίας».</p> <p>«Υπό το ίδιο πρίσμα {...} στα όριά του».</p> <p>«Σε αυτήν την κατεύθυνση {...} 174 κλίνες».</p> <p>Οι αντιδράσεις</p>	<p>Σχόλια: Επίθεση στον αντίπαλο (πλαίσιο ευθύνης).</p> <p>Ανασφάλεια/ αβεβαιότητα για τον πρωθυπουργό. (επίκληση στο συναίσθημα).</p> <p>Δημιουργία αισθημάτων ανασφάλειας και ανικανότητας για τον πρωθυπουργό. (Συγκρουσιακό πλαίσιο).</p> <p>Ανευθυνότητα/Αδιαφορία του πρωθυπουργού. (επίθεση στον αντίπαλο)</p> <p>Ενημέρωση για ενίσχυση των εντατικών και των νοσοκομείων. (Πλαίσιο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος).</p> <p>Επίθεση και κατηγορίες των άλλων κομμάτων προς τον πρωθυπουργό για ψεύτικες ελπίδες και υποσχέσεις. (Συγκρουσιακό πλαίσιο)</p>
--	---

«Εφημερίδα των Συντακτών»

«Νέα μέτρα, αλλά κουβέντα για ουσιαστικά μέτρα»

Δημήτρης Κουκλουμπέρης

23/10/2020

https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/265490_nea-metra-alla-koybenta-gia-oysiastika-metra

(Τελευταία προβολή: 28/02/2023)

«Την ολική απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί και την καθολική χρήση μάσκας σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους στις περιοχές με δείκτη επικινδυνότητας 3 και 4 ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος ούτε αυτή τη φορά δεσμεύτηκε για έμπρακτες δράσεις θωράκισης του πληθυσμού από την πανδημία».

«Σχεδόν έναν μήνα μετά το τελευταίο τηλεοπτικό του μήνυμα, όπου τότε είχε θέσει το δίλημμα «αυτοπροστασία ή καραντίνα», κι ενώ πλέον τα κρούσματα εκτοξεύτηκαν στα 882, ο πρωθυπουργός επανήλθε χθες με μια αντίστοιχη παρέμβασή του σε πανελλαδικό δίκτυο, ανακοινώνοντας αυτή τη φορά δύο νέα μέτρα για τις περιοχές με επίπεδα επιδημιολογικού φορτίου στον δείκτη επικινδυνότητας 3 και 4».

«Πρώτον, την ολική απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί (εξαιρούνται όσοι εργάζονται τη νύχτα και τα περιστατικά έκτακτης ανάγκης) και, δεύτερον, την καθολική χρήση μάσκας σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους».

«Οι παραπάνω αποφάσεις δεν συνοδεύτηκαν ούτε και αυτή τη φορά από καμία δέσμευση ή εξαγγελία για ουσιαστικές δράσεις θωράκισης του γενικού πληθυσμού, όπως η έμπρακτη και ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ και η αύξηση των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου ο συνωστισμός αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες μετάδοσης του ιού. Αποτελούν δε ένδειξη ότι οι απειλές περί ατομικής ευθύνης δεν έπιασαν τόπο, αλλά και επιβεβαίωση της αναποτελεσματικότητας και ανεπάρκειας της ως τώρα κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της αντιμετώπισης της πανδημίας».

«Πιο αναλυτικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένοντας στη λογική ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, υπογράμμισε ότι σταθερός μοχλός παραμένει η πειθαρχία, επισημαίνοντας και πάλι ότι «η ατομική ευθύνη είναι η άλλη όψη της κοινωνικής αλληλεγγύης». Επιπλέον, επιχείρησε για ακόμη μία φορά μέσω των αριθμών και της στατιστικής να εμφανίσει την Ελλάδα σε καλύτερο στάδιο σε σχέση με άλλες χώρες, με σκοπό να δείξει ότι η στρατηγική της κυβέρνησης αποδίδει».

«Ο πρωθυπουργός δικαιολόγησε τα δύο νέα μέτρα επικαλούμενος την επιθετική έξαρση του δεύτερου κύματος της COVID-19 και ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί επιλογή του ένα γενικό lockdown».

«Στόχος μας παραμένει όχι η απόλυτη αναστολή των δραστηριοτήτων μας. Αλλά η τοπική περιστολή των κινδύνων που τις απειλούν. Να συνεχίσουμε, δηλαδή,

τους ρυθμούς της ζωής μας αλλά με βάση τους κανόνες που υποδεικνύουν οι ειδικοί. Κάνοντας μικρές παραχωρήσεις για να προστατέψουμε το μεγάλο αγαθό της υγείας», εξήγησε. Ακόμη, διευκρίνισε ότι ο σκοπός του είναι να μειωθούν οι μετακινήσεις και οι βραδινές συναθροίσεις, «που ευνοούν τη μετάδοση του ιού», ενώ απευθυνόμενος στους νέους ζήτησε να κατανοήσουν την αναγκαιότητα για «λιγότερη διασκέδαση» για κάποιο χρονικό διάστημα, «αλλά με περισσότερη υγεία για πολύ καιρό». Στο ίδιο ύφος των λογοπαιγνίων είπε ότι «δεν είναι ώρα για κρυφά πάρτι, όταν ο ιός κάνει πάρτι κατά της ζωής μας και ο κορονοϊός “δεν τρώει πόρτα” ούτε στους κλειστούς χώρους».

«Τέλος, προειδοποίησε ότι η μη τήρηση των μέτρων που ξεκινούν από τις 6 το πρωί του Σαββάτου θα συνοδευτεί από εντατικοποίηση των ελέγχων και επιβολή προστίμων στους παραβάτες. Χθες το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης με τους περιφερειάρχες της χώρας, ζητώντας στενότερη συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και πιο ενεργό ρόλο των περιφερειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

<p>Τίτλος: «Νέα μέτρα, αλλά κουβέντα για ουσιαστικά μέτρα».</p>	<p>Σχόλια: Ειρωνεία/ Διάψευση των λεγόμενων του πρωθυπουργού. Επίκληση στο συναίσθημα.</p>
<p>Υπότιτλος: «Την ολική απαγόρευση {...} από την πανδημία».</p>	<p>Ενημέρωση για τα νέα μέτρα/ όχι έμπρακτες ενέργειες αλλά μόνο λόγια. (επίκληση στο συναίσθημα)</p>
<p>«Σχεδόν έναν μήνα {...} ανοιχτούς χώρους».</p>	<p>Ενημέρωση των νέων μέτρων. Επίκληση στη λογική</p>
<p>«Οι παραπάνω αποφάσεις {...} αντιμετώπισης της πανδημίας».</p>	<p>Αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής του πρωθυπουργού/διάψευση. (πλαίσιο ευθύνης)</p>
<p>«Πιο αναλυτικά {...} αποδίδει».</p>	<p>Υπόδειξη της στρατηγικής του ως σωστής/ Ειρωνεία (Συγκρουσιακό πλαίσιο)/επίθεση στον αντίπαλο</p>
<p>«Ο πρωθυπουργός δικαιολόγησε {...} αντιμετώπιση της πανδημίας».</p>	<p>Ενημέρωση/ πληροφόρηση για τα νέα μέτρα του πρωθυπουργού. Επίκληση στη λογική</p>

«Εφημερίδα των Συντακτών»

«Συνεχίζει την τακτική του «ράβε -ξήλωνε» η κυβέρνηση»

Γιάννης Μπασκάκης, Ντάνι Βέργου

10/02/2021

https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/280822_synehizei-tin-taktiki-toy-rabe-xilone-i-kybernisi (Τελευταία προβολή: 28/02/2023)

☰
 «Νέο αυστηρό λοκντάουν στην Αττική, από αύριο Πέμπτη έως τις 28 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης • Κλείνει το λιανεμπόριο σε κάθε μορφή του, καθώς επίσης και όλες οι βαθμίδες των σχολείων, με εξαίρεση την Ειδική Αγωγή που θα συνεχιστεί με φυσική παρουσία • Σήμερα ο Ν. Χαρδαλιάς θα

εξειδικεύσει τα νέα σκληρότερα μέτρα • Δυσοίωνα τα μηνύματα από τα νοσοκομεία της Αττικής».

«Με τη λογική τού «βλέποντας και κάνοντας» εξακολουθεί να πορεύεται η κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει τα αντιφατικά μηνύματά της προς τους πολίτες, στέλνοντας από τη μία σήματα για χαλάρωση και τρέχοντας από την άλλη να μαζέψει την κατάσταση με την πανδημία, της οποίας τον έλεγχο έχει χάσει, προσπαθώντας με ένα διαρκές «ράβε-ξήλωνε» να ισορροπήσει σε τεντωμένο σκοινί, ανάμεσα στην οικονομία και τη δημόσια υγεία, για την οποία δεν έχει λάβει από την αρχή της υγειονομικής κρίσης κανένα ουσιαστικό μέτρο.

Αυτό έγινε και χθες με την ανακοίνωση επιβολής νέου αυστηρότερου λοκντάουν στην Αττική, από αύριο Πέμπτη έως τις 28 Φεβρουαρίου, και, όπως λένε οι πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο, θα προσιδιάζει σε αυτό που εφαρμόστηκε στην επικράτεια τον περασμένο Μάρτιο. Όπως ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνει το λιανεμπόριο σε κάθε μορφή του (λειτουργούσε με click away), καθώς επίσης και όλες οι βαθμίδες των σχολείων, που ουσιαστικά δεν είχαν προλάβει να ανοίξουν, και στο εξής θα λειτουργούν εξ αποστάσεως με εξαίρεση την Ειδική Αγωγή που θα συνεχιστεί με φυσική παρουσία. Η εξειδίκευση των νέων σκληρότερων μέτρων θα γίνει σήμερα στις 12 μ.μ. από τον Νίκο Χαρδαλιά, τους αρμόδιους γενικούς γραμματείς και τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω πληροφορίες, μαζί με το λιανεμπόριο θα κλείσουν επίσης τα κομμωτήρια και οι υπηρεσίες περιποίησης νυχιών, ενώ το ίδιο αναμένεται και για τις εκκλησίες. Μικρές εξαιρέσεις θα υπάρξουν, όπως και τον περασμένο Μάρτιο, για σουπερμάρκετ, καταστήματα τροφίμων, φούρνους, βενζινάδικα, φαρμακεία, συνεργεία αυτοκινήτων κ.λπ., που θα παραμείνουν ανοιχτά, ενώ στην κυβέρνηση σκέφτονται να ανοίξουν και τα ανθοπωλεία για την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου στις 14 Φεβρουαρίου.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα αναμένεται να παραμείνει στις 9 το βράδυ, ενώ για το Σαββατοκύριακο εξετάζεται αν θα παραμείνει από τις 6 το απόγευμα ή αν θα επανέλθει στις 9 μ.μ. Πληροφορίες μιλούν και για εφαρμογή 70% τηλεργασίας στο Δημόσιο».

Πολιτική του «ακορντεόν»

«Κατά το χθεσινό τηλεοπτικό μήνυμα ο Κυρ. Μητσοτάκης προσπάθησε να υπεραμυνθεί της επιλογής για την πολιτική του «ακορντεόν», δηλαδή του διαρκούς «άνοιξε-κλείσε» που ακολουθεί η κυβέρνηση, λέγοντας ότι «τελικά ήταν μεγάλη ανάσα για την αγορά και την κοινωνία να μείνει 2 εβδομάδες ανοικτή και 2 κλειστή από το να είναι 4 εβδομάδες αποκλεισμένη». Και αιτιολογώντας την κυβερνητική απόφαση για το νέο λοκντάουν στην Αττική, είπε πως «οι επιθέσεις του κορονοϊού μπορεί να εκδηλωθούν αιφνιδιαστικά και με ρυθμούς εκθετικούς» και μίλησε για δύο δεδομένα που ανησυχούν την κυβέρνηση: η αύξηση των νοσηλείων στην Αττική «όπου σταδιακά γεμίζουν οι δομές υγείας», και οι μεταλλάξεις του ιού «που φαίνεται να επιταχύνουν τη μεταδοτικότητά του». Υποστήριξε ακόμα ότι «από τον Απρίλιο θα είμαστε πολύ καλύτερα. Όμως, τώρα πρέπει να προλάβουμε τον κίνδυνο!» και ότι «έχει αρχίσει να γράφεται ο επίλογος αυτής της πρωτοφανούς περιπέτειας».

«Δεδομένο είναι πως το τρίτο κύμα του ιού της πανδημίας –ανανεωμένο με άκρως μεταδοτικά μεταλλαγμένα στελέχη–, πιθανώς πιο νοσογόνα και θανατηφόρα, είναι εδώ, πριν καν αποχωρήσει πλήρως το δεύτερο. Τον συναγερμό σήμανε και επίσημα την περασμένη Τετάρτη, από το βήμα της Βουλής αυτή τη φορά, φορώντας διπλή μάσκα, ο Σωτήρης Τσιόδρας. Η κυβέρνηση όμως δεν τον άκουσε με προσοχή. Δεν πήρε το μήνυμα. Συνέχισε να προκαλεί σύγχυση με αντικρουόμενα μηνύματα, με αποκορύφωμα το προκλητικό πρωθυπουργικό γεύμα στην Ικαρία που πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και το οποίο ο κ. Μητσοτάκης αποσιώπησε από το χθεσινό του τηλεοπτικό μήνυμα, όπου το μοναδικό ψήγμα αυτοκριτικής ήταν η αόριστη φράση του ότι «στην κοινή προσπάθεια υπάρχουν λάθη, σύγχυση και αβλεψίες».

«Την ίδια ώρα τα μηνύματα από τα νοσοκομεία της Αττικής είναι δυσσώφωνα. Με επείγουσα επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό χθες το πρωί οι νοσοκομειακοί γιατροί περιέγραφαν με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση και ζητούσαν επείγουσα τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός ενεργών κρουσμάτων είναι ίδιος, κατ' ελάχιστο με τον αντίστοιχο αριθμό την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, δηλαδή πριν από την έξαρση της πανδημίας το εφιαλτικό

δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Αττική υπερδιπλασιάστηκε τις τελευταίες 14 ημέρες. Τις τελευταίες 15 ημέρες οι εισαγωγές ασθενών με COVID-19 έχουν αυξηθεί κατά 50%. Ειδικότερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στην Αχαΐα παρατηρείται πολύ σημαντική αύξηση του αριθμού των εισαγωγών ασθενών με COVID-19. Παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση 205% του ιικού φορτίου που μετρείται στα λύματα της Ψυττάλειας από εργαστηριακούς επιστήμονες του ΕΚΠΑ. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα κινδυνεύει να εξελιχθεί ακόμα χειρότερα και από την κατάσταση που είχαμε στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020, προειδοποίησαν οι νοσοκομειακοί γιατροί».

«Την επικείμενη εφαρμογή του σκληρού μέτρου του λοκντάουν στην Αττική έσπευσε χθες το πρωί να προαναγγείλει ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας (Open), ο οποίος για άλλη μια φορά πρόλαβε τις κινήσεις του πρωθυπουργού και του μεγάρου Μαξίμου, όπως είχε κάνει και με το λοκντάουν του περασμένου Νοεμβρίου. Μάλιστα φάνηκε να αιφνιδιάζει τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος δήλωνε αμέσως μετά (ΣΚΑΪ) ότι «η δημόσια ανακοίνωση του κ. Κικίλια πριν από λίγο στο Open είναι κάτι καινούργιο». Παρουσιάζοντας στοιχεία τα οποία όπως είπε «ανησυχούν και προβληματίζουν», όπως οι 10 διασωληνώσεις ημερησίως στην Αττική από τις 15 συνολικά στη χώρα, ή η «διαίτερα ανησυχητική, σημαντική αύξηση» 11% των κρουσμάτων σε μικρά παιδιά (0-9 ετών), ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε ότι η «εισήγησή» του στην επιτροπή «θα είναι ένα πιο σύντομο, πιο σκληρό οριζόντιο μέτρο». Δηλαδή «ένα lockdown τέτοιο, ενδεχομένως όπως του προηγούμενου Μαρτίου, που θα μπορέσει να φέρει σύντομα αποτελέσματα και σύντομα να αποκλιμακώσει και να “μαζέψει” την κατάσταση». Ήταν μετά τη συνέντευξη Κικίλια που υπήρξε η διαρροή από το μέγαρο Μαξίμου για την πραγματοποίηση έκτακτης σύσκεψης «για την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων», με τη συμμετοχή του Β. Κικίλια, του Νίκου Χαρδαλιά, του Θεόδωρη Λιβάνιου, του Άκη Σκέρτσου, του κυβερνητικού εκπροσώπου Χρήστου Ταραντίλη, του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και του προέδρου του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα. Εξερχόμενος από τη σύσκεψη στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι «ο πρωθυπουργός ζήτησε την έκτακτη σύγκληση της επιτροπής των επιστημόνων έτσι ώστε να εξεταστεί η λήψη μέτρων για την Αττική». Αφού λοιπόν για άλλη μια φορά η κυβέρνηση πήρε τις αποφάσεις της χωρίς να συνεδριάσει η επιτροπή των ειδικών,

θυμήθηκε να ζητήσει εκ των υστέρων τη γνώμη της. Η συνεδρίαση ήταν σύντομης διάρκειας, μιάμισης ώρας, διεκπεραιωτική, κατά την οποία ζητήθηκε από τον ίδιο τον υπουργό Υγείας τα μέλη της επιτροπής να εγκρίνουν να προχωρήσει η κυβέρνηση σε αυστηρό λοκντάουν στην Αττική. Η έκτακτη σύγκληση της επιτροπής ήρθε λίγες μέρες μετά τη μαραθώνια -10 ώρες!- συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής κατά την οποία της παρουσιάστηκαν τα εβδομαδιαία αναλυτικά στοιχεία καθώς και τα αιτήματα υπουργών της κυβέρνησης για άνοιγμα των τομέων ευθύνης τους».

«Απαιτείται πλέον γενναία στήριξη των επιχειρήσεων»

«Βλέποντας τα λουκέτα να έρχονται, δύο από τους μεγαλύτερους επαγγελματικούς φορείς της χώρας, ο ΕΣΑ και το ΕΒΕΠ, κάνουν έκκληση στην κυβέρνηση για πρόσθετα και στοχευμένα μέτρα στήριξης. Ο κύβος ερρίφθη και το μοιραίο δεν αποτράπηκε για το λιανεμπόριο, την εστίαση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν δύο από τους μεγαλύτερους επαγγελματικούς φορείς της χώρας, ο ΕΣΑ και το ΕΒΕΠ, χαιρετίζοντας το νέο αυστηρότερο λοκντάουν με ανακοινώσεις που κινούνται μεταξύ αναγγελίας πένθους και ύστατης έκκλησης για φιλί ζωής. «Εδώ που φτάσαμε, απαιτείται πλέον γενναία στήριξη των επιχειρήσεων» σημειώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς η δυσοίωνη πρόβλεψη ότι «ένα τρίτο λοκντάουν θα οδηγήσει σε λουκέτο τη μία στις τρεις επιχειρήσεις» μετατράπηκε σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. «Οι οικονομικές προτάσεις που έως σήμερα έχουμε καταθέσει δεν είναι πλέον ικανές να αντιμετωπίσουν τον εφιάλτη που βιώνουν οι επιχειρήσεις. Είναι μονόδρομος να εφαρμόσουμε, ταυτόχρονα με τα μέτρα προστασίας του ύψιστου αγαθού της υγείας, πρόσθετα μέτρα στήριξης που θα εξασφαλίσουν την οικονομική επιβίωση των συμπολιτών μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν με το καλό ξεπεράσουμε την πανδημία, θα μας ακολουθεί για πολλά χρόνια ακόμα μια βαθιά οικονομική κρίση», καταλήγει ο ΕΣΑ».

«Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του ΕΒΕΠ, αφού αναγνωρίζει ότι «τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για την πολύ κρίσιμη κατάσταση, που επέβαλε μια δύσκολη απόφαση με μεγάλο κόστος, τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία», σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης ύψους 7,5 δισ. ευρώ δεν επαρκούν πλέον. Από εδώ και εμπρός, τονίζει, απαιτούνται

«στοχευμένα μέτρα που να εστιάζουν περισσότερο στα “επιχειρηματικά νοικοκυριά” που ζουν αποκλειστικά από το εισόδημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και πλέον βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με ελάχιστα ή μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα».

<p>Τίτλος: «Συνεχίζει την τακτική του «ράβε-ξήλωνε» η κυβέρνηση».</p> <p>Υπότιτλος: «Νέο αυστηρό λοκντάουν {...} νοσοκομεία της Αττικής».</p> <p>«Με τη λογική {...} κανένα ουσιαστικό μέτρο».</p> <p>«Αυτό έγινε {...} στο Δημόσιο».</p> <p>Υπότιτλος: «Πολιτική του «ακορντεόν».</p> <p>«Κατά το χθεσινό τηλεοπτικό μήνυμα {...} πρωτοφανούς περιπέτειας».</p> <p>«Δεδομένο είναι {...} αβλεψίες».</p> <p>«Την ίδια ώρα {...} νοσοκομειακοί γιατροί».</p> <p>«Την επικείμενη εφαρμογή {...} τομέων ευθύνης τους».</p> <p>Υπότιτλος: «Απαιτείται πλέον γενναία στήριξη των επιχειρήσεων».</p> <p>«Βλέποντας τα λουκέτα {...} καταλήγει ο ΕΣΑ».</p> <p>«Ο Βασίλης Κορκίδης {...} ταμειακά διαθέσιμα».</p>	<p>Σχόλια: Ειρωνικό περιεχόμενο/αντιθετικό σχήμα. Αδιέξοδο/Φόβος (Συγκρουσιακό πλαίσιο). Επίθεση στον αντίπαλο.</p> <p>Ενημέρωση για τα μέτρα. Επίκληση στη λογική.</p> <p>Επίκληση στο συναίσθημα/αντιθετικά σχήματα λόγου/ανισορροπία και αστάθεια της κυβέρνησης. (φόβος στους πολίτες)</p> <p>Ενημέρωση για την επιβολή νέων αυστηρότερων μέτρων.</p> <p>Ασταθής κυβέρνηση/ μεταφορά– ειρωνεία. Επίθεση στον αντίπαλο.</p> <p>Άμυνα του πρωθυπουργού για την πολιτική του.</p> <p>Ειρωνικοί σχολιασμοί για τον Σωτήρη Τσιόδρα/ απόκρυψη αλήθειας από τον πρωθυπουργό. (Συγκρουσιακό πλαίσιο).</p> <p>Αίσθημα φόβου για τα νοσοκομεία.</p> <p>Ειρωνεία με το επίρρημα «πλέον». Πλαίσιο ευθύνης στον πρωθυπουργό με το απρόσωπο ρήμα «απαιτείται».</p> <p>Διαμαρτυρία των φορέων «ΕΒΕΠ» και «ΕΣΑ» για κατάλληλα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. (Πλαίσιο οικονομικών συνεπειών).</p> <p>Λήψη στοχευμένων μέτρων στις επιχειρήσεις για πρόληψη της κατάστασης.</p>
---	---

«Εφημερίδα των Συντακτών»

«Μία από τα ίδια» ο Κ. Μητσοτάκης για εμβόλια, ατομική ευθύνη και Πάσχα»

22/04/2021

Γιάννης Μπασκάκης

https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/291225_mia-apo-ta-idia-o-k-mitsotakis-gia-embolia-atomiki-eythyni-kai-pasha (Τελευταία προβολή: 28/02/2023)

«Μήνυμα σε ηλικιωμένους και νέους»

«Είναι ένα δράμα, μια τραγωδία. Να μπορείς να αποφύγεις αρρώστια που μπορεί να σε σκοτώσει και να μην το κάνεις για διάφορους λόγους. Τα εμβόλια είναι και ασφαλή και αποτελεσματικά», είπε μεταξύ άλλων και τόνισε επίσης ότι: «Η πιθανότητα να πάθεις κάτι από εμβόλιο είναι απειροελάχιστη». «Είναι πιθανότερο να τρακάρεις πηγαίνοντας στο εμβολιαστικό κέντρο. Και σίγουρα είναι πιο πιθανό να κολλήσεις Covid. Όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες, αλλά πρέπει να σταθμίσουμε όλα τα δεδομένα», είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Θέλετε να βρεθείτε σε μια εντατική να παλεύετε για τη ζωή σας όταν μπορείτε με ένα απλό τσίμπημα να το αποφύγετε;», είπε ακόμα και ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο που είπε δύο φορές ότι όλοι πρέπει να εμβολιαστούμε. Θέλοντας να απαντήσει στην ανησυχία πολιτών είπε: «Το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο. Αυτό που μπορείς να κάνεις πιο γρήγορα».

«Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε για άλλη μια φορά να εκθειάσει την εκστρατεία εμβολιασμού, κάνοντας λόγο για «μεγάλη επιτυχία για τη χώρα», ενώ ανέφερε ότι από τον Μάιο και τον Ιούνιο δεν θα υπάρχει πρόβλημα επάρκειας εμβολίων. Απ' τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείψει και η επίκληση στην ατομική ευθύνη. Μιλώντας για τα self test, τα οποία έχουν αποδειχθεί φιάσκο με τους διαγωνισμούς, είπε ότι υπήρχε καχυποψία. «Περνάει τη σκυτάλη της υπευθυνότητας στον πολίτη. Όπως και το εμβόλιο είναι ατομική πράξη υπευθυνότητας», συνέχισε».

«Υποχρεωτικός εμβολιασμός σε υγειονομικούς»

«Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στο ενδεχόμενο υποχρεωτικού εμβολιασμού για υγειονομικούς.

«Θεωρώ ότι η συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κάποιων εργαζόμενων - ειδικά των υγειονομικών- πρέπει να ανοίξει. Φέτος ή του χρόνου ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνουμε ένα δεύτερο εμβόλιο. Τότε θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση», είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι δεν θέλει να ανοίξει αυτή τη συζήτηση τώρα, αλλά αργότερα το καλοκαίρι και το φθινόπωρο θα ολοκληρωθεί».

«Οι αποφάσεις και η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων»

«Καθώς φουντώνει η συζήτηση για την κατάθεση των πρακτικών της Επιτροπής επιστημόνων του υπουργείου Υγείας, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αποφασίζει και όχι οι ειδικοί».

«Κατά κανόνα, 9 στις 10 φορές, 95 στις 100 φορές, έχουμε συνταχθεί απόλυτα με τις προτάσεις των ειδικών», ανέφερε. «Τον Ιανουάριο, όταν κάναμε αυστηρό lockdown, ήταν δική μας απόφαση, όχι της επιτροπής. Η συζήτηση για τα πρακτικά είναι βαθύτατος λαϊκισμός», υποστήριξε».

«Δυστυχώς το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου γύρω από το θέμα της πανδημίας - και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση - είναι θλιβερό», πρόσθεσε και έφερε ως παράδειγμα τις θέσεις της για το άνοιγμα της εστίασης. «Είναι εντυπωσιακό πώς καταφέρνουν να λένε κάθε φορά το ακριβώς αντίθετο από αυτό που γίνεται. Η απόλυτη εικόνα της καταστροφής δεν αδικεί τη χώρα, αλλά τους ίδιους», τόνισε».

«Όταν αποφασίσαμε να κλείσουμε στα τέλη Ιανουαρίου πολλοί αμφισβήτησαν την επιλογή μας. Αυτός είναι ο λόγος που δεν γίναμε Πορτογαλία και

το σύστημα Υγείας άντεξε, αντέχει και θα αντέχει», είπε ακόμα, παραγνωρίζοντας ότι οι υγειονομικοί δουλεύουν χωρίς άδεια εδώ και μήνες έχοντας φτάσει στα όρια τους».

«Προειδοποιήσεις για το Πάσχα»

«Έχουμε περάσει 14 μήνες σ' αυτό το καθεστώς των περιορισμών. Η αστυνομία έχει γίνει πιο εξυπνη στους ελέγχους. Μην έχετε αμφιβολία ότι θα υπάρχουν έλεγχοι στις εξόδους και θα επιβληθούν πρόστιμα», είπε απευθυνόμενος σε όσους θέλουν να μετακινηθούν εκτός νομού. «Μπορούμε να περάσουμε ένα Πάσχα ακόμα χωρίς να φύγουμε», συμπλήρωσε».

«Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι ήταν «απαραίτητο να πάρουμε αυτή την απόφαση». «Συνταχθήκαμε με τους ειδικούς και δεν επιτρέψαμε υπερτοπικές μετακινήσεις. Ήταν το απαραίτητο μέτρο για να προστατεύσουμε περιοχές με χαμηλότερη επιδημιολογική επιβάρυνση».

«Όπως είπε, «το αντιστάθμισμα θα είναι σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Στις 3 Μαΐου θα μπορέσουν να ανοίξουν εστιατόρια, καφετέριες, θα πάει το ωράριο στις 23:00. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι είμαστε στο τέλος της περιπέτειας. Το 2021 δεν είναι 2020. Οι Εκκλησίες θα λειτουργήσουν. Το σημαντικότερο είναι ότι γνωρίζουμε πράγματα που πριν ένα χρόνο δεν τα γνωρίζαμε. Τότε δεν γνωρίζαμε πώς θα τελειώσει η περιπέτεια. Τώρα ξέρουμε ότι τα εμβόλια είναι η τελική απάντηση στο πρόβλημα του κορονοϊού».

«Το άνοιγμα το οποίο κάνουμε είναι ελεγχόμενο και οργανωμένο. Όταν οι πολίτες γνωρίζουν τι θα συμβεί είναι λιγότεροι επιρρεπείς σε παραβατικές συμπεριφορές. Προτιμώ κάποιος να βγει έξω να φάει σε εξωτερικό χώρο με όλα τα μέτρα ασφάλειας, παρά να βρεθεί σε ένα σπίτι που κανείς δεν θα τον επιτηρεί. Η κοινωνία και οι πολίτες συμμορφώνονται όταν μπορούμε να τους περιγράψουμε με όση ασφάλεια μπορεί να γίνει τι θα συμβεί αύριο και μεθαύριο», είπε επίσης».

«Μάλιστα αναφέρθηκε και στα υπαίθρια πάρτι που στήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε περιοχές της Αθήνας λέγοντας ότι «είναι εξαίρεση» και ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών συμμορφώνεται με τα μέτρα».

«Η περίπτωση της Νέας Σμύρνης ήταν λάθος, αστοχία», παραδέχθηκε και είπε ότι «αυτά τα φαινόμενα δεν τα αντιμετωπίζεις με καταστολή».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κρύψει την ευθύνη του ίδιου και των υπουργών του»

«Ο κ. Μητσοτάκης εκτός από αναποτελεσματικός έχει γίνει και κουραστικός. Επαναλαμβάνει τον εαυτό του καθημερινά σε πανελλήνια μετάδοση. Έτσι και στη σημερινή του συνέντευξη μας είπε ότι έχει κάνει τα πάντα τέλεια στην πανδημία, παρά το γεγονός ότι είναι εκτός ελέγχου μετά από 6 μήνες lockdown», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού.

Και συνεχίζει: «Υιοθέτησε επίσης όσα μέχρι χθες απέρριπτε, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε άνοιγμα της εστίασης ως μέσο αποσυμφόρησης των πλατειών.

Επέμεινε στην άρνηση ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους με πρόβλεψη διαγραφής μέρους του, επέμεινε στην άρνηση ρευστότητας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στρώνει το έδαφος για χιλιάδες λουκέτα και αθρόες απολύσεις με τη λήξη των ανεπαρκών μέτρων στήριξης.

Το χειρότερο ωστόσο, ήταν ότι είπε με θράσος πως θέλει να μειώσει τις ανισότητες, την ώρα που το μόνο που μειώνει είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων, τους μισθούς τους μέσα από την κατάργηση του δώρου, των συλλογικών συμβάσεων, τις απλήρωτες υπερωρίες και φυσικά τη φορολογία στοχευμένα κυρίως για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Όσο για την Επιτροπή λοιμωξιολόγων, αφού ισχυρίζεται πως 95 στις 100 φορές συντάσσεται με τις εισηγήσεις τους, αντί να νομοθετεί την ασυλία τους και την απαγόρευση κλήσης τους ως μάρτυρες σε οποιαδήποτε διερεύνηση για τη διαχείριση της πανδημίας, τι φοβάται και επιμένει να αρνείται να δώσει τα πρακτικά στη δημοσιότητα; Η απάντηση είναι απλή: Θέλει να κρύψει την «ατομική ευθύνη» του ίδιου και των υπουργών του».

<p>Τίτλος: «Μία από τα ίδια» ο Κ. Μητσοτάκης για εμβόλια, ατομική ευθύνη και Πάσχα».</p> <p>Υπότιτλος: «Μήνυμα {...} για το Πάσχα».</p> <p>Υπότιτλος: «Μήνυμα σε ηλικιωμένους και νέους».</p> <p>«Είναι ένα δράμα {...} πιο γρήγορα».</p> <p>«Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε {...} συνέχισε».</p>	<p>Σχόλια: Καμία αλλαγή στην κυβερνητική πολιτική του πρωθυπουργού. Ειρωνεία. Επίθεση στον αντίπαλο.</p> <p>Ευθύνη και χρέος του πρωθυπουργού και όχι των πολιτών ο εμβολιασμός.</p> <p>Ενημερωτικό περιεχόμενο.</p> <p>Ενημέρωση των πολιτών για τον μη κίνδυνο του εμβολιασμού. Βεβαιότητα.</p> <p>Ειρωνικοί σχολιασμοί/επίκληση αρνητικών συναισθημάτων. (Συγκρουσιακό πλαίσιο)/επίθεση στον αντίπαλο.</p>
---	---

«Εφημερίδα των Συντακτών»

«Ομολογία «ζαριάς» για τα self- test και η ευθύνη πάλι στους πολίτες».

Γιάννης Μπασκάκης

22/04/2021

https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/291235_omologia-zarias-gia-ta-self-test-kai-i-eythyni-pali-stoys-polites

(Τελευταία προβολή: 28/02/2023)

«Με ομολογία «ζαριάς» ισοδυναμούν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού σχετικά με τα self test, ενώ μετά το φιάσκο με τους δύο διαγωνισμούς «φωτογράφησε» απευθείας ανάθεση.

Στη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά αναγνώρισε το βλέποντας και κάνοντας στην περίπτωση του self test, στο οποίο η κυβέρνηση πόνταρε το άνοιγμα σχολείων, λιανεμπορίου και πολλών άλλων δραστηριοτήτων. Έσπευσε βέβαια να εμπλουτίσει το αφήγημα της ατομικής ευθύνης, βάζοντας εκτός απ' τα self test και τα εμβόλια στην ίδια λογική.

«Όταν κανείς κάνει κάποια βήματα τολμηρά και τα κάνει πρώτος είναι λογικό στην αρχή να υπάρχει μια καχυποψία. Για τα self-test υπήρχε καχυποψία, και εμείς, πρέπει να σας πω, ότι όταν πήραμε την απόφαση, σίγουρα αναλαμβάναμε κι εμείς πάλι -να χρησιμοποιήσω τη φράση που είπαμε πριν- ένα ρίσκο για το πώς θα δουλέψει αυτό το σύστημα του self-test», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός».

«Το οποίο, όμως, για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία διότι περνάει τη σκυτάλη της υπευθυνότητας στον πολίτη. Όπως και το εμβόλιο είναι μια ατομική πράξη υπευθυνότητας έτσι και το self-test είναι μια ατομική πράξη υπευθυνότητας, και το σύστημα δούλεψε πάρα πολύ καλά, δούλεψε πάρα πολύ καλά στα σχολεία, δουλεύει πολύ καλά στον κόσμο της εργασίας», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να προμηθευτεί η χώρα self test, μετά και το φιάσκο με την ακύρωση του

διαγωνισμού για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων αυτοδιαγνωστικών test, στην οποία προχώρησε έπειτα από προσφυγές που κατέθεσαν οι υποψήφιοι προμηθευτές.

«Πρέπει να σας πω ότι θα προμηθευτούμε και ως κυβέρνηση πια, κεντρικά - με απευθείας διαπραγμάτευση και σε πολύ χαμηλή τιμή- έναν μεγάλο αριθμό self-test για να καλύψουμε τις ανάγκες μας για τον επόμενο μήνα. Διότι τώρα έχουμε τη μεγάλη ανάγκη, τώρα που η πανδημία ακόμα είναι σε έξαρση. Όταν θα αρχίσει να υποχωρεί δεν θα είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη για τα self-test» είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο «δούλεψαν πολύ καλά και ήμασταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που το έκανε και αυτό, όπως ήμασταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που εισήγαγε το φθινόπωρο τα τεστ αντιγόνων. Δηλαδή, το rapid test δεν υπήρχε πέρσι το καλοκαίρι».

«Ήμασταν από τις πρώτες χώρες που τα χρησιμοποιήσαμε και γι' αυτό, επειδή ακριβώς κάνουμε πολλά περισσότερα τεστ, αυτός είναι ο χάρτης της θετικότητας έτσι όπως βγήκε από το ECDC. Επειδή κάνουμε πολλά περισσότερα τεστ πια, η θετικότητα της Ελλάδος είναι πράσινη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, που στη μεγάλη της πλειοψηφία είναι πια κίτρινη. Διότι αυξήσαμε τον αριθμό των τεστ που κάνουμε», συνέχισε».

«Όσο περισσότερα τεστ κάνουμε, τόσα περισσότερα βρίσκουμε, τόσο περισσότερους συμπολίτες μας μπορούμε να απομονώσουμε, να τους προστατεύσουμε αυτούς και τους συμπολίτες μας», είπε ακόμα».

«Μήνυμα σε ηλικιωμένους και νέους για το εμβόλιο»

«Συνεχίζοντας πάντως στη λογική της ατομικής ευθύνης είπε: «Είναι ένα δράμα, μια τραγωδία. Να μπορείς να αποφύγεις αρρώστια που μπορεί να σε σκοτώσει και να μην το κάνεις για διάφορους λόγους. Τα εμβόλια είναι και ασφαλή και αποτελεσματικά».

«Θέλετε να βρεθείτε σε μια εντατική να παλεύετε για τη ζωή σας όταν μπορείτε με ένα απλό τσίμπημα να το αποφύγετε;», είπε ακόμα και ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο που είπε δύο φορές ότι όλοι πρέπει να εμβολιαστούμε».

«Επίσης, υπογράμμισε ότι «η πιθανότητα να πάθεις κάτι από εμβόλιο είναι απειροελάχιστη». «Είναι πιθανότερο να τρακάρεις πηγαίνοντας στο εμβολιαστικό κέντρο. Και σίγουρα είναι πιο πιθανό να κολλήσεις Covid. Όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες, αλλά πρέπει να σταθμίσουμε όλα τα δεδομένα», τόνισε μεταξύ άλλων».

«Θέλοντας να απαντήσει στην ανησυχία πολιτών είπε: «Το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο. Αυτό που μπορείς να κάνεις πιο γρήγορα».

«Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε για άλλη μια φορά να εκθειάσει την εκστρατεία εμβολιασμού, κάνοντας λόγο για «μεγάλη επιτυχία για τη χώρα», ενώ ανέφερε ότι από τον Μάιο και τον Ιούνιο δεν θα υπάρχει πρόβλημα επάρκειας εμβολίων».

«Υποχρεωτικός εμβολιασμός σε υγειονομικούς»

«Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στο ενδεχόμενο υποχρεωτικού εμβολιασμού για υγειονομικούς».

«Θεωρώ ότι η συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κάποιων εργαζόμενων - ειδικά των υγειονομικών- πρέπει να ανοίξει. Φέτος ή του χρόνου ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνουμε ένα δεύτερο εμβόλιο. Τότε θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση», είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι δεν θέλει να ανοίξει αυτή τη συζήτηση τώρα, αλλά αργότερα το καλοκαίρι και το φθινόπωρο θα ολοκληρωθεί».

«ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να κρύψει την ευθύνη του ιδίου και των υπουργών του»

«Ο κ. Μητσοτάκης εκτός από αναποτελεσματικός έχει γίνει και κουραστικός. Επαναλαμβάνει τον εαυτό του καθημερινά σε πανελλήνια μετάδοση. Έτσι και στη σημερινή του συνέντευξη μας είπε ότι έχει κάνει τα πάντα τέλεια στην πανδημία,

παρά το γεγονός ότι είναι εκτός ελέγχου μετά από 6 μήνες lockdown», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού».

Υιοθέτησε επίσης όσα μέχρι χθες απέρριπτε, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε άνοιγμα της εστίασης ως μέσο αποσυμφόρησης των πλατειών.

Επέμεινε στην άρνηση ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους με πρόβλεψη διαγραφής μέρους του, επέμεινε στην άρνηση ρευστότητας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στρώνει το έδαφος για χιλιάδες λουκέτα και αθρόες απολύσεις με τη λήξη των ανεπαρκών μέτρων στήριξης».

«Το χειρότερο ωστόσο, ήταν ότι είπε με θράσος πως θέλει να μειώσει τις ανισότητες, την ώρα που το μόνο που μειώνει είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων, τους μισθούς τους μέσα από την κατάργηση του δώρου, των συλλογικών συμβάσεων, τις απλήρωτες υπερωρίες και φυσικά τη φορολογία στοχευμένα κυρίως για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους».

«Όσο για την Επιτροπή λοιμωξιολόγων, αφού ισχυρίζεται πως 95 στις 100 φορές συντάσσεται με τις εισηγήσεις τους, αντί να νομοθετεί την ασυλία τους και την απαγόρευση κλήσης τους ως μάρτυρες σε οποιαδήποτε διερεύνηση για τη διαχείριση της πανδημίας, τι φοβάται και επιμένει να αρνείται να δώσει τα πρακτικά στη δημοσιότητα; Η απάντηση είναι απλή: Θέλει να κρύψει την «ατομική ευθύνη» του ίδιου και των υπουργών του».

<p>Τίτλος: «Ομολογία «ζαριάς» για τα self- test και η ευθύνη πάλι στους πολίτες». efsyn.gr 22/4/2021 Υπότιτλος: «Με ομολογία «ζαριάς» ισοδυναμούν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού σχετικά με τα self test, ενώ μετά το φιάσκο με τους δύο διαγωνισμούς «φωτογράφησε» απευθείας ανάθεση».</p> <p>«Στη συνέντευξή του {...} είπε, ακόμα».</p> <p>Υπότιτλος: «Μήνυμα σε ηλικιωμένους και νέους για το εμβόλιο»</p> <p>«Συνεχίζοντας πάντως {...} επάρκειας εμβολίων».</p> <p>Υπότιτλος: «Υποχρεωτικός εμβολιασμός σε υγειονομικούς»</p> <p>«Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε {...} θα ολοκληρωθεί».</p> <p>Υπότιτλος: «ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο Κ. Μητσοτάκης θέλει να κρύψει την ευθύνη του ιδίου και των υπουργών του».</p> <p>«Ο κ. Μητσοτάκης εκτός από αναποτελεσματικός {...} των υπουργών του.</p>	<p>Σχόλια: Αβεβαιότητα/ Πλαίσιο ευθύνης</p> <p>Μεταφορά με τη λέξη «ζαριά»/επίκληση αρνητικών συναισθημάτων για τον πρωθυπουργό.</p> <p>Παραδοχή του πρωθυπουργού για αποτυχία των μέτρων. Ειρωνικοί σχολιασμοί με τις εκφράσεις «βλέποντας και κάνοντας», «πόνταρε» και «έσπευσε να εμπλουτίσει το αφήγημα της ατομικής ευθύνης». Αναφορά στην ομιλία του. Αίσθημα αδιεξόδου και αβεβαιότητας στους πολίτες. (φόβος)/επίθεση στον αντίπαλο.</p> <p>Ενημέρωση</p> <p>Αναφορά στην ομιλία του πρωθυπουργού για το εμβόλιο/ Επανάληψη των λεγομένων του (συγκρουσιακό πλαίσιο/ ειρωνεία με την μετοχή «εκθειάζοντας»).</p> <p>Ενημέρωση/ Πληροφορία/Φόβος</p> <p>Έκτακτη ανάγκη/ Κρίσιμη κατάσταση/ Φόβος στους υγειονομικούς.</p> <p>Επίθεση στον αντίπαλο/ Συγκρουσιακό πλαίσιο</p> <p>Επίθεση στον αντίπαλο/ Συγκρουσιακό πλαίσιο/ Πλαίσιο των οικονομικών συνεπειών</p>
---	---

«Εφημερίδα των Συντακτών»

«Ο εκφοβισμός γίνεται πράξη: Αν δεν εμβολιαστείτε, θα απολυθείτε...»

Γιάννης Μπασκάκης

13/07/2021

https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/302228_o-ekfobismos-ginetai-praxi-den-emboliasteite-tha-apolytheite (Τελευταία προβολή: 28/02/2023)

≡
«Ο κ. Μητσοτάκης εξαντλεί όλη την κυβερνητική αυστηρότητα σε μια λογική τιμωρίας και παραδειγματισμού προς τις υπόλοιπες κατηγορίες επιβεβαιώνοντας τις απειλές του Αδ. Γεωργιάδη • Αποφάσισε να λειτουργήσουν μόνο οι «αμιγείς» και όχι οι «μικτοί» κλειστοί χώροι, ενώ ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού η ψυχαγωγία, είτε σε ανοιχτούς είτε σε κλειστούς χώρους, θα αφορά μόνο καθήμενους και όχι όρθιους.

Έχοντας αποτύχει πλήρως να πείσει τους δύσπιστους πολίτες για το πόσο σημαντικό είναι να εμβολιαστούν, μην έχοντας κάνει όσα θα μπορούσε προς αυτήν την κατεύθυνση και έχοντας επιδοθεί σε σχετικές παλινωδίες (βλ. περίπτωση AstraZeneca), η κυβέρνηση, υπό το βάρος της έκρηξης των κρουσμάτων και της εξάπλωσης της μετάλλαξης «Δέλτα», επέλεξε χθες -όπως αναμενόταν- να ανακοινώσει για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων (εργαζόμενοι στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και υγειονομικοί) αυτό που η Επιτροπή Βιοηθικής εισηγούνταν μόνο «ως έσχατη λύση», δηλαδή την υποχρεωτικότητα.

Τις ανακοινώσεις επέλεξε να κάνει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα τηλεοπτικό μήνυμα που μέχρι δύο ώρες πριν προβληθεί δεν είχε αποφασιστεί αν θα πραγματοποιούνταν χθες ή σήμερα, δείγμα των αυτοσχεδιασμών και των καθαρά επικοινωνιακών κριτηρίων της κυβέρνησης που μέχρι τελευταία στιγμή ζύγιζε το τι θα πράξει.

Ανακοίνωσε, λοιπόν, ότι «καθίσταται υποχρεωτικός ο άμεσος εμβολιασμός των εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, που είναι και η πιο ευπαθής κατηγορία», στους οποίους όμως αποφάσισε να εξαντλήσει όλη την κυβερνητική αυστηρότητα σε μια λογική τιμωρίας και παραδειγματισμού προς τις υπόλοιπες

κατηγορίες, αφού διαμήνυσε ότι «όσοι δεν το πράξουν θα τεθούν σε αναστολή εργασίας από τη 16η Αυγούστου και μετά», επιλέγοντας αυτήν την τιμωρητική και απολύτως δυσμενή για την εργασιακή τους κατάσταση συνέπεια, αντί για κάποια ήπια. Επιβεβαίωσε έτσι ότι πράγματι ο Άδωνις Γεωργιάδης λειτούργησε σαν λαγός του κ. Μητσοτάκη, όταν απειλούσε με απολύσεις όσους εργαζόμενους δεν κάνουν το εμβόλιο, με την κυβέρνηση να εμμένει έτσι συνειδητά στην τακτική του εκφοβισμού που τρέφει τους κάθε λογής συνωμοσιολόγους κατά των εμβολίων.

Για τους υγειονομικούς ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφέροντας πως «είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, ένας ανεμβολίαστος νοσηλευτής να φροντίζει έναν ανοσοκατεσταλμένο καρκινοπαθή ασθενή». Αλλά άφησε ασαφές το πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο γι' αυτήν την κατηγορία και τι συνέπειες θα έχει, με συνεργάτες του να σπεύδουν στη συνέχεια να δηλώσουν ότι το τι θα ισχύσει για τους υγειονομικούς και τις συνέπειες που θα υφίστανται δεν θα είναι το ίδιο με τους εργαζόμενους στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σήμερα στις 12.30 μ.μ. στο υπουργείο Υγείας από τους Βασίλη Κικίλια, Άδωνη Γεωργιάδη και Κυριάκο Πιερρακάκη.

Αλλά η κυβερνητική αποτυχία στο να πειστούν οι δύσπιστοι πολίτες για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού φαίνεται και από την επιλογή του πρωθυπουργού να επικαλείται απλώς την «πειθώ», που υποτίθεται ότι η κυβέρνηση θα ασκήσει, αλλά στην πραγματικότητα να έχει εγκαταλείψει κάθε τέτοια προσπάθεια. Διότι αντί να προσπαθήσει να πείσει τους διστακτικούς πολίτες, για άλλη μια φορά αποφάσισε να τους βάλει απέναντι, χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα «απειλή». Συγκεκριμένα τους παραλλήλισε με την απειλή της μετάλλαξης «Δέλτα», μιλώντας για «δύο σκιές» που «εμποδίζουν τη γρήγορη και οριστική έξοδό μας από τη δοκιμασία: η εμφάνιση της επιθετικής μετάλλαξης “Δέλτα” του κορονοϊού και ένα ποσοστό πολιτών που ακόμη διστάζουν να εμβολιαστούν» και λέγοντας ότι «είναι μία διπλή απειλή που σήμερα απασχολεί όλες τις χώρες, αναγκάζοντας, μάλιστα, κάποιες από αυτές να επιστρέψουν στους αυστηρούς περιορισμούς».

«Στο ίδιο πλαίσιο είπε ότι «η χώρα δεν θα ξανακλείσει από τη στάση ορισμένων. Θα δώσει ελευθερία στους πολλούς. Και προστασία σε όλους. Γιατί δεν

κινδυνεύει η Ελλάδα, αλλά οι ανεμβολίαστοι Έλληνες», καθώς και ότι «έχοντας, όσοι δεν εμβολιάζονται, αυτό το δικαίωμα, δεν θα οδηγήσουν τον τόπο σε καθολικές απαγορεύσεις». Ισχυρίστηκε επίσης ότι «από την πρώτη στιγμή η Πολιτεία ξεδίπλωσε αλληπάλληλες εκστρατείες ενημέρωσης υπό τις οδηγίες των ειδικών», όταν βέβαια είναι γνωστό ότι οι προσαρμοσμένες σε κάθε επαγγελματική ομάδα εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης, που ζητούσε η Επιτροπή Βιοηθικής ως πρώτο στάδιο πριν από την «έσχατη λύση» της υποχρεωτικότητας, ποτέ δεν έγιναν.

Επιπλέον ο Κυρ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε αναφορικά με τις Ένοπλες Δυνάμεις ότι «μόνιμοι και στρατεύσιμοι θα έχουν τη δυνατότητα, αλλά και κίνητρα, να εμβολιάζονται μέσα στις μονάδες τους όποτε το θελήσουν οι πρώτοι και με τη στράτευσή τους οι δεύτεροι». Ανακοίνωσε, τέλος, ότι από την Παρασκευή 16 Ιουλίου (αντί για 15 που ήταν αρχικά) και μέχρι τα τέλη Αυγούστου «όλοι οι κλειστοί χώροι, κέντρα διασκέδασης και μπαρ, σινεμά και θέατρα, θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολιασμένους. Και με αυξημένο, αλλά προκαθορισμένο, αριθμό επισκεπτών». Με άλλα λόγια αποφασίστηκε, όπως αναμενόταν, να λειτουργήσουν μόνο οι «αμιγείς» και όχι οι «μικτοί» κλειστοί χώροι που είχαν ανακοινωθεί στις αρχικές αποφάσεις, ενώ ο Κυρ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού η ψυχαγωγία, είτε σε ανοιχτούς είτε σε κλειστούς χώρους, θα αφορά μόνο καθήμενους και όχι όρθιους.

Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος δήλωσε (iEidiseis) ότι «διαφωνούμε με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, θεωρούμε ότι περιορίζει τα συνταγματικά δικαιώματα, προκύπτει από την αποτυχημένη συνταγή του εμβολιαστικού προγράμματος στη χώρα μας. Γίνεται για λόγους πυγμής και εντυπώσεων και όχι ουσίας». «Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε για πολλοστή φορά αμετανόητος, διχαστικός, αναξιόπιστος και εκτός τόπου και χρόνου να δίνει συγχαρητήρια στον εαυτό του για τη διαχείριση της πανδημίας», σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «πέρα από τον εμβολιασμό των υγειονομικών, ο οποίος αποτελεί μονόδρομο για την προστασία των ασθενών, ανακοίνωσε πως οι κλειστοί χώροι στην εστίαση θα λειτουργούν μόνο για τους εμβολιασμένους, πετώντας πάλι το μπαλάκι της αποτυχίας του στους καταστηματάρχες». Η Φώφη Γεννηματά ανέφερε πως «η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός καλλιέργησαν τον εφησυχασμό που

έβλαψε για άλλη μια φορά. Τα κρούσματα τους επανέφεραν στη δύσκολη πραγματικότητα. Με μεγάλη καθυστέρηση μιλούν για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και ενημέρωση των πολιτών».

<p>Τίτλος: « Ο εκφοβισμός γίνεται πράξη: «Αν δεν εμβολιαστείτε, θα απολυθείτε...»</p>	<p>Σχόλια: Επίθεση στον αντίπαλο με τον υποθετικό λόγο/ Επίκληση αρνητικών συναισθημάτων για τον πρωθυπουργό. Απειλή/Φόβος</p>
<p>Υπότιτλος: «Ο κ. Μητσοτάκης {...} όχι όρθιους».</p>	<p>Ενημέρωση για τους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους/επίκληση αρνητικών συναισθημάτων. Διαχωρισμός.</p>
<p>«Έχοντας αποτύχει {...} υποχρεωτικότητα».</p>	<p>Συγκρουσιακό πλαίσιο/ επίθεση στον αντίπαλο/ανακοίνωση για την υποχρεωτικότητα.</p>
<p>«Τις ανακοινώσεις {...} το τι θα πράξει».</p>	<p>Επίκληση αρνητικών συναισθημάτων στους πολίτες/ αβεβαιότητα/φόβος</p>
<p>«Ανακοίνωσε, λοιπόν {...} κατά των εμβολίων».</p>	<p>Συγκρουσιακό πλαίσιο/ αίσθημα απειλής και φόβου στους πολίτες.</p>
<p>«Για τους υγειονομικούς {...} Πιερρακάκη».</p>	<p>Ενημέρωση για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού/ φόβος (συγκρουσιακό πλαίσιο με το επίθετο «ασαφές»).</p>
<p>«Αλλά η κυβερνητική αποτυχία {...} αυστηρών περιορισμών».</p>	<p>Συγκρουσιακό πλαίσιο/επίκληση αρνητικών συναισθημάτων με την επανάληψη της λέξης «απειλή».</p>
<p>«Στο ίδιο πλαίσιο {...} ποτέ δεν έγιναν».</p>	<p>Πλαίσιο ευθύνης προς τους πολίτες για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό/ επίκληση αρνητικών συναισθημάτων.</p>
<p>«Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης {...} όχι όρθιους».</p>	<p>Ενημέρωση για εμβολιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων/ μέτρα για κέντρα ψυχαγωγίας.</p>
<p>«Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις {...} ενημέρωση των πολιτών».</p>	<p>Επίθεση των άλλων κομμάτων προς τον πρωθυπουργό για αποτυχία των μέτρων/ Συγκρουσιακό πλαίσιο.</p>

«Εφημερίδα των Συντακτών»

«Διάγγελμα πανικού από τον Μητσοτάκη»

Γιάννης Μπασκάκης

19/11/2021

[https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/319910_diaggelma-](https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/319910_diaggelma-panikoy-apo-ton-mitsotaki)

[panikoy-apo-ton-mitsotaki](https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/319910_diaggelma-panikoy-apo-ton-mitsotaki) (Τελευταία προβολή:

28/02/2023)

≡
«Μέτρα αποκλεισμού των ανεμβολίαστων από σινεμά, θέατρα, μουσεία, γυμναστήρια κ.ά., όχι όμως από τις εκκλησίες, ανακοίνωσε χτες ο πρωθυπουργός • Ούτε λέξη για τις ευθύνες της κυβέρνησης • Ημίμετρα για «ενίσχυση» του ΕΣΥ»

«Σε απόλυτο πανικό βρίσκεται το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο μέχρι και προχθές επέμενε ότι δεν θα προχωρήσει σε νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους, και μάλιστα ο ίδιος ο πρωθυπουργός δήλωνε από το Λονδίνο ότι «δεν θα ακολουθήσουμε την τακτική της Αυστρίας επιβάλλοντας ένα πλήρες λοκντάουν στους ανεμβολίαστους», αλλά μόλις χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να ανακοινώσει στο τηλεοπτικό του μήνυμα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους. Και το έκανε τρέχοντας πίσω από τις εξελίξεις, υπό την πίεση της ανεξέλεγκτης επέλασης της πανδημίας και της αφόρητης κατάστασης στο ΕΣΥ, το οποίο η κυβέρνηση δεν θέλησε να ενισχύσει πραγματικά, ενώ απέτυχε να πείσει τους δύσπιστους πολίτες για το πόσο σημαντικό είναι να εμβολιαστούν. Αλλά για τους χειρισμούς και τις ευθύνες της κυβέρνησης ο πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα στην τηλεοπτική του δήλωση. Επιχείρησε και πάλι να τις μεταθέσει στους πολίτες μέσα από τη γνωστή λογική της ατομικής ευθύνης».

Τι ανακοίνωσε λοιπόν;

«α) Από την επόμενη Δευτέρα αποκλεισμό των ενήλικων ανεμβολίαστων, πέραν της εστίασης και από άλλους κλειστούς χώρους όπου δεν θα μπορούν πλέον να μπουν ούτε με τεστ: σινεμά, θέατρα, μουσεία, εκθέσεις, συνέδρια, γυμναστήρια. Λιανεμπόριο, κομμωτήρια και ανοιχτοί χώροι εστίασης παραμένουν ως είχαν - δηλαδή με τεστ για τους ανεμβολίαστους- ενώ δεν αλλάζει κάτι και για σούπερ

μάρκετ και φαρμακεία όπου διατηρείται η ελεύθερη είσοδος. Όσο για τις εκκλησίες εκεί ήρθε η απόλυτη κυβίστηση του Κυρ. Μητσοτάκη που επέμενε ότι η επιβολή υποχρεωτικού τεστ για τους ανεμβολίαστους στους ναούς είναι ανεφάρμοστη, ενώ τώρα την ανακοίνωσε υπό την επιτήρηση των φορέων της Εκκλησίας αλλά και δειγματοληπτικά από την Πολιτεία. Όμως ακόμα και τώρα το έκανε εκ του ασφαλούς πατώντας πάνω στη σχετική εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου, ενώ ο πρωθυπουργός συνεχίζει με την ίδια ατολμία απέναντι στην Εκκλησία, αφού άφησε τους ναούς στην προηγούμενη πίστα, δηλαδή στο υποχρεωτικό τεστ και όχι στον αποκλεισμό των ανεμβολίαστων, όπως επιβλήθηκε στους χώρους του πολιτισμού ή τα γυμναστήρια.

β) Στοχοποίησε και τους εμβολιασμένους άνω των 60 ετών, οι οποίοι θα έχουν ένα μήνα να κάνουν την τρίτη δόση, καθώς το πιστοποιητικό τους θα λήγει επτά μήνες από την έκδοσή του και άρα σε σχέση με τους κλειστούς χώρους θα μπαίνουν στην κατηγορία των ανεμβολίαστων.

γ) Ανακοίνωσε την επέκταση του κυλιόμενου ωραρίου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα».

«Κατά τα λοιπά, ο Κυρ. Μητσοτάκης μίλησε για άλλη μια φορά για «ενίσχυση» του ΕΣΥ, αλλά εστιάζοντας και πάλι σε ιδιωτικές κλινικές και στις επιτάξεις των υπηρεσιών κάποιων ιδιωτών γιατρών και όχι στο άνοιγμα ΜΕΘ, ενώ για το ζήτημα της ανάγκης προσλήψεων προσωπικού έκανε μόνο μια αόριστη αναφορά σε «προσλήψεις στη θέση ανεμβολίαστων υγειονομικών που παραμένουν σε αναστολή». Μίλησε και πάλι για «πανδημία ανεμβολίαστων», στους οποίους επιχειρεί να μεταθέσει όλη την ευθύνη για την υγειονομική κατάσταση της χώρας. Είπε ότι «η Ελλάδα θρηνεί αχρείαστες απώλειες», αποδίδοντάς το στο ότι «δεν έχει τα ποσοστά εμβολιασμού άλλων ευρωπαϊκών χωρών» και αποσιωπώντας τη μη ενίσχυση του ΕΣΥ και τις καταγγελίες γιατρών για δημιουργία ΜΕΘ χωρίς προδιαγραφές. Την ώρα που για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού αποσιώπησε την αποτυχία της κυβέρνησης να πείσει τους δύσπιστους κάνοντας λόγο για «άρτια εκστρατεία» και μεταθέτοντας έτσι την ευθύνη αποκλειστικά στους πολίτες, ενώ τα έβαλε και με την κριτική της αντιπολίτευσης, την οποία κατηγόρησε ότι «κομματικοποιεί το ανθρώπινο δράμα».

<p>Τίτλος: «Διάγγελμα πανικού από τον Μητσοτάκη»</p> <p>Υπότιτλος: «Μέτρα αποκλεισμού {...} του ΕΣΥ».</p> <p>«Σε απόλυτο πανικό {...} της ατομικής ευθύνης».</p> <p>«Από την επόμενη Δευτέρα {...} ιδιωτικό τομέα».</p> <p>«Κατά τα λοιπά {...} ανθρώπινο δράμα».</p>	<p>Σχόλια: Επίθεση στον αντίπαλο/ Ειρωνεία</p> <p>Ενημέρωση για τα μέτρα αποκλεισμού/Πλαίσιο ευθύνης στην κυβέρνηση</p> <p>Συγκρουσιακό πλαίσιο/Ανασφάλεια και αβεβαιότητα στους πολίτες (φόβος)</p> <p>Ενημέρωση για αυστηρότερα μέτρα/επίκληση αρνητικών συναισθημάτων (φόβος)</p> <p>Πλαίσιο ευθύνης στον πρωθυπουργό/ πρόκληση αρνητικών συναισθημάτων</p>
---	--

Βιβλιογραφία

Ελληνική

Δεμερτζής Ν. (2002) *Πολιτική Επικοινωνία. Διακινδύνευση, δημοσιότητα, διαδίκτυο*. Αθήνα: Παπαζήσης.

Εφημερίδα των Συντακτών (2020-2021). Διαγγέλματα του κ. Μητσοτάκη την περίοδο της πανδημίας.

Καθημερινή (2020-2021). Διαγγέλματα του κ. Μητσοτάκη την περίοδο της πανδημίας.

Η Καθημερινή (2020), (<https://www.kathimerini.gr/society/561154696/oi-epiptoseis-tis-pandimias-toy-koronoioy-sti-zoi-mas/>). Εφημ. Η Καθημερινή, 12/03/2020. (Τελευταία προβολή: 2/03/2023).

Κωσταρέλλα Ι., (2020). Η κάλυψη της πανδημίας COVID-19 από τα ελληνικά έντυπα και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης. Αθήνα: Παπαζήση.

ΜακΚουέλ Ντ. (2003) *Η Θεωρία της Μαζικής Επικοινωνίας για τον 21^ο αιώνα*. Αθήνα: Καστανιώτης.

McNair B. (2002) *Εισαγωγή στην πολιτική επικοινωνία*. Αθήνα: Κατάρτι.

Meyer T. & Hinchman L. (2008) *Από τη δημοκρατία των κομμάτων στη δημοκρατία των ΜΜΕ*. Αθήνα: Πολύτροπον.

Μ.Ε. Ψωμάδη, Χ. Πλατής, Κ. Γκοσκόσης, Γ. Ίντας, Π. Πρεζεράκος, (2021). Η αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της COVID-19 στην Ελλάδα ως ευκαιρία υιοθέτησης διεθνών καλών πρακτικών. Πρόταση σύστασης εθνικής ομάδας επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων.

Πουλακιδάκος Σ. (2014) *Προπαγάνδα και δημόσιος λόγος. Η παρουσίαση του Μνημονίου από τα Ελληνικά ΜΜΕ*. Αθήνα: DaVinci.

Πουλακιδάκος Σ, (2022). Θεωρίες πολιτικής και μαζικής επικοινωνίας.

Ξενόγλωσση

Auerbach J, Castronovo R (2013) *The Oxford handbook of propaganda studies*. Oxford University Press, Oxford

Cappella J. N. & Jamieson K. H. (1997) *Spiral of Cynicism: The Press and the Public Good*. Oxford: Oxford University Press.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2018). Planning for an Emergency: Strategies for Identifying and Engaging At-Risk Groups. A guidance document for Emergency Managers: First edition. Atlanta (GA): CDC; 2015.

Couldry N (2008) Mediation or mediatization? Alternative understandings of the emergent space of digital storytelling'. *New Media Soc* 10:373–391

Craig G. (2004) *The Media, Politics and Public Life*. Crow's Nest: Allen & Unwin.

Debord G (1994) *Society of the spectacle*. Zone Books, New York

Goffman E. (1981) A Reply to Denzin and Keller. *Contemporary Sociology* 10(1): 60-68.

Haffajee, R., Parmet, W. E., & Mello, M. M. (2014). What is a public health “emergency”? *New England Journal of Medicine*, 371(11), 986-988.

Kress G, Van Leeuwen T (1996) *Reading images: the grammar of visual design*. Routledge, London

Mey J. (2001) *Pragmatics*. Blackwell Publishing, USA, UK, Australia

Nelson C, Lurie N, Wasserman J, Zakowski S. (2007). Conceptualizing and defining public health emergency preparedness. *Am J Public Health*. 2007;97 Suppl 1(Suppl 1):S9-S11. doi:10.2105/AJPH.2007.114496

Patricia Santa Olalla Peralta, (2008). Coordinating Centre for Health Alerts and Emergencies (CCAES). Directorate General of Public Health. Ministry of Health and Consumers' Affairs, Madrid

Poulakidakos S. (2014). Media events, speech events and propagandistic techniques of legitimation: a multimodal analysis of the Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis' public addresses on the SARS-CoV-2 pandemic. *Humanities & Social Sciences Communications*.

Poulakidakos S. & Armenakis A. (2014) Propaganda in Greek Public Discourse. Propaganda Scales in the presentation of the Greek MoU-bailout agreement of 2010. *Revue des Sciences Politiques*, 41, 126-140.

Reyes A (2011) Strategies of legitimization in political discourse: from words to actions. *Discourse Soc* 22(6):781–807

Schipper, L., and M. Pelling. (2006). Disaster risk, climate change and international development: Scope for, and challenges to, integration. *Disasters* 30(1): 19–38.

Semetko H. A. & Valkenburg P. M. (2000) Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News. *Journal of Communication* 50(2): 93-109.

Shabo M. (2008) Techniques of propaganda and persuasion. Prestwick House, USA.

Thompson J. (1999) Modernity and mass media, 2nd edn. Papazisis, Athens.

WHO (2019). Monitoring and documenting systemic and health effects of health reforms in Greece

WHO Glossary of Health Emergency and Disaster Risk Management Terminology. Geneva: World Health Organization; (2020). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Zafri, N., Afroj, S., Nafi, I., & Hasan, M. (2021). A content analysis of newspaper coverage of COVID-19 pandemic for developing a pandemic management framework. *Heliyon*, 7(3), e06544. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06544>